



*Tjärstad kyrka omkring 1850 efter lavering av Nils Andersson  
i Nationalmuseum.*

## KYRKBYGDEN I TJÄRSTAD

Renskriven 2022-05-15  
Efter original tryck av  
Xerox Partner maj 1999

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förord: KYRBYGDEN I TJÄRSTAD.	Sidan	3
KARTA ÖVER TORP OCH STUGOR I KYRKBYGDEN		4
BERSEBO		5
Björksveden 11, Finnsudden 13, Gölen 16, Knallen 19, Laggarstugan 21 Lillgölen 23, Mörkvik 24, Sandstugan 25, Stålvik 26, Udden 30.		
LUND		35
RÄFSTAD		36
SCHEDEVI		46
Eket 49, Hasselås 51, Karlslund 52, Sjögata 53.		
TJÄRSTAD		55
Komministrar i Tjärstad		57
Klockare och organister		60
Klockaregårdens-kyrkojordens brukare		64
”Prästgården” / ”Tjärstad frälsehemman” / Tjärstadgården		68
Tjärstalund		69
VÄRNA		80
Björklund		81
Boxholm		82
Fridhem		81
Lillstugan		82
YTTERBO		83
Freden 87, Gustafsberg 88, Skogen 89, Rävtorpet 91.		
ÖNNÖBORG		94
Önnötorpet 99, Önnötorpet/backstuga 102, Nyängen 102, Paris 103, Rom 103.		
ÖVERBO		105
Överbo statstuga		106

## FÖRORD

### KYRKBYGDEN I TJÄRSTAD.

Under en lång tidsperiod har flera olika studiecirkelar anslutna till NBV arbetat med inventering av torp och stugor i Tjärstad, med hjälp av kyrkliga längder och protokoll, lantmäterihandlingar och minnesgoda ortsbör. En stor del av detta arbete har bestått av fältstudier för att bestämma bebyggelsernas lägen i terrängen.

En del av det insamlade materialet har slutligen bearbetats och utgivits i tryckt form. Först utkom "Torp och stugor på Västerskog" Nu föreligger en ny del av denna "sockenbeskrivning", berörande "Kyrkbygden i Tjärstad". Den har framtagits och utformats av en studiecirkel bestående av Gun Axelsson, Lennart Andersson, Karl-Axel Johansson, John Lundberg, Claes-Göran Nilsson, Sune Månsson, Monica Johansson, Maria Fält och med Paul Aineström, Brokind, som studieledare.

Inventeringen har också berört byar och gårdar inom området: Bersebo, Kyrkbyn, Räfstad, Skedevi, Ytterbo, Värna, Önnö och Överbo.

Tjärstadcirkeln 1990 – 1993.

Fotnot: 2022-05-17.

Denna kopia på Kyrkbygden i Tjärstad är skannad och med hjälp OCR överförd till Word. Inga ändringar/rättningar är gjorda mot originalet. Några fotografier/kartor har infogats pga. bättre kvalitet.



## 3

Bilder från Bersebo

Bersebo mangårdsbyggnad före ombyggnaden 1943. uppförd 1730-talet



Ernst Johansson med sönerna Gunnar och Sven samt drängen Ivar. Fotot taget omkring år 1935.



Arbetslag och hästar från Bersebo med en traktor inlånad från Skedevi. Fotot taget omkring år 1935.



## Bersebo.

Förleden i ortnamnet Bersebo kan vara fornsvenskans b i ae r i = björn som person eller djurbeteckning.

I slutet på 1300-talet ägdes Bersebo av Bo Jonsson Grip, som år 1386 sålde "Biersa boda" till Thorkil Haraldsson. I 1494 års gårdslängd är Bersebo upptagen under namnformen Bersaboda, omfattande ett hemman. På 1630-talet innehades gården av överste Bengt Pedersson Bilefeld, som erhöll sätesfrihet för den och bebyggde den till säteri. Den var sedan i släkten Pilefelts ägo till in på 1700-talet. En av ägarna var fru Anna von Vegesack. Hon brukade gården i "halfnad med en bonde", som anklagades för att vansköta den. Genom en process åren 1674-75 sökte hon erhålla skadestånd av denne. Vid den tiden var inte säteriet "annorledes bebyggt än en bondgård". Trots dessa brister fick ägarna av "kunglig nåd" behålla sätesfriheten.

Under 1700-talet var gården i släkterna Gyllenpistols och Rotkircks ägo, fram till år 1786, då den förvärvades av Adelsnäs. Den beboddes då av anställt folk, som svarade för gårdens skötsel.

- 1800 -	Inspektor Sven Kihlström	född	1731 i Björsäter
	Madam Maria Österberg		1734 i Åtvid
	Barn: Per		1760 i Björsäter
	Barn: Sven		1775 i Björsäter
1806-	Arrendatorn Erik Bergström		1764 i Oppeby
	Hustru I Catharina Nyberg		? Död 1807
	Barn Anna Cajsa		1795 Kättilstad
	Barn: Lisa Maria		1802 i Oppeby
	Hustru II Catharina Hagstedt		Gift 1808
	Barn: August		1808 i Tjärstad
	Barn: Christina		1810 i Tjärstad
1815-1835	Madam Sonia Vinberg	född	1788 i Vreta Kloster. Död 1838
	Barn: Karl Vilhelm		1809 i Åtvid
	Barn: Janette Sofia		1810 i Åtvid
1833-1837	Inspektor Johan Adolf Lundberg		1791 i Hallingeberg. Död 1852
	Hustrun Brita Elisabet Vinberg		1803 i Vreta Kloster
	Barn: Gustava Lovisa		1830 i Tjärstad
	Barn: Amelia Ebba Sofia		1832 i Tjärstad
	Barn: Karl Adolf Robert		1834 i Tjärstad
	Familjen inflyttade 1833. Till V Husby år 1837		
1841-1852	Inspektor Johan Adolf Lundberg		1791 i Hallingeberg. Död 1852
	Hustrun Brita Elisabet Vinberg	född	1803 i Vreta Kloster
	Barn: Gustava Lovisa		1830 i Tjärstad
	Barn Amelia Ebba Sofia		1832 i Tjärstad
	Barn Karl Adolf Robert		1834 i Tjärstad
	Barn Johan Axel		1839 i Västra Husby
	Barn Ludvig Emanuel		1841 i Tjärstad
	Barn Johanna Maria Augusta		1845 i Tjärstad
	Familjen återkom från V Husby år 1841		
1852-1860	Arrendator änkan Brita Elisabet Lundberg. Hyresgäst åren 1861 - 1865		
1861-1874	Arrendator Karl Adolf Robert Lundberg	född	1834 i Tjärstad. Gift 1862

	Hustrun Emma Klara Margareta Brogren		1836 i Gammalkil
	Barn: Johan Adolf Edvard		1863 i Bersebo
	Barn: Anna Magdalena Emma Elisabet		1865 i Bersebo
	Barn: Karl Axel Ludvig		1867 i Bersebo
	Barn: John Adolf Ragnar		1868 i Bersebo
	Barn: Gustav Konrad Edvard		1870 i Bersebo
	Barn: Klara Hilma Gustava		1872 i Bersebo
	Karl Adolf Robert Lundberg drunknade i sjön Ämmern år 1874		
	Ladugårdsarrendator Carl Johan Carlsson	född	1839 Gift 1868
	Hustrun Emma Kristina Erika Lindberg		1836 i Vårdsnäs
	Barn: Anders Johan		1868 i Bersebo
	Barn: Karl Erik		1873 i Bersebo
	De inflyttade från Åtvid år 1868.		
1874-1893	Arrendator Gustav Adolf Viktor Vinge	född	född 1814 i Sörmland. Gift 1853
	Hustrun Charlotta Matilda Ströberg		1828 i Strängnäs
	Barn: Edla Matilda Viktoria		1854 i Ö Ryd
	Barn: Henning		1861 i Åtvid
	Barn: Herta Amalia		1863 i Åtvid
	Familjen inflyttade från Åtvid år 1874, mannen död 1886. Den övriga familjen flyttade till Kisa 1893		
1893-1903	Arrendatorn Gustaf Alfred Jönsson	född	1843 i Åtvid. Gift 1876
	Hustrun Emma Kristina Erika Lindberg		1843 i Åtvid
	Barn: Kristina Maria		1877 i Åtvid
	Barn: Johan Erik		1878 i Åtvid
	Barn: Karl Gustav		1880 i Åtvid
	Barn: Anna Elisabet		1882 i Åtvid
	Barn: Simon Alfred		1885 i Åtvid
	De inflyttade från Åtvid år 1893. Till Gölen under Bersebo 1903		
1903-1905	Arrendatorn Johan Paulus Pettersson	född	1857. Gift 1890
	Hustrun Hilda Karolina Carlsdotter		1865
	Barn: Karl Peter		1891 i Locknevi
	Barn: Anna Naimi Lisa		1894 i Locknevi
	Barn: Axel Pauli		1898 i Locknevi
	Barn: John Martin		1901 i Locknevi
	Familjen inflyttade från Locknevi år 1903. Till Boda Skattegård 1904 eller 1905.		



1904-1937	Äg och brukare Karl Johan Carlsson	född	1857 Gift 1883
	Hustrun Sofia Charlotta		1855
	De inköpte Bersebo från Adelsnäs år 1904 och inflyttade från Ändtorp i Åtvids socken samma år. Sofia Carlsson dog 1933 och maken 1937.		
1916-1944	Arrendator/Ägare Ernst Vilhelm Johansson	född	1890 Gift 1916
	Hustrun Gerda Elisabeth Johansson		1893
	Barn: Ruth Elisabeth		1917 i Bersebo
	Barn: Erik Gunnar		1919 i Bersebo
	Barn: Karl Axel		1923 i Bersebo
	Barn: Sven Henry		1926 i Bersebo
	Gerda Johansson adopterades av Karl-Johan och Sofia Carlsson år 1911. Samma år inflyttade hon från Åtvidaberg. Genom arv övertogs Bersebo år 1937 av Gerda och Ernst Johansson. Ernst Johansson dog 1977 och Gerda Johansson 1978.		
1944-1946	Arrendatorn Gösta Pettersson	född	
	Hustrun Greta, född Kindvall		
	Barn: Magnus		
	Barn: Arne		
	Barn: Nils-Olof		
	Familjen kom från Hycklinge 1944. Flyttade till Motala 1946.		
1946-1988	Arrendator/Ägare Karl Axel Johansson	född	1923 i Bersebo. Gift 1946
	Hustrun Ruth Dagny Elisabet Johansson		1922 i Tjärstad
	Barn: Solveig Elisabet		1947 i Bersebo
	Barn: Karl Börje		1951 i Bersebo
	Barn: Kerstin Maria		1959 i Bersebo
	Under perioden 1967 - 1988 ägdes Bersebo av syskonen Karl-Axel, Ruth, Gunnar och Sven Johansson. År 1988 såldes den till sonen Börje Johansson m fl. Karl-Axel och Ruth Johansson bor i Bersebo 2:13, som uppfördes år 1974 åt nygifta paret Börje och Yvonne Johansson.		
1978-ff	År 1988 köptes Bersebo av Börje Johansson (halva) och kusinerna Roland, Peter, Lars och Mikael Johansson samt Anders Träff (vardera 1/10). Börje Johansson var hälftenbrukare av Bersebo åren 1978 - 1988. År 1988 blev han alltså delägare och brukare av hela Bersebo.		
	Arrendator/Ägare Börje Johansson	född	1951 i Bersebo. Gift 1975
	Hustrun Yvonne Maria, född Spångberg		1956 i Linköping
	Barn: Karl Daniel		1976 i Bersebo
	Barn: Erik Lennart		1979 i Bersebo
	Barn: Josefin Maria		1985 i Bersebo

K.A.H.T.A.

Åker  
Åkerorden Allander

# BERSEBO

Körändring  
torv Vädden  
nyvägning  
Korsgårdsdalen  
Korsvägning  
Björnkärr

Skala 1:5000



7

## BJÖRKSVEDEN

- 1728 -	Torparen Jöns Andersson	född	
	Hustruns namn okänt		
	Sonen Anders		1728 (F1 1728)
- 1736 -	Torparen Samuel Carlsson,	född	dopvittne 1736 (F1 1736)
	Hustrun Kerstin Vilhelmsdotter		
	Sonen Per		1742 (F1 1942)
- 1751 -	Torparen Per Månsson	född	dopvittne 1751 (F1 1751)
	Hustrun Ingeborg Persdotter		dopvittne samma år
- 1759 -	Torparen Samuel Persson,		Mantalslängden 1759
	Hustrun Margaretha Henricsdotter		dopvittne 1761 (F1 1761)
	Barn: Johan Gustaf		1766
- 1769 -	Torparen Pehr Hindrichsson	född	
	Hustrun Christina Jaensdotter		
	Barn Annika		1769 (F1 1769)
	Barn: Stina		1771 (F1 1771) död 1771
- 1770 -	Torparen Jöns Göransson	född	
	Hustrun Ingrid Jonsdotter		
	Dottern Anna		1781 (F1 1781)
- 1781 -	Torparen Sven Johansson	född	
	Hustrun Ingeborg Danielsdotter		
	Dottern Annika		1781 (F1 1781)
- 1800 -	Torparen Petter Erlandsson	född	1751 i Oppeby
	Hustrun Cajsa Esbjörnsdotter		1745 i Hägerstad
	Barn: Lars		1783 i Hägerstad
	Barn: Erland		1786 i Hägerstad
	Barn: Jaen		1791 i Stålvik
	Sonen Lars var enligt husförhörslängden "svagsint" och dog i unga år. Sonen Erland Persson efterträdde sin far som torpare på Björksveden. Föräldrarna bodde kvar "T.h." hos sonen, som lämnade torpet före år 1816. Cajsa Esbjörnsdotter betecknas som änka, när hon dog i Björksveden år 1825.		
1826-1829	Skogvaktare John Tolf	född	1797 i Ed. Gift 1827
	Hustrun Anna Greta Hassel		1801 i Hammarby
	Dottern Albertina Charlotta		1828 i Björksveden
	Skogvaktare Tolf kom från Ulrika 1826. Familjen flyttade till Åtvid 1929		
1829-1832	Skogvaktare Germanus Viström	född	1808 i Gärdserum
	Hustrun Brita Magdalena Lindgren		1801 i Gärdserum
	Barn: John Edvin		1828 i Åtvid
	Barn: Bernhard Vilhelm		1830 i Björksveden
	Familjen flyttade till Dalhem år 1832		

1832-1836	Skogvaktare Johan Tornberg	född	1807 i Ed
	Hustrun Lisa Andersdotter		1808 i Ed
	Barn: Anders Viktor		1828 i Ed
	Barn: Carl Johan		1830 i Ed
	Barn: Otto Fredrik		1832 i Björksveden
	Barn: Christian		1835 i Björksveden
	De kom från Ed år 1832. Flyttade till Åtvid 1836.		
1836-1837	skogvaktare Magnus Edlund	född	1807
	Hustrun Stina Lisa Johansdotter		1805 i Odensvi
	Barn: Anna Stina		1828 i Odensvi
	Barn: Charlotta		1830 i Hannäs
	Barn: Alexandra		1832 i Hannäs
	Barn: Carolina		1834 i Hannäs
	Barn: Anders Magnus		1837 i Björksveden.
	Familjen inflyttade från Odensvi år 1836.		
1837-1840	Skogvaktare Nils Andersson	född	1815 i Hallingeberg
	Han inflyttade år 1837. Ingenting nämnt om avflyttning. Under ett antal år i början på 1840-talet betecknas Björksveden som "Öde".		
1846-1865	Carl Olofsson	född	1800 i Tjärstad
	Hustrun Anna Lisa Andersdotter		1808 i Tjärstad
	Barn: Anna Sofia		1836 i Tjärstad
	Barn: Anders Gustaf		1838 i Tjärstad
	Barn: Carl Johan		1839 i Tjärstad
	Barn: Olaus		1841 i Tjärstad
	Barn: Stina Maja		1843 i Tjärstad
	Barn: August		1847 i Björksveden
	Barn: Gustava		1850 i Björksveden
	Inga uppgifter om vare sig in-eller utflyttning finns i husförhörslängderna. Carl Olofsson dog år 1858.		
1866-1916	Smeden Frans August Vallman	född	1831 i Landeryd
	Hustrun Anna Sofia Carlsdotter		1836 Giftn 1866
	Barn: Maria Sofia		1867 i Björksveden
	Barn: Gustafa Carolina		1869 i Björksveden
	Barn: Carl August		1870 i Björksveden
	Barn: Anna Matilda		1872 i Björksveden
	Barn: Frans Axel		1874 i Björksveden
	Barn: Augusta Charlotta		1878 i Björksveden
	Hustrun dog år 1898. Maken flyttade år 1916 till Rimforsa Gästgivargård.		
1909-1933	Änkan Maria Lovisa Karlsson	född	1861
	Barn: Arvid Emanuel		1902 i Tjärstad
	Barn: Lydia Ingeborg		1904 i Tjärstad
	Barn: Vera Erika		1907 i Tjärstad
	Barn: Karin Maria (fosterdotter)		1912 i Tjärstad
	Maria Lovisa Karlsson inflyttade från Åländersö år 1909. Hon dog 1933		
	Björksveden revs år 1934 och återuppfördes hos Bendertz, Bastängen, Bersebo.		

**FINNSUDDEN -1704 – 1965.**

- 1704 -	Lars. Hans hustru nämnd i kyrkans räkenskaper 1704.	född	Han gifte om sig 1705
	Hustrun Sara.		
	Sonen Per		(FI 1707).
- 1719 -	Torparen Måns Jönsson	född	
	Hustrun Anna Gudmundsdotter		
	Dottern Kerstin		1719 (FI 1719)
- 1724 -	Torparen Gabriel Andersson		dopvittne 1724 (FI 1724)
- 1728 -	Torparen Anders Månsson	född	
	Hustruns namn okänt		
	Barn: Kerstin.		1728 Död 1729
	Barn: Karin.		1730 (FI 1730)
- 1730 -	Torparen Gustaf Pehrsson.	född	
	Hustruns namn okänt.		
	Sonen Anders.		1730 (FI 1730)
- 1732 -	Torparen Jöns Andersson		
	Hustrun Karin Persdotter		dopvittne flera gånger 1733 - 1736
	Barn: Ingrid		född 1732 (FI 1732)
	Barn: Anna		1734 (FI 1734)
- 1738 -	Torparen Måns Svensson	född	
	Hustrun Britta Månsdotter		
	Sonen Jonas		född 1738 (FI 1738)
- 1742 -	Per Jönsson gift med Ingeborg Persdotter från Gölen (V1 1742)		
- 1754 -	Torparen Anders och hans hustru, nämnda i mantalslängden för åren 1754 - 1759.		
- 1765 -	Torparen Johan Johansson,	född	nämnd i Mtl för år 1765
	Hustrun Sara Jönsdotter		nämnd i Mtl för år 1765
	Dottern Ingrid		född 1767 (FI 1767)
- 1776 -	Drängen Pehr Sunesson	född	
	Hustrun Ingrid Bengtsdotter		
	Sonen Anders		1776 (FI 1776)
- 1776 -	Torparen Lars Olofsson	född	
	Hustrun Carin Andersdotter		
	Sonen Anders		1776
- 1776 -	Torparen Per Hindrichsson	född	
	Hustrun Chirstin Jansdotter		dopvittne 1776
	Sonen Hindrich		född 1777 (FI 1777)

- 1785 -	Torparen Nils, nämnd i mantalslängderna 1785, 1790 och 1800		
	Hustruns namn okänt		
1817-1822	Torparen Karl Månsson	född	1791 i Hägerstad
	Hustrun Ingeborg Abrahamsdotter		1794 i V Eneby
	Barn: Stina Kajsa		1813 i Hägerstad
	Barn: Petter		1814 i Hägerstad
	Barn: Sara		1816 i Hägerstad
	Barn: Olov		1818 i Finnsudden
	Barn: Inga		1820 i Finnsudden
	Familjen inflyttade från Hägerstad 1817. Till Ärnäset 1822.		
1822-	Torparen Daniel Samuelsson	född	1794 i Linköping
	Hustrun Anna Cajsa Persdotter		1800 i Tjärstad
	Barn: Samuel Petter		1827 i Finnsudden
	Barn: Lars Magnus		1830 i Finnsudden
1822-1831	Torparen Anders Tyresson		1789 i Tjärstad
	Hustrun Inga Månsdotter		1793 i Tjärstad
	Barn: Anna Stina		1819 i Tjärstad
	Barn: Maja		1822 i Tjärstad Död 1822
	Barn: Samuel		1824 i Tjärstad
1831-1833	Torparen Salomon Persson	född	1806 i Kätilstad
	Hustrun Anna Stina Carlsdotter		1808 i Tjärstad
	De kom från Kisa 1831 och återvände dit 1833.		
1833-1837	Torparen Magnus Isaksson	född	1808
	Hustrun Sara Stina Larsdotter		1806 i N Vi
	Barn: Anna Lisa		1834 i Finnsudden
	Barn: Carin		1836 i Finnsudden
	De kom från Laggarstugan 1833. Flyttade till Hägerstad 1837.		
1837-1866	Torparen Jonas Magnus Hemmingsson	född	1811 i Tjärstad
	Hustrun Sara Cajsa		1814 i Tjärstad
	Barn: Jonas Petter		1840 i Finnsudden
	Barn: Carl Gustav		1843 i Finnsudden
	Barn: Lena Karin		1846 i Finnsudden
	Barn: Sven Johan		1852 i Finnsudden
	Mannen död 1863. Änkan och en del av barnen bor kvar. Sonen Carl Gustav tar över bruket av torpet.		
1866-1888	Torparen Carl Gustaf Jonsson	född	1843 i Finnsudden död 1888
	Hustrun Anna Matilda Carlsdotter		1847 i Tjärstad
	Barn: Anna Maria		1881 i Finnsudden
	Barn: Anna Lovisa		1883 i Finnsudden

1889-1908	Torpären Sven Johan Johansson	född	1852 i Tjärstad
	Hustrun Kristina Lovisa Charlotta Eriksson		1856 i Vårdnäs
	Barn: Maria Cecilia		1880 i Vårdnäs
	Barn: Karl Johan		1886 i Vårdnäs
	Barn: Erik Valdemar		1888 i Vårdnäs. Död 1889
	Barn: Anna Lovisa Viktoria		1891
	Barn: Erik Melker		1896 i Finnsudden
	Familjen flyttade 1908 till torpet Gölen under Bersebo.		
1908-1913	Torpären Karl Emil Svensson	född	1880 i Nykil
	Hustrun Astrid Alfrida Karlsson		1885 i Tjärstad
	Barn: Helga Astrid Emelia		1910 i Finnsudden
	Barn: Erna Gertrud Ingeborg		1912 i Finnsudden
	Makarna gifte sig 1908 och inflyttade till Finnsudden i samband därmed, han från Vårdnäs och hon från Vist. De utflyttade till Vårdnäs 1913.		
1913-1920	Torpären Karl August Johansson	född	1861 i Dalhem
	Hustrun Alma Augusta Matilda Jansson		1871 i Åtvid
	Johan August (hustruns son)		1891 i tidigare gifte
	Barn: Judit Elisabet		1899 i Åtvidaberg
	Barn: Emma Julia		1901 i Åtvidaberg
	Barn: Johan Evert Samuel		1903 i Åtvidaberg
	Barn: Josef Birger		1905 i Åtvidaberg
	Barn: Ruth Ingeborg		1907 i Åtvidaberg
	Familjen inflyttade 1913. Till Gärdserum 1920.		
1920-1926	Torpären Karl Gustav Andersson	född	1871 i Hannäs
	Hustrun Eva Matilda Johansson		1868 i Vårdnäs
	Barn: Gerda Elisabet		1900 i Vårdnäs
	Barn: Gustav Gillis		1905 i Vårdnäs
	Familjen inflyttade från Skeda 1920. Till Udden på Bersebo ägor år 1926.		
1926-1943	Torpären Karl Simon Karlsson	född	1900 i Tjärstad
	Hustrun Ninni Helena Hultman		1898 i Kätilstad
	Dottern Vasti Helena		1926 i Tjärstad
	Makarna gifte sig 1926 och inflyttade till Finnsudden i samband därmed. Han kom från Stålvik, hon från Åländersö. Familjen flyttade till Lindkullen under Opphem år 1943.		
1943-1965	Torpären Ruben Sigurd Emanuel Karlsson	född	1913 i Tjärstad
	Hustrun Siri Karin Margareta Karlsson		1916 i Tjärstad
	Barn: Karl Josef Emanuel		1944 i Finnsudden
	Barn: Anna Frida Margareta		1951 i Finnsudden
	Makarna inflyttade i samband med giftermålet 1943, han från Stålvik och hon från Tapperslund under Opphem. Familjen flyttade till Linköping år 1965. Sedan dess har ingen fast boende varit upptagen under Finnsudden.		

**GÖLEN -1655 - 1962.**

- 1655-	Anders	född	
	Hustruns namn okänt		
	Dottern Anna		1655 (FI 1655)
- 1658 -	Jon Smed från Gölen gifter sig med Karin Månsdotter från Opphems kvarn (Vigsellängden från 1658 ).		
- 1694 -	Måns	född	
	Hustrun Anna		
	Barn: Gustaf		1694 (FI 1694)
	Barn: Carl		1696 (FI 1696)
	Barn: Kerstin		1699 (FI 1699)
- 1699 -	Håkan	född	dopvittne 1705
	Hustruns namn okänt		
	Dottern Märta		1699 (FI 1699)
- 1718 -	Kerstin Månsdotter, sannolik dotter till Måns och Anna. Hon var dopvittne flera gånger perioden 1718 – 1724.		
- 1722 -	Nils Svensson	född	
	Hustruns namn okänt		
	Sonen Gustaf		1722 (FI 1722)
-1733 -	Torparen Henric Nilsson		dopvittne 1733
	Hustrun Anna Persdotter		
	Barn: Nils	född	1736 i Gölen (FI 1736)
	Barn: Brita		1738 i Gölen (FI 1738)
	Barn: Per		1740 i Gölen (FI 1740)
	Barn: Anna		1743 i Gölen (FI 1743)
- 1759 -	Torparen Sven Pettersson,	född	mantalslängd 1759
	Hustrun Chirstin Henrichsdotter		
	Barn: Ingrid		1761 (FI 1761)
	Barn: Jon		1763 (FI 1763)
	Agneta och Brita Henrichsdotter dopvittnen flera gånger 1763 - 1770 (FI)		
- 1767 -	Torparen Petter Samuelsson	född	
	Hustrun Brita Henrichsdotter		dotter till torparen Henric Nilsson Död 1799.
	Barn: Stina		1767 (FI 1767)
	Barn: Johan		1768 (FI 1768)
	Barn: Christina		1771 (FI 1771)
	Barn: Samuel		1774 (FI 1774)
	Barn: Catharina		1776 (FI 1776)
	Barn: Annika		1779 (FI 1779)



- 1794 -	Torparen Nils Nilsson	född	
	Hustrun Stina Persdotter		
	Barn: Petter		1794 (Fl 1794)
	Barn: Anna Katarina		1796 (Fl 1796)
	Barn: Jonas		1798 (Fl 1798)
	Barn: Brita		1803 (Fl 1803)
	Barn: Stina		1803 (Fl 1803)
	Familjen flyttade till Kättilstad år 1805.		
1805-1813	Torparen Fredrik Persson	född	1774 i Tjärstad
	Hustrun Kajsa Jonsdotter		1774 i V Eneby
	Barn: Maja Kajsa		1799 i Tjärstad
	Barn: Anna Stina		1802 i Tjärstad
	Barn: Petter		1805 i Tjärstad
	Barn: Fredrik		1808 i Tjärstad
	Familjen flyttade till Lönsås 1813		
1813-	Henning Nilsson	född	1789
	Hustrun Maja Lena Zachrisdotter		1784
	Barn: Jonas Magnus		1811 i Hägerstad
	Barn: Nils		1815 i Gölen
	Barn: Anna Maja		1817 i Gölen
	Barn: Sven Petter		1821 i Gölen
	Barn: Lena Sofia		1824 i Gölen
	Familjen inflyttade från Hägerstad 1813.		
1813-	Sven Vall	född	1766 i N Vi
	Hustrun Lena Svensdotter		1772 i V Eneby
	Barn: Anna		1798 i V Eneby
	Barn: Sven		1800 i V Eneby
	Barn: Catarina		1801 i V Eneby
	Barn: Anders		1804 i V Eneby
	Barn: Maja Lena		1812 i V Eneby
1813-1827	Torparen Sven Jansson	född	1767 i Tjärstad
	Hustrun Maria Bergesdotter		1774 i Hägerstad
	Barn: Jan Petter		1800 i Oppeby
	Barn: Lars Magnus		1804 i Tjärstad
	Barn: Joan		1813 i Tjärstad
1827-1855	Torparen Per Månsson	född	1786 i Tjärstad
	Hustrun Inga Olofsdotter		1798 i V Eneby
	Barn: Sara Kajsa		1814 i Tjärstad
	Barn: Petter Magnus		1823 i Tjärstad
	Barn: Carl Johan		1826 i Tjärstad
	Barn: Anna Lena		1828 i Tjärstad
	Barn: Lotta		1831 i Tjärstad
	Barn: Ingrid		1833 i Tjärstad
	Barn: Maria		1835 i Tjärstad. Död 1838
	Barn: Olof		1839 i Tjärstad
	Barn: Sven Gustaf		1840 i Tjärstad
	Barn: Sven August		1841 i Tjärstad
	Barn: August		1843 i Tjärstad
	Sonen Carl Johan Persson övertog bruket av torpet efter fadern		
1855-1893	Torparen Carl Johan Persson	född	1826 i Tjärstad
	Hustrun Stina Lisa		1828 i Tjärstad

	Barn: Erik Johan		1852 i Tjärstad
	Barn: Anna Charlotta		1855 i Tjärstad
	Barn: Karl Gustaf		1857 i Tjärstad
	Barn: Per Göran		1860 i Tjärstad
	Barn: Alfred		1861 i Tjärstad
	Barn: Sven Gustaf		1864 i Tjärstad
	Barn: Christina Matilda		1865 i Tjärstad
	Barn: Otto Vilhelm		1868 i Tjärstad. Död 1868.
	Barn: Anders Viktor		1869 i Tjärstad. Död 1876.
	Barn: Johan Oskar		1878 i Tjärstad
	Barn: Sven Hjalmar		1878 i Tjärstad
	Sonen Per Göran Carlsson övertog torpet efter föräldrarna, som bodde kvar "T.h." i Gölen		
1893-1903	Torparen Per Göran Carlsson	född	1860 i Gölen
	Hustrun Maria Lovisa Fallman		1861 i Kätilstad
	Barn: Karl Ture		1885 i Tjärstad
	Barn: Gärda Maria Elisabet		1888 i Tjärstad
	Barn: Anna Matilda		1892 i Tjärstad
	Barn: Göran David		1894 i Gölen
	Barn: Gustaf Johan		1900 i Gölen
	Barn: Arvid Emanuel		1902 i Gölen
	Familjen flyttade till Åländersö år 1903		
1903-1906	Arrendatorn Gustaf Alfred Jönsson	född	1843
	Hustrun Emma Christina Eriksdotter		1843
	Barn: Karl Gustaf		1880 i Tjärstad
	Barn: Anna Elisabet		1882 i Tjärstad
	Barn: Simon Alfred		1885 i Tjärstad
	Familjen flyttade till Alberga under Boda.		
1906-1908	Torparen Erik Ferdinand Gustafsson	född	1880
	Hustrun Alfrida Maria Persdotter		1883
	Barn: Alva Maria Erika		1905
	Barn: Erik Edvard Folke		1906
	De kom från Boda år 1906 och flyttade till Rösshult under Rimforsa 1908.		
1908-1916	Torparen Sven Johan Johansson	född	1852 i Tjärstad
	Hustrun Kristina Lovisa Charlotta Eriksson		1856 i Vårdnäs
	Barn: Karl Johan		1886 i Vårdnäs
	Barn: Anna Lovisa Ulrika		1891 i Tjärstad
	Barn: Erik Melker		1896 i Tjärstad
	Familjen kom från Finnsudden år 1908. Till Kätilstad 1916.		
1916-1943	Torparen Karl Johan Svensson	född	1886 i Vårdnäs
	Hustrun Alma Charlotta, född Andersson		1884 i Kätilstad
	De gifte sig år 1916 och flyttade in samma år. Till Lillgöl 1943.		

1944-1962	Arrendatorn Gustaf Harald Göte Gustafsson	född	1908
	Hustrun Brita Linnea, född Adolfsson		1921 i Kättilstad
	Barn: Roger Erik		1945 i Gölen
	Barn: Inger Maria Elisabet		1945 i Gölen
	Barn: Bo Harald Krister		1950 Gölen
	Barn: Bengt Gustaf Boije		1957 i Gölen
	De inflyttade 1944, han från Laggårstugan, hon från Räckskog. Ingen fast boende har därefter varit upptagen under Gölen. Jorden sambrukas med Bersebo.		

### KNALLEN –1704–1964.

Knallen ligger på en höjd med vacker utsikt över sjön Åländern.

- 1704 -	Olof, nämnd i kyrkans räkenskaper från år 1704		
- 1717 -	Lars, nämnd som dopvittne den 24 september 1717 (Fl 1717).		
- 1749 -	Per Jönsson	född	(Fl 1749)
	Hustrun Chirstin Jacobsdotter		
	Sonen Per,		24 maj 1749 i Knallen
- 1763 -	Torparen Sven Pehrsson	född	
	Hustrun Chirstin Henrichsdotter		dopvittne 1763 (Fl 1763)
	Barn: Måns		1764 (Fl 1764)
	Barn: Ingrid		1767 (Fl 1767)
	Barn: Jonas		1770(Fl 1770)
	Barn: Jon		1772 (Fl 1772)
- 1775 -	Torparen Pehr Hindrichsson	Född	dopvittne 1776 (Fl 1776)
	Hustrun Chirstin Johansdotter		
	Dottern Agneta		född 1775 (Fl 1775)
- 1781 -	Torparen Jan Persson,	född	dopvittne 1781 (Fl 1781)
	Hustrun Anna Maria Persdotter		
	Dottern Anna Stina		1787 i Knallen (Fl 1787)
-1813	Torparen Måns Svensson	född	1752 i Åtvid. Gift 1782
	Hustrun Stina Månsdotter		1756 i Nykil
	Barn: Petter		1786 i Tjärstad
	Barn: Carl David		1792 i Tjärstad
	Barn: Catharina/Cajsa		1797 i Tjärstad
	Måns Svensson och hans hustru bodde kvar "T.h.", sedan sonen Petter Månsson år 1813 övertagit bruket av torpet.		
1813-1827	Torparen Petter Månsson	född	1786 i Tjärstad. Gift 1813
	Hustrun Sara Pehrdsdotter		1788 i Nykil. Död 1820
	Barn: Sara Kaisa		1814 i Tjärstad
	Barn: Stina Lisa		1819 i Tjärstad
	Hustru II Inga Olofsdotter		1798 i V Eneby
	Barn: Inga Lena		1822 i Tjärstad
	Barn: Petter Magnus		1823 i Tjärstad
	Barn: Carl Johan		1826 i Tjärstad

1827-1842	Torparen Erik Larsson	född.	1798 i Vårdnäs Död 1842
	Hustrun Anna Cajsa Hansdotter		1797 i S Vi. Död 1838
	Barn: Anna Sofia		1823 i Tjärstad
	Barn: Karl Johan		1825 i Tjärstad
	Barn: Anna Lisa		1828 i Tjärstad
	Barn: Gustaf		1831 i Tjärstad
	Hustru II Brita Svensdotter		1812 Södra Vi
	Barn: Dottern Lovisa		1841 i Tjärstad
1842-1850	Torparen Carl Johan Olofsson	född	1815 i Vårdnäs. Död 1849
	Hustrun Brita Svensdotter		1812 i S Vi. Död 1870
	Barn: Johan Alfred		1844 i Tjärstad
	Barn: Anna Matilda		1847 i Tjärstad
	Carl Johan Olofsson inflyttade från Värna 1842 och gifte sig året därpå med företrädarens änka. Familjen bodde kvar "T.h." efter mannens död.		
1851-1907	Torparen Carl Gustaf Carlsson	född	1849 i Odensvi. Död 1907
	Änkan Brita Svensdotter och hennes barn bodde kvar "T.h." i Knallen		
1902-1905	Torparen Karl August Karlsson	född	1859 i Slaka. Gift 1887
	Hustrun Klara Matilda Karlsdotter		1857 i Sya
	Barn: August Gidion		1888 i Kärna
	Barn: Erik Emanuel		1896 i Vreta Kloster
	Familjen kom från Betel, Opphem år 1902. Till Säby 1905.		
1906-1907	Torparen Olof Svensson	född	1864 i Blekinge
	Hustrun Emma Elisabet Nilsson		1861 i Blekinge
	Sonen Karl Oskar		1903 i Grebo
	De kom från Grebo 1906. Flyttade till Laggårstugan 1907.		
1908-1912	Torparen Ernst August Söderström	född	1876 i Grebo Gift 1900
	Hustrun Maria Lovisa Persdotter		1873 i Nykil
	Barn: Erik Gustaf		1900 i Vist
	Barn: Ernst Harry		1905 i Tjärstad
	Barn: Karl Rickard		1907 i Tjärstad
	Barn: Sven Ivan Artur		1911 i Tjärstad
	Familjen inflyttade från Törnevik 1908. Till Askeby 1912.		
1913-1939	Rörförmannen Anders Johan Andersson	född	1879 i Tjärstad. Död 1936
	Hustrun Anna Vilhelmina Andersson		1876 i Kättilstad. Död 1939
	Sonen Anders Folke		1905 i Kättilstad
	Familjen inflyttade från Kättilstad 1913. Sonen Anders Folke Andersson gifte sig år 1933 med Sigrid Elisabet från Oppvärna. De fick först sonen Josef Folke, född 1933, död samma år, och sedan dottern Ruth Anna Elisabet år 1934. Sonens familj flyttade till Äländersö 1935.		

1940-1964	Jordbruksarbetaren Karl Ivar Karlsson	född	1903 i V Harg. Gift 1935
	Hustrun Sigrid Sofia		1900 i Tjärstad
	De kom från Tapperslund under Opphem år 1940. Flyttade till Linköping 1964.		
	Under perioden 1926 - 1952 bodde även jordbruksarbetaren Jonas Alfred Jakobsson, född 1867 i V Eneby, i Knallen. Han dog där 1952. Efter år 1964 har ingen fast boende varit upptagen under Knallen.		

### LAGGARATUGAN 1668 – 1948.

-1723	Håkan Svensson, född i Laggartugan 1668. Död i Stålvik 1726, där han bodde de tre sista åren av sitt liv.		
	Hustrun Karin Nilsson, dopvittne flera gånger tiden 1699 - 1721		
	Dottern Kerstin	född	1693
- 1724-	Matthis Larsson,		dopvittne 1727 (Fl 1727)
	Hustrun Ingrid Olofsdotter		död 1724, troligen "i barnsäng", 45 år gammal
	Dottern Elin,		13 mars 1724
	Hustru II Ragnhild Persdotter		från Bersebo. Gift 1725
	Sonen Mathias.		1725
- 1729 -	Lars Månsson	född	
	Hustruns namn okänt		
	Dottern Katharina		1729 (Fl 1729)
- 1733 -	Per Jönsson	född	
	Hustrun Anna Persdotter		
	Barn: Efraim		1733 (Fl 1733)
	Barn: Ingrid		1735 (Fl 1735)
	Barn: Sara		1737 (Fl 1737)
- 1742 -	Jon Jönsson	född	
	Hustrun Margaretha Nilsson		
	Sonen Jöns		1742 (Fl 1742)
- 1761 -	Pehr Larsson	född	
	Hustrun Chirstin Nilsson		
	Barn: Anna		1761. Död samma år
	Barn: Christina		1763 (Fl 1763)
- 1765	Torparen Pehr Hindrichsson	född	
	Hustrun Christina Johansdotter		
	Barn: Anna		1765 (Fl 1765)
	Barn: Johan		1767 (Fl 1767)
	Familjen flyttade till Knallen efter några år. Återfinns där 1773.		
- 1769-	Torparen Lars Carlsson		
	Hustrun Maja Pehrsson		
	Barn: Pehr	född	1769 (Fl 1769)
	Barn: Annicka		1771 (Fl 1771)
	Barn: Carl		1772 (Fl 1772)

- 1774 -	Torparen Anders Nilsson	född	
	Hustrun Carin Pehrsdotter		
	Sonen Pehr		1774 (Fl 1774)
- 1795	Torparen Zachris Persson	född	
	Hustrun Lirken Månsdotter		
	Barn: Per		1795 (Fl 1795)
	Barn: Stina		1788 i Tjärstad
	Barn: Catarina		1790 i Tjärstad
	Barn: Greta		1793 i Tjärstad
	Barn: Magnus		1795 i Tjärstad
	Barn: Anna		1799 i Tjärstad
- 1800 -	Torparen Karl Kindgren	född	1739 i Horn, dopvittne 1800
	Hustrun Maja Lena Isaksdotter		1767 i Adelsö
	Sonen Isak		1788 i Kätilstad
1808- 1815	Torparen Karl Karlsson Kindgren	född	1783 i Adelsö
	Hustrun Ingrid Jönsdotter		1785 i Hägerstad
	Dottern Inga		1811 i Tjärstad
	Karl Karlsson Kindgren var säkerligen son till Karl Kindgren. Han kom till Laggårstugan 1808.		
1815-1818	Torparen Jan Samuelsson	född	1774 i Kätilstad
	Hustrun Cajsa Persdotter		1770 i S:t Lars
	Barn: Samuel		1802 i Kätilstad
	Barn: Anna Cajsa		1808 i Kätilstad
	Barn: Gudmund		1814 i Kätilstad
	Familjen kom från Kätilstad 1815. Flyttade bort 1818.		
1818-1830	Torparen Petter Andersson	född	1787 i Skeda
	Hustrun Katarina Nilsson		1789 i Vårdsnäs
	Barn: Kristina		1812 i Vårdsnäs
	Barn: Anna		1816 i Hägerstad
	Barn: Eva		1819 i Tjärstad
	Barn: Carolina		1822 i Tjärstad
	Barn: Fredrika		1826 i Tjärstad
	Familjen inflyttade 1818. Till Småbäck 1830.		
1830-1872	Torparen Isak Isaksson	född	1801 i Hägerstad
	Hustrun Stina Andersdotter		1794 i Kätilstad
	Barn: John Petter		1829 i Kätilstad
	Barn: Isak		1832 i Tjärstad
	Familjen inflyttade från Kätilstad 1830. Torpet övertogs 1872 av sonen John (Johan)Petter.		
1872-1894	Torparen Johan Petter Isaksson	född	1829 i Kätilstad Död 1894
	Hustrun Maja Stina Eriksdotter		1828 i Tjärstad
	Barn: Karolina		1860 i Tjärstad
	Barn: Anna Lovisa		1864 i Tjärstad
	Barn: Karl Gustav		1867 i Tjärstad
	Barn: Maria Sofia		1872 i Tjärstad
	Barn: Hulda Matilda		1872 i Tjärstad
	Sonen Karl Gustav övertog torpet vid faderns död 1894.		
1894-1907	Torparen Karl Gustav Johansson	född	1867 i Tjärstad
	Hustrun Emma Louisa Karlsdotter		1869

	De flyttade till Solberget på Hallstad ägor 1907.		
1907-1925	Torparen Olov Svensson	född	1864 i Blekinge
	Hustrun Emma Elisabet, född Nilsson		1861 i Blekinge
	Sonen Karl Oskar		1903 i Grebo
	De flyttade till Lill-Gölen under Bersebo 1925.		
1925-1943	Torparen Nils Josef Karlsson	född	
	Hustrun Ester Sofia Säaf		1898 i Vårdnäs
	Barn: Nils Evert Daniel		1926 i Tjärstad
	Barn: Eva Maria Sofia		1929 i Tjärstad
	Barn: Karl Erik Emanuel		1932 i Tjärstad
	Familjen kom från Kättilstad 1925. Flyttade till V Eneby 1943.		
1943-1948	Erik Ferdinand Gustafsson	född	1880 i Vårdnäs
	Hustrun Alfrida Maria Gustafsson		1883 i Tjärstad
	Barn: Gustaf Harald Göthe		1908 i Tjärstad
	Barn: John Sture Ferdinand		1910 i Tjärstad
	Barn: Josef Algot Emanuel		1917 i Tjärstad
	Barn: Ruth Dagny Elisabet		1922 i Tjärstad
	Familjen kom från Eket under Skedevi 1943. Föräldrarna flyttade till Linköping 1948. Därefter är ingen fast boende upptagen under Laggarstugan. Jorden brukades i fortsättningen direkt under Bersebo, och stugan revs.		

### LILL-GÖLEN 1873 - 1962.

1873-	"T.h." Skomakaren August Persson	född	1843 i Tjärstad
	Hustrun Maja Stina Persson		1836 i Vårdnäs
	Barn: Carl Alfred		1869 i Tjärstad
	Barn: Maria Sofia		1871 i Tjärstad
	Barn: Anna Christina		1874 i Tjärstad
1925-1943	Olov Svensson	född	1864 i Blekinge. Död 1948
	Hustrun Emma Elisabet Svensson		1861 i Blekinge. Död 1928
	De kom från Laggarstugan 1925. Hustrun dog 1928. Olov Svensson bodde de sista åren av sitt liv på Ålderdomshemmet, där han dog 1948.		
1943-1962	Karl Johan Svensson	född	1886 i Vårdnäs. Död 1962
	Hustrun Alma Charlotta Svensson		1884 i Kättilstad Död 1956
	De inflyttade från Gölen 1943. Hustrun dog 1956. Mannen tillbringade sista tiden på Ålderdomshemmet, där han dog 1962. Lill-Gölen upphörde därefter som fast bebyggelse.		

**MÖRKVIK 1765 – 1913.**

Mörkvik låg nära stranden av sjön Åländern vid Vallingedalsviken.

- 1765	Torparen Jon upptagen i mantalslängden för år 1765.		
- 1778 -	Torparen Pehr Sunesson	född	
	Hustrun Ingrid Bengtsdotter		
	Barn: Maja		1778 i Mörkvik ( F1 1778)
	Barn: Anders		1781 i Mörkvik (F1 1781)
	Barn: Jonas		1784 i Mörkvik (F1 1784)
	Pehr Sunesson och hans hustru är även upptagna i 1785 års mantalslängd		
- 1794 -	Torparen Johan Persson	född	
	Hustrun Eva Jonsdotter		
	Dottern Stina Eleonora		1794 i Mörkvik (F1 1794)
- 1800 -	Torparen Jonas Nilsson	född	1777
	Hustrun Maja Gustafsdotter		1774 i Hägerstad
	Barn: Anna Cajsa		1799 i Hägerstad
	Barn: Lena		1801 i Mörkvik
	Familjen flyttade till Hägerstad 1801		
- 1801-	"T.h." Gudmund Månsson	född	1762 i Kätilstad
	Hustrun Anna Zachrisdotter		1769 i Åtvid
1801-	Torparen Per Larsson	född	1774 i Kätilstad
	Hustrun Cajsa Jonsdotter		1770 i Kätilstad
	Barn: Anna		1793 i Kätilstad
	Barn: Jonas		
	Familjen flyttade bort senast 1805.		
1805-1814	Torparen Abraham Nilsson	född	1756
	Hustrun Lena Svensdotter		1756 i Nykil
	Barn: Anna Stina		1782 i Tjärstad
	Barn: Lisa		1783 i Tjärstad
	Barn: Jakob		1786 i Tjärstad
	Barn: Carl		???? i Tjärstad
	Familjen kom från Hägerstad 1805. Flyttade tillbaka dit 1814.		
1814-1842	Torparen Daniel Månsson	född	1791 i Tjärstad
	Hustrun Lisa Abrahamsdotter		1793 i Tjärstad
	Barn: Anna Greta		1817 i Mörkvik
	Barn: Lena Maja		1819 i Mörkvik
	Barn: Sara Lisa		1821 i Mörkvik
	Barn: Magnus		1824 i Mörkvik. Död 1827
	Barn: Kristina		1826 i Mörkvik
	Barn: Carl Jakob		1829 i Mörkvik. Död 1834
	Barn: Abraham		1832 i Mörkvik
	Barn: Gustava		1835 i Mörkvik



1842-1872	Torparen Carl Persson	född	1813. Gift 1843
	Hustrun Lena Maja Danielsdotter		1819 i Mörkvik
	Dottern Lena Sofia		1843 i Mörkvik
	Hustrun Lena Maja var dotter till Daniel Månsson, som bodde "T.h." hos dottern och mågen. Lisa Abrahamsdotter synes ha varit intagen på Vadstena hospital.		
1873-1885	Torparen Isak Isaksson	född	1832 i Tjärstad. Död 1891
	Hustrun Lena Sofia Carlsdotter		1843 i Mörkvik
	Barn: Karl Johan		1862 i Tjärstad
	Barn: Gustaf Albin		1864 i Tjärstad
	Barn: Isak Alfred		1866 i Tjärstad
	Barn: Maria Sofia		1868 i Tjärstad
	Barn: Hulda Matilda		1871 i Tjärstad
	Barn: Elin Kristina		1874 i Tjärstad
	Barn: Frans Oskar		1876 i Tjärstad
	Barn: Olof Vilhelm		1879 i Tjärstad
	Barn: Axel Albert		1882 i Tjärstad
	Barn: Anna Viktoria		1885 i Tjärstad Död 1886
	Hustrun Lena Sofia var dotter till företrädaren på torpet, Carl Persson		
1885-1894	Torparen Johan Gottfrid Karlsson	född	1863 i Tjärstad. Gift 1885
	Hustrun Matilda Sofia Kling		1864 i Kätilstad
	Barn: Anna Cecilia		1886 i Tjärstad
	Barn: Gertrud Ingeborg		1888 i Tjärstad
	Barn: Signe Terisia		1891 i Tjärstad
1894-1913	Torparen Jonas Alfred Eriksson	född	1858 i Tjärstad. Gift 1881
	Hustrun Hulda Augusta Johansdotter		1860 i Kätilstad
	Barn: Alma Charlotta		1881 i Kätilstad
	Barn: Edla Augusta		1883 i Kätilstad
	Barn: Gustaf Valfrid Hjalmar		1889 i Oppeby
	Familjen flyttade bort år 1913. Sedan dess har ingen varit upptagen under Mörkvik.		

### SANDSTUGAN 1812 - 1917

1812-1822	"T.h." Per Samuelsson	född	1738 i Tjärstad
	Hustrun Gunilla Svensdotter		1759 Död 1839
	Barn: Sven		1800 i Tjärstad
	Fostersonen Sven Johansson		1806 i Tjärstad
	Fostersonen inflyttade från Gårdeby 1815. Familjen hade fattigunderstöd.		
1822-1848	Torparen Sven Persson	född	1800 i Tjärstad. Död 1828
	Hustrun Anna Jonsdotter		1798
	Barn: Anna Karin		1821 i Kätilstad
	Barn: Jonas Petter		1824 i Tjärstad
	Barn: Erik Johan		1826 i Tjärstad
	Barn: Gustaf		1833 i Tjärstad
	Barn: Anna Charlotta		1838 i Tjärstad. Död 1838
	Gunilla Svensdotter bodde kvar "T.h." hos sonen Sven, som i husförhörlängden betecknas som svagsint.		

1848-1917	Torparen Erik Johan Svensson	född	1826 i Tjärstad Gift 1848
	Hustrun Lena Lotta Nilsson		1823 i Odensvi. Död 1909
	Barn: Anna Charlotta		1848 i Sandstugan
	Barn: Sven Gustaf		1851 i Sandstugan
	Barn: Emma Sofia		1854 i Sandstugan
	Barn: Karl Johan		1856 i Sandstugan död 1917
	Barn: Johan Alfred		1858 i Sandstugan
	Barn: Petter August		1860 i Sandstugan död 1860
	Barn: August Melker		1861 i Sandstugan
	Barn: Ida Johanna		1864 i Sandstugan
	Erik Svensson var son till företrädaren på torpet. Barnen flyttade bort efter hand. Hustrun dog 1909 och Erik Svensson 1915. Sonen Karl Johan bodde kvar till sin död 1917. Han var den siste fast boende i Sandstugan.		

### STÅLVIK 1663 – 1968.

Stålvik är vackert beläget vid sjön Åländern, med utsikt bort emot Långnäs och Gröndalen i Kätilstad

1663	En person med oläsligt namn från Stålvik fick en dotter, som i dopet erhöll namnet Mariett (svärläst) (Fl 1663).		
- 1688	Carl Classon i Stålvik och Kerstin Månsdotter gifter sig samtidigt med Jon Larsson och Maria Clasdotter i Stålvik. Året därpå gifter sig Karin Clasdotter i Stålvik med Daniel Andersson i Pukerum. Clas är tydligen far till syskonen Carl, Maria och Karin. Deras syster Elin uppträder som vittne på många dop åren 1692 - 1704. År 1701 gifter hon sig med Tyres Ericksson och bosätter sig med honom i Stålvik.		
1701-	Tyres Ericksson	född	
	Hustrun Elin Clasdotter		
	Sonen Eric		1702(Fl 1702)
- 1708 -	"Rebecka" från Stålvik är vittne på många dop under åren 1708 - 1723.		
- 1729-	Torparen Pehr Jönsson	födda	
	Hustrun Ingeborg Persdotter		
	Barn: Samuel		1729 i Stålvik
	Barn: Elisabet		1729 i Stålvik
	Barn: Anna		1731 i Stålvik
	Barn: Birger		1733 i Stålvik
	Barn: Jöns		1736 i Stålvik. Död 1737
	Barn: Jöns		1738 i Stålvik
	Barn: Elisabet		1740 i Stålvik
- 1751 -	Torparen Eric Eliasson	född	
	Hustrun Anna Månsdotter		
	Barn: Lena		1751 i Stålvik
	Barn: Christian		1754 i Stålvik
	Eric Eliasson och hans hustru är nämnda i mantalslängden från år 1754.		
- 1769 -	Torparen Pehr Larsson är dopvittne flera gånger åren 1769 - 1781. Han och hans hustru är nämnda i mantalslängderna från 1765 och 1785.		

- 1788 -	Torparen Jon Nilsson	född	
	Hustrun Maja Larsdotter		
	Sonen Johan		1788 i Stålvik (Fl 1788)
	Jon Nilsson och hans hustru är också nämnda i mantalslängden för år 1790.		
- 1791 -	Torparen Petter Erlandsson	född	
	Hustrun Catharina Esbjörnsdotter		
	Sonen Johan		1791 i Stålvik (Fl 1791)
- 1796 -	Torparen Magnus Månsson		
	Hustrun Brita Andersdotter		
	Dottern Brita Lena, född 9/7 1796, död 19/11 av koppor		
- 1797 -	Torparen Magnus Bengtsson	född	
	Hustrun Brita Cajsa Stillström		
	Sonen Anders		1797 i Stålvik (Fl 1797)
- 1801 -	Torparen Fredric Persson		Dopvittne 1801
	Hustrun Cajsa Persdotter		Dopvittne 1801
-1806	Torparen Magnus Berg	född	1763
	Hustrun Britta Hellström		1763 i V Harg
	Dottern Eva		1796 i Tjärstad
	Familjen flyttade till Gärdserum 1806.		
1806-1812	Torparen Nils Jonsson	född	
	Hustrun Annika Svendsdotter		
	Barn: Annika		
	Barn: Sven		
	Barn: Anders		i Ärnäset, Kättilstad
	Barn: Lena		1790 i Ärnäset Kättilstad
	Barn: Margareta		1793 i Ärnäset Kättilstad
	Barn: Lars		1797 i Ärnäset Kättilstad
1812-1813	Torparen Mats Mattsson	född	1772 i Kättilstad. Gift 1801
	Hustrun Stina Carlsdotter		1780 i Kättilstad
	Barn: Anna Lena		1802 i Tjärstad
	Barn: Mats		1811 i Tjärstad
1813-1820	Torparen Karl Månsson		1791 i Tjärstad
	Hustrun Inga Abrahamsdotter	född	1794 i V Eneby
	Barn: Stina Kajsa		1813 i Stålvik
	Barn: Petter		1814 i Stålvik
	Barn: Sara Maja		1816 i Stålvik

1820-1841	Torparen Samuel Månsson	född	1786 i Tjärstad. Död 1841
	Hustrun Stina Carlsdotter		1793 i Tjärstad
	Barn: Stina Cajsa		1811 i Tjärstad
	Barn: Anna Lena		1815 i Tjärstad
	Barn: Sara Maja		1818 i Tjärstad
	Barn: Inga Lisa		1821 i Tjärstad. Död 1823
	Barn: Eva Lotta		1823 i Tjärstad
	Barn: Inga Lisa		1826 i Tjärstad
	Barn: Carl Magnus		1829 i Tjärstad
	Barn: Sofia		1831 i Tjärstad
	Barn: Lovisa		1835 i Tjärstad
	De inflyttade från Rödsten 1820. Hustrun och barnen bodde kvar efter mannens död. Dottern Sara Maja gifte sig 1842 med tillträdande torparen.		
1842-1884	Torparen Nils Magnus Jakobsson	född	1817 i Kätilstad Gift 1842
	Hustrun Sara Maja Samuelsdotter		1818 i Tjärstad död 1852
	Barn: Carolina		1844 i Stålvik
	Barn: Johanna Matilda		1846 i Stålvik
	Barn: Nils Gustaf		1848 i Stålvik
	Barn: Johan Alfred		1850 i Stålvik
	Hustru II Inga Samuelsdotter		1826 i Tjärstad död 1872
	Barn: Selma Matilda		1855 i Stålvik
	Barn: Johanna Kristina		1859 i Stålvik
	Barn: Carl Göran		1864 i Stålvik
	Nils Magnus Jakobsson bodde kvar hos efterträdaren på torpet, sonen Nils Gustaf Nilsson		
1884-1905	Torparen Nils Gustaf Nilsson	född	1848 i Stålvik. Gift 1872
	Hustrun Carolina Nilsson		1842 i Vårdnäs
	Barn: Carl August		1874 i Tjärstad
	Barn: Elin Sofia		1877 i Tjärstad
	Barn: Carolina Maria		1880 i Tjärstad
	Barn: Augusta Amalia		1882 i Tjärstad
	Nils Gustaf Nilsson och hans hustru bodde kvar "T.h." hos den efterträdande sonen Carl August. De flyttade till Oppeby år 1918.		
1905-1938	Torparen Karl August Nilsson	född	1884 i Tjärstad Död 1938
	Hustrun Alfrida Sofia Kinddal		1867 i Tjärstad Död 1943
	Barn: Viktoria Maria		1890 i Tjärstad
	Barn: Karl Simon		1900 i Tjärstad
	Barn: Nils Josef		1901 i Tjärstad
	Barn: David Östen Natanael		1909 i Stålvik
	Barn: Ruben Sigurd Emanuel		1913 i Stålvik
	De inflyttade från Bersebo 1905. Barnen flyttade bort efter hand.		
1938-1968	Torparen David Östen Karlsson	född	1909 i Stålvik
	System Viktoria Karlsson		1890
	David Östen Karlsson var son till föregående brukare. Han utflyttade till Rimforsa 1968 System hade dött dessförinnan. Ingen fast boende är där efter upptagen under Stålvik.		



**UDDEN 1638 – 1943.**

Udden ligger i en sluttning med vacker utsikt över sjön Ämmern mot Tjärstad kyrka på andra sidan.

- 1638 -	Anders	född	
	Hustruns namn okänt.		
	Sonen Lars.		1638 (FI 1638)
- 1659 -	Gissle	född	
	Hustruns namn okänt.		
	Barn: Jöns		1659 (FI 1659)
	Barn: Esbjörn		1663 (FI 1663)
	Barn: Elin		1665 (FI 1665)
- 1705 -	Tyr	född	
	Hustruns namn okänt.		
	Sonen Pehr.		1705 (FI 1705)
- 1714-	Pehr	född	
	Hustruns namn okänt.		
	Sonen Henning.		1714 (FI 1714)
- 1715 -	Jöns		
	Hustruns namn okänt.	född	
	Dottern Karin.		1715 (FI 1715)
- 1719 -	Torparen Jon Jönsson	född	
	Hustrun Ingrid		
	Dottern Sara		1719 (FI 1719)
- 1722 -	Torparen Aron Mosesson	född	
	Hustrun Dordi.		
	Barn: Pehr		1722 (FI 1722).
	Barn: Nils		1724 (FI 1724)
	Barn: Kerstin		1726 (FI 1726)
- 1726 -	Torparen Nils Svensson	född	
	Hustrun Kerstin Månsdotter		
	Barn: Pehr		1726 (FI 1726)
	Barn: Carl		1729 (FI 1729)
	Barn: Nils		1736 (FI 1736)
- 1743 -	Torparen Måns Svensson	född	
	Hustrun Christina Nilsson		
	Barn: Nils		1743 (FI 1743)
	Barn: Catharina		1746 (FI 1746)
- 1777 -	Torparen Lars Jonsson	född	
	Hustrun Brita Svensdotter		Dopvittne 1777 - 1779. Död 1781
	Sonen Jonas		1778 (FI 1778)
- 1785 -	Torparen Nils Nilsson	född	
	Hustrun Liskan Hemmingsdotter		
	Dottern Anna Cajsa		1785 (FI 1785)

- 1791 -	Torpären Per Larsson	född	
	Hustrun Ingeborg Jonsdotter		
	Sonen Jonas		1791 (Fl 1791)
- 1801 -	Torpären Jonas Svensson	född	
	Hustrun Ingrid Nilsson		
	Barn: Cajsa Gretha		1801 (Fl 1801)
	Barn: Sven		Död 13 maj 1801, drunknad.
1800-1806	"T.h." Per Persson.		i Locknevi
	Hustrun Cajsa		
	Sonen Jonas		1791 "Är gruvligt lat att läsa"
1807-1809	Torpären Sven Jakobsson	född	1761 i Hägerstad
	Hustrun Liskan Davidsdotter		1761 i Hägerstad
	Barn: Petter.		1793 i Hägerstad
	Barn: Anna Greta		1794 i Hägerstad
	Barn: David		1800 i Tjärstad
	De inflyttade från Kättilstad år 1807. Bodde senare "T.h." i Udden		
1809-	Torpären Olov Persson	född	1771 i Ulrika
	Hustrun Maja Persdotter		1773 i Tjärstad
	Barn: Anna Kajsa		1807 i Tjärstad
	Barn: Magnus		1809 i Tjärstad
1809-	Torpären Jonas Jonsson	född	1785 i Kättilstad
	Hustrun Stina Nilsson		1786 i Kättilstad
	Barn: Jonas Petter		1809 i Kättilstad
	Barn: Anna Brita		1811 i Udden
	Barn: Nils		1813 i Udden
	Barn: Karl		1815 i Udden
	Barn: Stina Maja		1819 i Udden
	Barn: Lena Sofia		1821 i Udden
	Barn: Carl Johan		1823 i Udden
	Barn: Anders Gustav		1826 i Udden
	De inflyttade från Kättilstad år 1809. Det är oklart, hur länge Jonas Jonsson var torpare i Udden, men familjen bodde kvar, när sonen Nils, sannolikt år 1835, övertog driften av torpet.		
1822-	Daglönaren Jonas Persson	född	1791
	Hustrun Cajsa Andersdotter		1776 i Tjärstad. Död 1847
	Dottern Inga		1817 i Tjärstad
1835-1840	Torpären Nils Jonsson	född	1813 i Udden
	Hustrun Stina Sofia Engström		1806 i Åtvid
	De gifte sig år 1835 och hustrun inflyttade i samband därmed från Hackel. De flyttade till Åtvid 1840.		

1842-1856	Gifta drängen Nils Larsson	född	1811 i Oppeby
	Hustrun Maja Stina Jonsdotter		1819 i Tjärstad
	Barn: Christina		1840 i Hägerstad
	Barn: Brita Sofia		1843 i Udden
	Barn: Nils Gustav		1849 i Udden
	Barn: Anders Johan		1850 i Udden
	De inflyttade från Hägerstad 1842.		
1856-1894	Torparen Anders Gustav Jonsson	född	1826 i Udden. Död 1899
	Hustru I Kristina Sofia Jonsdotter		1825 i Kättilstad. Död 1856
	Hustru II Anna Greta Persdotter		1825 i Skeda. Gift 1856
	Barn: Emma Christina		1857 i Udden
	Barn: Karl Fredrik		1858 i Udden Död 1859
	Barn: Hulda Matilda		1859 i Udden
	Barn: Johan August		1863 i Udden Död 1866
	Barn: Anna Augusta		1865 i Udden
	Barn: Alma Carolina		1867 i Udden Död 1884
	Barn: Johan David		1868 i Udden
1894-1909	Torparen Anders Johan Nilsson	född	1850 i Udden. Gift 1876
	Hustrun Augusta Vilhelmina Loord		1849 i Åtvid
	De bodde kvar i en lägenhet i Udden, sedan de upphört med bruket av torpet.		
1909-1910	Torparen Johan Albert Johansson	född	1864 i Kättilstad. Gift 1897
	Hustrun Alma Sofia Carlsdotter		1867 i Oppeby
	Barn: Gereon Valfrid		1895 i Gärdserum
	Barn: Simon Helge		1910 i Tjärstad
	De kom från Åtvid 1909. Flyttade till Åtvid 1910.		
1910-1916	Torparen Ernst Johan Gustafsson	född	1880 i Vårdsnäs. Gift 1911
	Hustrun Helga Sofia Johansdotter		1887 i Vårdsnäs
	Dottern Märta Linnea		1911 i Udden
	De flyttade till Småbäck, Opphem år 1916.		
1916-1926	Torparen Anders Gustaf Hermansson	född	1881 i Herrestad.
	Hustrun Elin Anna Maria Jönsson		1879 i Oppeby
	Barn: Hilma Maria		1907 i Hägerstad
	Barn: Gerda Linnea		1909 i Hägerstad
	Barn: Gustaf Holger		1913 i Oppeby
	Barn: Sture Harald		1917 i Udden
	Familjen kom från Oppeby 1916. Flyttade till Kisa 1926		
1926-1928	Torparen Karl Gustaf Andersson	född	1871 i Hannäs.
	Hustrun Eva Matilda Johansson		1868 i Vårdsnäs
	Sonen Gustav Gillis		1905 i Vårdsnäs
	De inflyttade från Finnsudden 1926. Till Sandvikshult 1928.		



1928-1938	Torparen Karl Anders Adolfsson	född	född 1902 i Kättilstad
	Hustrun Valborg Elisabeth Reinoldsson		1909 i Tjärstad
	Barn: Elsie Anna Elisabeth		1926 i Tjärstad
	Barn: Karl Henning		1928 i Tjärstad
	De inflyttade år 1928. Anders Adolfsson flyttade till Linköping 1938. De övriga hade flyttat till Vårdnäs 1937.		
1938-1943	Torparen Folke Egon Gustafsson	född	1905 i Tjärstad. Gift 1937
	Hustrun Dagny Adele Birgitta, född Skytt		1914 i Tjärstad
	Sonen Stig Åke Egon		1938
	Familjen inflyttade 1938. Till Gärdserum 1943. Egon Gustafsson var den siste brukaren på torpet Udden.		

För torpen Udden, Gölen, Finnsudden, Laggårstugan och Stålvik utgjordes arrendet den sista tiden av skyldighet att fullgöra två dagsverken i veckan på Bersebo. På dessa torp fanns i medeltal 4 kor, 2-3 ungdjur och 1 häst. På 1920-talet hade torparna ett par oxar i stället för häst. De enda torpen som under de sista åren lämnade mjölk till mejeri var Udden och Stålvik. På inget av torpen hade elektricitet dragits in, så länge de brukades som torp.

Torparna arbetade ofta i skogen på Bersebo. Den första motorsågen på Bersebo inköptes av torparna i Finnsudden och Stålvik i början på 1960-talet. Den var så tung, att den måste bäras av två man.



Flygbild över Bersebo med mangårdsbyggnaden i bildens mitt



Mangårdsbyggnaden i Bersebo efter ombyggnaden 1943

## LUND

Ortnamnet Lund kan ursprungligen haft innebörden "helig lund", "offerlund". Närheten till Skedevi talar bl a för detta.

I gårdslängden från år 1494 är gården upptagen som två hemman. I 1600-talets jordeböcker betecknas den som frälsejord under Skedevi. Lund var då uppdelat på två gårdar, om vardera ett hemman, och brukades av landbönder: 1638 av Bengt och Johan, 1650 av Jon och Anders, 1680 av Jaen och Jöns, 1690 av Jaen och Seved, 1700 av Henning och Seved, 1731 av Jaen och Anders, 1754 av Carl och Måns, 1765 av Måns och Lars, 1785 av Måns och Nils, 1790 av Måns Persson och Nils Andersson och år 1800 av Erik Andersson och Anders Jönsson.

Lund åsattes i ett par omgångar ett lägre mantal på grund av bristande bärighet. Från år 1740 utgjorde det 1 1/2 mantal. Varje gård omfattade då 3/4 mantal.

-1792-	Bonden Anders Jönsson	född	1756 i Nykil
	Hustrun Ingrid Svensdotter		1760 i Lund (i Tjärstad)
	Barn: Sven		1780 i Nykil
	Barn: Abram		1783 i Ekenäs
	Barn: Majgreta		1788 i Ekenäs
	Barn: Öjer		1789 i Ekenäs
	Barn: Anna Cajsa		1792 i Lund
	Barn: Carl		1794 i Lund
	Familjen är upptagen i husförhörslängden för tiden 1800 - 1806, men det finns ingen uppgift om bortflyttning, som dock måste ha skett under perioden.		
-1810	Bonden Erik Håkansson	född	1738 i Kisa. Död 1810
	Hustrun Ingrid Hansdotter		1733 i Horn
	Barn: Hans		1762 i V Eneby
1810-1813	Brukaren Hans Eriksson		1762 i V Eneby
	Han övertog bruket av gården efter fadern. Flyttade till V Eneby år 1813.		
-1800-	Bonden Erik Andersson	född	1768 i Vårdnäs
	Hustrun Stina Nilsson		1765 i Tjärstad
	Barn: Anna Stina		1790 i Tjärstad
	Barn: Daniel		i Tjärstad
	Erik Andersson dog omkring 1806. Änkan fortsatte att bruka gården några år efter makens död.		

Från år 1813 brukades inte Lund längre av landbönder utan direkt under säteriet och anställda i Skedevi bodde i Lund: snickare, smeder, daglönare m fl. men även skomakare och sömmerskor.

I husförhörslängden för perioden 1907 - 1921 är Lund upptaget som torp vartill viss del av åkern anslagits.

1919-1934	Torparen Gustaf Adolf Persson	född	1870 i Åtvid. Gift 1899
	Hustrun Karolina, född Jonsdotter		1865 i S:t Lars
	Barn: Erik Gotthard		1903 i Tjärstad
	Barn: Gertrud Margareta		1905 i Tjärstad
	Barn: Nils Martin		1907 i Tjärstad
	Barn: Manne Gottfrid		1909 i Tjärstad
	Barn: Anna Elisabet		1911 i Tjärstad
	De inflyttade från Hasselås år 1919. Till Gustafsberg, Ytterbo, 1934.		

1934-1956	Torparen Karl Rudolf Flykt	född	1897 i Locknevi. Gift 1930
	Hustrun Tekla Linnea Sofia, född Andersson		1900 i V Eneby
	Adoptivdottern Lena Maria		1940 i Finland, infl 1947
	De kom från Överbo 1934. Flykt uppges vara arrendator i husförhörlängden från tiden 1951 - 1961. Familjen flyttade till Ytterbogärdet 1956.		
1956-1961	Jordbruksarbetaren. Knut Ivar Alfons Oskarsson	född	1926 i Älvestad. Gift 1956
	Hustrun Klara Ingrid Linnea, född Didriksson		1930 i Ljung
	De kom från Törnevalla 1956. Flyttade till Tiderrum 1961.		
1961-1966	Jordbruksarbeten. Nils Sigfrid Karlsson	född	1897 i Kättilstad. Gift 1954
	Hustrun Helena Maria, född Jonsson		1910 i Horn
	De inflyttade från Kättilstad år 1961. I husförhörlängden för tiden 1962 - 1969 uppges Karlsson vara arrendator. Han dog år 1963. Änkan bodde kvar till 1966, då hon flyttade till Sjögestad.		

## RÄFSTAD.

Förstavelsen i ortnamnet Räfstad anses vara mansnamnet Raef.

Gården utgjorde från början ett helt hemman, betecknat som skattehemman och med bönder som ägare och brukare. År 1620 hette bonden Carl. På 1630-talet var det Per och år 1650 Erik. I 1665 års jordebok uppges emellertid Räfstad vara köpt under frälse av Ragnar Lahusen (år 1646), och brukades av landbönder under olika adliga ägare, dock inte under Skedevi.

I jordeboken från år 1700 har gården ändrat karaktär. Sannolikt hade den förlorat sin frälsefrihet under reduktionen på Karl XI:s tid och sedan vid ordnandet av indelningsverket anslagits till förstärkningshemman, augment, på rusthållet nr 2 på överstens kompani av Livgrenadjärregementet. Håkan är upptagen som gårdens innehavare.

Jordeboken från år 1731 upptar två brukare i Räfstad, Nils och Samuel, vardera på ett halvt hemman. I mantalslängden för år 1765 är gården uppdelad i fyra delar, med Bengt, Samuel Samuelsson, Nils Nilsson och Nils Persson som innehavare. Samma förhållande råder ända till århundradets slut, då Samuel Samuelsson förvärvar en av de andra fjärdedelarna. Bydelägarna är därför vid sekelskiftet endast tre: Samuel Samuelsson, Erik Månsson och Lars Pehrsson.

## STORSKIFTET I RÄFSTAD.

År 1802 begär två av bydelägarna, Erik Månsson och Petter Jonsson, att få byn storskiftad, "Till befordrande af ett redigare lantbruk och mera fördelaktigt skötande af våra ägor".

Efter kungörelse i Tjärstad kyrka inleddes förrättningen med ett sammanträde den 8 juli 1802.

Samtliga delägare var närvarande:

1/2 mantal änkan Annika Håkansdotter.

1/4 mantal drängen Petter Johansson.

1/4 mantal Erik Månsson 1/8 mtl. och Hemming Hemmingsson 1/8 mtl.

Dessutom deltog gode männen, nämndeman Jonas Persson från Vena och skattemannen Anders Ericsson från Västersurn, förrättningsmannen lantmätare Carl Paul Rosin samt representanter för rågrannarna.

Samtliga deltagare begav sig ut i markerna för att granska rågränserna mot Lund, Tjärstad kyrkojord, Norstad och Hovstad. Vissa förslag till ändring av gränserna gjordes men godkändes inte av

förrättningsmannen.

De närmaste dagarna företogs uppmätning av ägorna för att få underlag för sammanställning av en karta över byn. Bydelägarna tjänstgjorde som hantlangare åt lantmätaren. Den 12 juli var denna procedur fullgjord. Hustomter uttogs. De tidigare gränserna mellan halvgårdarna bibehölls. Varje halvgård erhöll en 200 alnar lång och 70 alnar bred tomt. Bygatan uttogs till 8 alnars bredd. Alla delägare fick behålla sina tidigare tomter på var sida av bygatan.

Ingen gradering av åkern företogs utan uppdelningen skedde efter åkrarnas areal. Varje halvgård tilldelades ett skift i varje gärde. Åkerlyckorna i hagmarken följde med hagmarken. storängen delades i två delar efter arealen. Lillängen förblev odelad liksom svinvallen. Lindvallarna i åkrarna följde åkermarken. Hagmarken delades i två lika skiften. Vägar och vattenställen skulle begagnas på samma sätt som tidigare.

Skiftena utmärktes med skälstenar enligt den upprättade kartan och slutligen förrättades lottning, som utföll på följande sätt:

A (a,b,c) tilldelades bonden Eric Månsson 1/8 mantal: a  
 drängen Hemming Hemmingsson 1/8 mantal: b  
 drängen Petter Johnsson 1/8 mantal c

B Tilldelades Änkan Annika Håkansdotter 1/2 mantal

Båda bydelarna (A och B) omfattade vardera:

18 tunnland 6 kappland åker och tomtmark

10 tunnland 29 kappland äng

31 tunnland 27 kappland hagmark och lindor.

Samfällda ägor (Lillängen, Svinvallen och vägarna) utgjorde 20 tunnland 3 kappland. Efter delningen mellan halvgårdarna företogs den 16 juli delning mellan fjärdedelarna Hela förrättningen skedde utan någon tvistighet. Ingen utflyttning företogs. Storskiftet fastställdes den 7 juni 1804.

### **LAGA SKIFTE I RÄFSTAD.**

År 1873 företogs laga skifte i Räfstad, som då hade två bydelägare: Fabrikör Axel Florentin Rydberg och bonden Jakob Håkansson. Den förstnämnde ägde 3/4 mantal och den senare 1/4 mantal. skifteshandlingarna omfattar totalt 82 sidor, vilket är ett allt för omfattande material för att refereras här, men det kan vara särskilt intressant att se på byggnadsbeståndet i byn, varför avsnittet därom presenteras här nedan.

**Byggnader:**

3/4 mantal:	1.	Byggning under bräder, spån och tegel, med längden, bredden och höjden 54 x 34 x 13 1/2 fot, med hög stenfot och rymlig källare under. Byggnaden var reveterad utvändigt. Den bestod av 5 rum och kök, förstuga och mjölkammare på nedre botten samt 2 rum på den övre. Allt i mycket gott skick.
	2.	Byggning under spån - och tegeltak, med källare under. 36 x 22 x 16 fot, med 1 rum, kök och förstuga på nedre botten, 2 rum och för- stuga på den övre. Brädfodrad med utknutar.
	3.	Bod under spån och tegel med källare under. 47 x 24 x 16 fot. Med 3 rum, förstuga och nedgång till källare på nedre botten. Rymlig spannmålsvind med fasta sädeslårar på den övre. Byggt med laxknutar, nyuppförd.
	4.	Ladugård under bräder och spån. 170 x 40 x 16 fot. Bestående av fähus med tre gångar, 17 bås samt kalv-, får- och hönskättar, loge med tröskbotten och två rymliga lador, samt stall och oxhus med plats för tre hästar och tre par oxar samt fodergång. Rymliga foderskullar över hela sträckan. Dessutom innehöll byggnaden rymligt vagnsskjul. Nytt och i fullgott skick.
	5.	Körhus under tak av bräder och spån, byggt med stolpar och bräder. Nytt och i fullgott skick.
	6.	Avträde i två avdelningar och rum för pudrettberedning och vedbod under ett tak av spån och tegel. 24 x 16 x 10 fot, med förstuga. Nybyggt med laxknutar och i fullgott skick.
	7.	Smedja med mur och skorsten under tegeltak. 14 x 16 x 7 fot. Byggt med laxknutar. Ny och i fullgott skick.

I trädgården som hörde till gården fanns 4 oflyttbara fruktträd, 4 flyttbara dito, 9 oflyttbara päronträd, 3 flyttbara dito samt en mängd körsbärs- och plommonträd och bärbuskar.

1/4 mantal:	8.	. Stugbyggning under bräder och tegel, 36 x 22 x 14 fot, med 1 rum, kök och förstuga på nedre botten, 2 rum och förstuga på den övre. Byggt med utknutar och i försvarligt skick.
	9.	Bod och redskapsskjul _under bräder och tegel, med spannmålsvind, 22 x 18 x 15 fot, med utknutar och i försvarligt skick
	10.	Vagnshus med skulle, under bräder och tegel, 16 x 16 x 8 fot, byggt med utknutar och i försvarligt skick.
	11.	Stall, fähus och loge under dels bräder och tegel, dels halm, 94 x 24 x 11 fot. Stallet inrett med 2 spiltor och 2 bås. Fähuset med 5 bås, fårkättar och givrum. Logen har tröskbotten och 2 sädeslador, med foderskullar. Byggt med utknutar och i försvarligt skick.
	12.	Vedskjul under bräder, 18 x 12 x 8 fot, i försvarligt skick.
	13.	Mindre stuga under bräder och tegel, 22 x 16 x 8 fot, med kammare och kök. Byggt med laxknutar och i försvarligt skick.
	14.	Smedja under yttak. 12 x lo x 6 fot. I försvarligt skick
	15.	Vidbyggt vedskjul under yttak, i försvarligt skick
	16.	Svinhus i två avdelningar under bräd och yttak. I försvarligt skick.

Även till den här bydelen fanns en trädgård, med 9 oflyttbara fruktträd, 3 flyttbara dito, 6 oflyttbara päronträd, 5 flyttbara dito samt några körsbärsträd och bärbuskar

Den större gården omfattade	55 tunnland	12.7 kappland åker och äng
	51 tunnland	18.4 kappland hagmark och skog, samt
		19.9 kappland impediment
totalt	107 tunnland	19 kappland
Den mindre gården omfattade	21 tunnland	3.3 kappland åker och äng
	16 tunnland	1.1 kappland hagmark och skog, samt
		1.5 kappland impediment
totalt	37 Tunnland	5.9 kappland

Jakob Håkanssons gård "dömdes" till utflyttning ur byn till ängsmark i södra delen av byområdet, och däromkring erhöll han all sin mark i ett skifte. Skiftet fastställdes den 10 augusti 1874.

### RÄFSTAD 3/4.

1/4 - 1805	Bonden Samuel Samuelsson	född	1732 i Tjärstad
	Hustrun Kerstin Nilsdotter		1732 i Vårdnäs
	Bonden Jonas Svensson	född	i Åtvidaberg
	Hustrun Ingrid Nilsdotter		1768 i Ytterbo
	Barn Nils		1796 i Tjärstad
	Bonden Karl Persson	född	1767 i Tjärstad
	Matilda Andersdotter		1773 i Hägerstad
	Barn: Peter		1798 i Tjärstad
	Alla tre familjerna bor i Räfstad så sent som 1802 - 1805		
1/4 1806 -1812	Bonden Petter Jonsson	född	1777 i Tjärstad
	Hustrun Maja Svendsdotter		1783 i Tjärstad
	Barn: Nils Fredrik		1805 i Skeda
	Barn: Maja		1808 i Tjärstad
	Barn: Lisa		1809 i Tjärstad
	Petter Jonsson och Maja Svendsdotter gifter sig 1804. Familjen flyttar från Skeda till Räfstad 1806. Familjen flyttar och gården övertas av Petter Samuelsson 1812.		
2/4 - 1803	Bonden Samuel Persson	född	1752 i Kättilstad
	Hustrun Anna Håkansdotter		1761 i Oppeby
	Barn: Petter		1780 i Tjärstad
	Barn: Nils		1782 i Tjärstad
	Barn: Lena		1786 i Tjärstad
	Barn: Liskan		1792 i Tjärstad
	Barn: Kajsa Greta		1796 i Tjärstad
	Barn: Eva Lotta		1800 i Tjärstad
	Samuel Persson dör 1803. Änkan Anna Håkansdotter tar då över gården.		
2/4 1803-1812	Änkan Anna Håkansdotter	född	1761 i Oppeby
	Barn se ovan.		
1/4 1812-1833	Sonen Petter Samuelsson flyttar till Lund, men han kommer tillbaka 1812. Då övertar han 1/4 av fädernegården samt den 1/4 som ägts av Petter Jonsson. Anna Håkansdotter behåller 1/4 fram till 1833, då hon flyttar till Linnäs, där sonen Nils med familj bor sedan 1823.		

2/4-1812-1833	Bonden Petter Samuelsson	född	1780 i Tjärstad
	Hustru I Kajsa Stina Nilsson		1776 i Tjärstad
	Barn: Anders Petter		1822 i Tjärstad
3/4 -1833-1857	Hustru II Stina Jonsdotter		1801 i Tjärstad
	Barn: Anna Lovisa		1831 i Tjärstad
	Barn: Johan Petter		1832 i Tjärstad
	Barn: Kristina		1835 i Tjärstad
	Barn: Samuel Gustav		1838 i Tjärstad
	Barn: Maria Charlotta		1842 i Tjärstad
	Petter Samuelsson kommer tillbaka till fädernegården från Lund 1812. Hustrun Kajsa Stina Nilsson dör 1824. Stina Jonsdotter kommer som piga till Räfstad från S:t Lars 1826. Senare gifter hon med änklungen Petter Samuelsson. Stina Jonsdotter dör 1850. Petter Samuelsson dör 1857. Gården övertas då av Kristofer Nilsson, som är gift med Petter Samuelssons dotter Anna Lovisa. Han har brukat 2/4 sedan 1844. Den mesta tiden brukar Petter Samuelsson själv bara 1/4. Resten av gården arrenderar han ut.		
1/4-1821-1831.	Ägare Petter Samuelsson	född	1780 i Tjärstad
	Brukaren Petter Börjesson.		1796 i Kätilstad
	Hustrun Anna Lena Jonsdotter.		1903 i V Eneby
	Barn: Jonas Peter		1829 i Tjärstad
	Barn: Lena Sofia		1830 i Tjärstad
	Petter Börjesson flyttar från Kätilstad till Räfstad 1821. Han gifter sig med Anna Lena Jonsdotter 1825. Familjen flyttar 1831 till Hägerstad		
1/4	Ägare Petter Samuelsson	född	1780 i Tjärstad
1831-1833	Brukaren Johannes Gustavsson		1796 i Kätilstad
2/4	Lena Maja Hansdotter		1799 i Tjärstad
1833-1838	Barn: Johan		1824 i Tjärstad
	Barn: Karl		1825 i Tjärstad
	Barn: Anna Greta		1830 i Tjärstad
	Barn: Gustav		1833 i Tjärstad
	Barn: Alexander		1836 i Tjärstad
	Familjen flyttar från Gärdala till Räfstad 1830. Johannes Gustavsson är dräng hos Petter Börjesson, men han blir själv arrendator då denne flyttar 1831. Familjen flyttar till Nygård 1838.		
2/4	Ägare Petter Samuelsson	född	1780 i Tjärstad
1838-1844	Brukaren Anders Petter Abrahamsson		1811 i Slaka
	Hustru Lisa Jonsdotter		1810 i Tjärstad
	Hans Gustav		1837 i Tjärstad
	Per August		1840 i Tjärstad
	Familjen kommer till Räfstad 1836, där Anders Petter Abrahamsson blir dräng hos Johannes Gustavsson. Anders Petter Abrahamsson blir ny arrendator när Johannes Gustavsson flyttar 1838. Familjen flyttar till Linnäs 1844.		



2/4	Ägare Petter Samuelsson	född	1780 i Tjärstad
1844-1857	Brukaren Kristofer Nilsson		1820 i Djursdala
	Anna Lovisa Persdotter		1831 i Tjärstad
	Barn: Johan Oskar		1848 i Tjärstad
	Barn: Per Axel		1851 i Tjärstad
	Barn: Anna Lovisa		1853 i Tjärstad
	Barn: Emma Kristina		1853 i Tjärstad
	Barn: Nils Gustav		1856 i Tjärstad
	Barn: Anders Wiktor		1859 i Tjärstad
	Barn: Karl Fredrik		1862 i Tjärstad
	Barn: Karl Otto		1865 i Tjärstad
	Barn: Hulda Maria		1869 i Tjärstad
	Kristofer Nilsson flyttar från Stjärnorp till Räfstad 1844. Han gifter sig 1847 med Anna Lovisa Persdotter, som är dotter till Petter Samuelsson.		
3/4 1857-1870	Bonden/nämndemannen Kristofer Nilsson	född	1820 i Djursdala
	Familj se ovan.		
	När Petter Samuelsson dör 1857, övertar Kristofer Nilsson hela gården. Familjen emigrerar till Nordamerika 1870.		
1870-1904	Bleckslagarfabrikören Axel Florentin Rydberg.	född	1834 i Linköping
	Hustru I		
	Barn: Axel		1839 i Skärkind
	Hustru II Sofia Albertina Svejeus		1826 i Linköping
	Axel Florentin Rydberg och Sofia Albertina Svejeus gifter sig 1867. Familjen flyttar från Linköping till Räfstad 1870. Gården arrenderas ut till Malkolm Johansson fr o m 1899. Axel Florentin Rydberg dör 1904.		
1899-1904	Ägare Axel Florentin Rydberg	född	1834 i Linköping
	Brukaren Malkolm Johansson		1847 i Vårdsnäs
	Hustru I Maria Sofia Andersdotter		
	Barn: Anders Johan		1881 i Vårdsnäs
	Barn: Jonas Emanuel		1886 i Vårdsnäs
	Barn: Anna Sofia		1889 i Vårdsnäs
	Hustru II Gustava Amalia Elisabet Jakobsdotter		1857 i Åtvidaberg
	(m 2) Barn: Edla Matilda Amalia		1881 i Tjärstad
	(m 2) Barn: Amalia Maria Elisabet		1883 i Tjärstad
	(m2) Barn Karl Adolf Efraim		1885 i Tjärstad
	Barn: Karl Jonas Efraim		1892 i Tjärstad
	Barn: Nils David Gabriel		1894 i Tjärstad
	Barn: Olof Erik Cyrus		1900 i Tjärstad
	Malkolm Johansson gifter sig med Maria Sofia Andersdotter 1876 och blir änklings 1889. Med henne får han tre barn. Gustava Amalia Elisabet Jakobsdotter gifter sig med arbetaren K G Karlsson 1881 och blir änka 1889. Med honom får hon tre barn. Malkolm Johansson och Gustava Amalia Elisabet Jakobsdotter gifter sig 1890. De får tillsammans tre barn. Familjen kommer till Räfstad 1899 och flyttar till Udden under Linnäs 1904.		

1904-1905	Bonden Frans Otto Kinell	född	1856 i Tjärstad
	Hustru Hulda Matilda Jakobsdotter		1860 i Kisa
	Barn: Anna Valborg		1886 i Tjärstad
	Barn: Karl Axel		1888 i Tjärstad
	Barn: Astrid Amalia		1892 i Tjärstad
	Barn: Erik Jakob Einar		1893 i Hägerstad
	Barn: Aina Matilda		1895 i Hägerstad
	Barn: Frans Ivar		1897 i Hägerstad
	Barn: Otto Bengt Sören		1903 i Hägerstad
	Frans Otto Kinell och Hulda Matilda Jakobsdotter gifter sig 1886. Familjen kommer från Hägerstad till Räfstad 1904. Frans Otto Kinell dör 1904, och familjen flyttar till Boda 1905.		
1905-1910	Ägaren Anders Johan Karlsson	född	Äppelkullen under Pålhult, V Eneby.
	Brukaren Axel Hjalmar Gustafsson		1876 i Horn
	Axel Hjalmar Gustafsson kommer från Vårdsnäs till Räfstad 1905 och flyttar åter till Vårdsnäs 1910.		
1910-1928	Bonden/kyrkvärden Gustaf Adolf Karlsson	född	1859 i Ekeby
	Hustru Anna Lovisa Gustafsdotter		1859 i Torpa
	Barn. Hildur Lovisa		1887 i Malexander
	Barn. Anna Victoria		1888 i N Vi
	Barn. Karl Oskar		1890 i N Vi
	Barn. Ernst Gustaf		1893 i N Vi
	Barn. Sigrid Maria		1895 i N Vi
	Barn. Gunhild Paulina		1900 i N Vi
	Gustaf Adolf Karlsson och Anna Lovisa Gustafsdotter gifter sig 1886. Familjen flyttar från N Vi till Räfstad 1910. Gustaf Adolf Karlsson köper även gården Räfstad 1/4 1928 och överlåter bruket på sönerna. Anna Lovisa Gustafsdotter dör 1937 och Gustaf Adolf Karlsson dör 1944.		
1928-1944	Ägare Gustaf Adolf Karlsson	född	1859 i Ekeby
	Brukaren Karl Oskar Gustafsson		1890 i N Vi
	Brukaren Ernst Gustaf Gustafsson		1893 i N Vi
1944-	Bonden Karl Oskar Gustafsson	född	1890 i N Vi
	Bonden Ernst Gustaf Gustafsson		1893 i N Vi

## RÄFSTAD 1/4

-1805	Bonden Lars Persson	född	1746 i V Eneby
	Hustru Anna Hemmingsdotter		1748 i Kisa
	Barn: Anna Maja		1785 i Tjärstad
	Familjen bor i Räfstad 1802 och flyttar till Nygård senast 1805		
-1805	Bonden Fredrik Persson	född	1774 i Tjärstad
	Hustru Kajsa Jönsdotter		i V Eneby
	Barn: Maja Kajsa		1799 i Tjärstad
	Barn: Anna Stina		1802 i Tjärstad
	Barn: Peter		1804 i Tjärstad
	Kajsa Jönsdotter kommer till Tjärstad 1798 och gifter sig med Fredrik Persson 1799. Familjen bor i Räfstad 1802 och flyttar 1805.		
-1833	Bonden Erik Månsson	född	1751 i V Eneby
	Hustrun Kajsa Hemmingsdotter		1765 i Tjärstad
	Barn: Magnus		1791 i Tjärstad
	Barn: Hemming		1794 i Tjärstad
	Barn: Erik		1796 i Tjärstad
	Barn: Lisken		1798 i Tjärstad
	Barn: Petter		1802 i Tjärstad
	Barn: Anna Kajsa		1807 i Tjärstad
	Barn: Nils		1809 i Tjärstad
	Familjen bor i Räfstad 1802. Erik Månsson dör 1833. Kajsa Hemmingsdotter dör 1835, och då är Magnus och Petter de enda barn som bor kvar hemma.		
1833-1836	Brukaren Petter Eriksson	född	1802 i Tjärstad
	Hustrun Stina Maja Eriksdotter		1809 i Kätilstad
	Barn: Erik Magnus		1834 i Tjärstad
	Petter Eriksson flyttar till Kätilstad 1824 men flyttar tillbaka till fädernegården 1831. Han gifter sig 1832 med Stina Maja Eriksdotter. Han brukar gården efter faderns död fram till 1836 då familjen flyttar.		
1836-1837	Bruk Magnus Eriksson	född	1791 i Tjärstad
	Hustrun Maja Jönsdotter		1811 i Kätilstad
	Barn: Gustava Karolina		1837 i Tjärstad
	Magnus Eriksson och Maja Jönsdotter gifter sig 1836. Magnus Eriksson brukar fädernegården när brodern Erik flyttat, men familjen flyttar till Petter Samuelsson i Räfstad 1837 och vidare till Gärdala 1838.		
1837-1838	Brukaren Karl Olsson	född	1800 i Tjärstad
	Hustru Anna Lisa Andersdotter		1808 i Tjärstad
	Barn: Anna Sofia		1836 i Tjärstad
	Barn: Anders Gustav		1838 i Tjärstad
	Familjen kommer till Räfstad 1837 och flyttar igen 1838.		

1839-1871	Bonden Jakob Håkansson	född	1805 i V Eneby
	Hustru Lena Månsdotter		1806 i Kättilstad
	Barn: Karolina		1832 i V Eneby
	Barn: Sven Johan		1834 i V Eneby
	Barn: Maria Sofia		1837 i V Eneby
	Barn: Jakob August		1839 i Tjärstad
	Barn: Helena Charlotta		1843 i Tjärstad
	Jakob Håkansson och Lena Månsdotter gifter sig 1831. Familjen flyttar från V Eneby till Räfstad 1839. Sonen Jakob August tar över gården 1871. Jakob Håkansson, Lena Månsdotter och dottern Maria Sofia flyttar till undantag. De övriga barnen har flyttat hemifrån. Maria Sofia blir antagen som extralärlarinna i folkskolan 1867. Lena Månsdotter dör 1875 och Jakob Håkansson dör 1886.		
1871-1887	Bonden/kyrkvärden Jakob August Jakobsson	född	1839 i Tjärstad
	Hustru Anna Sofia Larsdotter		1852 i Tjärstad
	Barn: Karl August		1872 i Tjärstad
	Barn: Anna Cecilia		1873 i Tjärstad
	Barn: Johan Albin		1875 i Tjärstad
	Barn: Gustav Oskar		1878 i Tjärstad
	Barn: Jakob Valfrid		1880 i Tjärstad
	Barn: Hilma Charlotta		1882 i Tjärstad
	Jakob August Jakobsson gifter sig med Anna Sofia Larsdotter 1871, och samma år tar han över gården efter fadern Jakob Håkansson. Jakob August Jakobsson dör 1887.		
1887-1891	Änkan Anna Sofia Larsdotter	född	1852 i Tjärstad
	Barn se ovan		
	Anna Sofia Larsdotter brukar gården tillsammans med sina barn efter maken Jakob August Jakobssons död. Hon gifter om sig med Johan Vilhelm Salomonsson 1891, och han tar över gården.		
1891-1913	Bonden Johan Vilhelm Salomonsson	född	1851 i Kättilstad
	Hustru Anna Sofia Larsdotter		1852 i Tjärstad
	Barn: Signe Vitalia		1892 i Tjärstad
	Barn: Martin Natanael		1894 i Tjärstad
	Johan Vilhelm Salomonsson kommer från Kättilstad till Räfstad 1891 och gifter sig med änkan Anna Sofia Larsdotter. Han brukar gården till 1913, då han skaffar en arrendator. Johan Vilhelm Salomonsson dör 1923 och Anna Sofia Larsdotter dör 1934.		
1913-1916	Ägare Johan Vilhelm Salomonsson	född	1851 i Kättilstad
	Brukaren Johan Albert Andersson.		1871 i Tjärstad
	Hustru Elin Sofia Johansson		1878 i Oppeby
	Johan Albert Andersson gifter sig med Elin Sofia Johansson 1899. De kommer från Kättilstad till Tjärstad 1913. De flyttar till Marieberg under Eriksholm 1916, där Johan Albert Andersson blir åkare.		

1916-1922	Ägare Johan Vilhelm Salomonsson	född	1851 i Kättilstad
	Brukaren Martin Natanael Johansson		1894 i Tjärstad
	Martin Natanael Johansson brukar sin faders gård tills den säljs 1922.		
1922-1923	Ägare Frans Otto Henriksson	född	Nyhagen, Vårdnäs
	Brukaren Otto Georg Henriksson		1895 i Vist
	Hustru: Signe Linnea Andersson		1900 i Vist
	Barn: Ingrid Linnea		1920 i Tjärstad
	Otto Georg Henriksson gifter sig med Signe Linnea Andersson 1920. Familjen kommer från Asplund under Groveda till Räfstad 1922 och flyttar till Vårdnäs 1923.		
1923-1928	Bonden Karl Axel Olsson	född	1885 i Tjärstad
	Hustru Ester Matilda Johansson		1890 i Tjärstad
	Barn: Karl Arvid		1913 i Vårdnäs
	Barn: Elsie Ester Viktoria		1917 i Vårdnäs
	Barn: Nanny Valborg Lovisa		1920 i Vårdnäs
	Karl Axel Olsson och Ester Matilda Johansson gifter sig 1911. Familjen kommer från Vårdnäs till Räfstad 1923. Familjen flyttar till Ekenäs 1928.		
1928-1944	Ägare Gustaf Adolf Karlsson	född	1859 i Ekeby
	Brukaren Karl Oskar Gustafsson		1890 i N Vi
	Brukaren Ernst Gustaf Gustafsson		1893 i N Vi
	Bröderna Karl Oskar och Ernst Gustaf Gustafsson brukar Räfstad 1/4 tillsammans med Räfstad 3/4. Deras far Gustaf Adolf Karlsson dör 1944.		
1944-	Bonden Karl Oskar Gustafsson	född	1890 i N Vi
	Bonden Ernst Gustaf Gustafsson		1893 i N Vi

## SKEDEVI.

Skedevi är en mycket gammal gård, tidigast nämnd år 1279, då Magnus Gerasson förpantade "Skydwy i Kind" till biskop Anund i Strängnäs för ett lån på 140 mark. År 1345 testamenterades gården av östgöotalagmannen Knut Jonsson till ett prebende vid Linköpings domkyrka. Gården kom emellertid snart åter i privat ägo, och år 1390 såldes den av Niklas Ulfsson till riddaren Thyrcel Haraldsson.

I slutet av 1500-talet överläts gården till marskalken Christoffer von Scheiding, som gjorde den till sin sätesgård. Denne hade genom byte med kronan även förvärvat det närbelägna hemmanet Lid, som vid säteribildningen lades samman med Skedevi och avhystes. Namnet Lid kom emellertid att leva kvar. Tidvis användes det synbarligen som namn på gården i stället för Skedevi. I jordeboken från år 1700 användes formuleringen "Lijdh kallas Skiäfwid" och 1712 års mantalslängd upptar 2 1/2 hemman "Lijd", "som kallas Skiäfwid". Kammarkollegium bestämde emellertid, att Skedevi skulle in föras i jordeboken som 2 mantal och Lid skulle räknas som 1/2 mantal.

Ingen vet med säkerhet var gården Lid legat. En karta över Skedevi från år 1695 upptar en markering för något slags bebyggelse i närheten av den gamla vägen vid de s k "Oxblängera". Möjligen är detta platsen för det gamla Lid.

Von Scheiding byggde genom arv, förläningar och köp upp ett omfattande egendomskomplex, som år 1636 bestod av 26 hemman, en stor del därav i Tjärstad. Första hälften av 1600-talet var Skedevi i släkten von Scheidings ägo. På 1760-talet blev riksrådet Melcher Falkenberg på Brokind Skedeviss ägare. Han lät uppföra en ny huvudbyggnad, som projekterades av arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz. Sedan dess har Skedevi haft en lång rad ägare ryttmästaren Klas Engelcrantz, prosten Israel Gustaf Wänman, friherre August von Friesendorff, kronolänsman Pedro Adolf Dahlstedt och fältkamreraren S J Bergman innan den vid mitten av 1800-talet kom i släkten Pontins ägo. Den siste innehavaren av det stora egendomskomplexet var ryttmästare Edvard Cassel. Denne sålde de flesta underlydande gårdarna, och endast Lund och Överbo behölls. Huvudbyggnaden med omgivande park och trädgård såldes till hovrättsnotarien F Belfrage. Den delen av Skedevi inköptes 1942 av föreståndaren Martin Fält, som där inrättade ett vårdhem för utvecklingsstörda män. Huvudgården med Lund och Överbo förvärvades år 1927 av bankdirektör A J Andersson i Kisa, och därefter kom den i släkten Bergmans ägo.

Gårdens ägare har under århundradenas lopp endast tidvis bott på Skedevi. Där bodde i stället anställt folk, såväl driftsledare som arbetsfolk, t ex inspektor, rättsare, trädgårdsmästare, skogvaktare, brännmästare, betjänter, lönearbetare, olika hantverkare osv. Några av ägarna finns dock upptagna med sina familjer i husförhörslängderna.

1811-	Ryttmästare Klas Engelcrantz	född	1772
	Hustrun Eleonora		1787 i Gävle
	Barn: Hjalmar		1810
	Barn: Eleonora		1812 i Skedevi
	Familjen inflyttade från Roslagen år 1811.		
1825-1847	Friherre August von Friesendorff	född	1793 i Ö Eneby
	Friherrinnan. Ulrika Amalia von Friesendorff		1804 i Ljung
	Barn: Carl Johan August		1825 i Skedevi
	Barn: Adolf Fredric August		1826 i Skedevi
	Barn: Gustaf Fredric August		1832 i Skedevi
	Barn: Reinhold Fredric August		1840 i Skedevi
	Familjen flyttade till Hölö i Södermanland år 1947.		
1847-1851	Patron Nils Victor Hartman (ägare)	född	1819 i Stockholm
	Hustrun Sophia Augusta Elisabeth Rosander		1822 i Torsåker
	Barn: Victoria Augusta Adelaide		1845 i Hölö
	Barn: Hulda Johanna		1845 i Hölö
	Barn: Nils Melcher		1850 i Skedevi
	Familjen inflyttade 1847 från Hölö. Flyttade till Slaka 1851		

Fältkamrer S J Bergman på Boarp i Ekeby socken köpte gården av patron Hartman men bodde ej i Skedevi. Det gjorde däremot dottern Adele Fredrika Carolina Bergman, gift med kapten David Pontin. Dottern ärvde så småningom gården, men ännu i husförhörslängden från perioden 1861-65 är S J Bergman upptagen som ägare.

BILDER FRÅN SKEDEVI

37



Skedevi slott, uppfört omkring år 1780 av riks rådet Melcher Falkenber Brokind, som då innehad Skedevi-godset

Skedevi slott sett från väster



Den s k Tempelkullen vid Skedevi, kanske den hedniska kultplatsen



1855-1917	Kapten David Pontin	född	1803 i Torpa Död 1859
	Hustrun Adele Fredrika Carolina Bergman		1819 i Ekeby Död 1897
	Sonen Lars Vilhelm Esbjörn		1841 i Torpa
	Familjen kom från Kristberg 1855. Efter faderns död 1859 övertog sonen Esbjörn Pontin driften av gården, till en början som arrendator tillsammans med notarien Sixten Alarik Segersten, född 1816 i Eksjö, från år 1868 ensam. Vid den tiden anges änkefru/kaptenskan Adele Fredrika Carolina som ägare till Skedevi.		
	Patron Lars Vilhelm Esbjörn Pontin	född	1841 i Torpa
	Hustrun Sigrid Canstantia Wetterström		1855 i Nykil
	Barn: Thyra Magda Maria		1874 i Skedevi
	Barn: Nils Fredrik Wilhelm		1875 i Skedevi
	Barn: Vera Marina Cecilia		1878 i Skedevi Död 1902
	Barn: Fosterdottern Ester Almen		1874 i Stockholm
	Gården var därefter i familjen Pontins ägo till 1917, då den förvärvades av		
1917-1928	Ryttmästare Knut Viktor Eduard Cassel	född	1881 i Askersund
	Hustrun Ebba Elisabet, född Vikander		1891 i Gävle
	Adoptivdottern Astrid Lovisa		1918 i Stockholm
	Adoptivsonen Kurt Ivan		1919 i Stockholm
	Ryttmästare Cassel och hans hustru inflyttade år 1917. Ryttmästare Cassel flyttade till Stockholm 1929, familjen för övrigt till Göteborg 1927. Bankdirektör A J Andersson blev nästa ägare, men han flyttade inte till Skedevi, vilket däremot dottern Karin Matilda och maken Folke Bergman gjorde. De kom från Kuseboholm i Vårdsnäs 1928. Genom arv kom därefter gården i familjen Bergmans ägo, utom det redan år 1928 fransålta slottet.		
1928-	Brukaren Folke Bergman	född	1890 i Tidarsrum. Död 1930
	Hustrun Karin Matilda, född Andersson		1894 i Kisa
	Barn: Karin Anna Bet		1920 i Kisa
	Barn: Ebba Ulla Karin		1921 i Kisa
	Barn: Sven Anders Nils		1925 i Vårdsnäs
	Brukare/Ägare Sven Anders Bergman	född	1925 i Vårdsnäs
	Hustrun Evy Elisabet, född Persson		1924 i Kristianstad
	Barn: Elisabet		1952 i Skedevi
	Barn: Folke		1956 i Skedevi
1928-1935	Hovrättsnotarie Gustaf Fredrik Vilhelm Belfrage	född	1882 i Karlstad
	Hustrun Maria Margareta Elly, född Neubert		1891 i Köpenhamn
	De kom från Stockholm 1928 och återvände dit 1935.		



1942-	Föreståndare Martin Fält	född	1910 i Asker
	Hustrun Rut Ester Maria, född Leverentz		1911 i Jönköping
	Barn: Björn Martin		1941 i Västervik
	Barn: Karl Christian		1941 i Skedevi
	Barn: Lennart Ivar		1947 i Skedevi
	Föreståndare Björn Martin Fält	född	1941 i Västervik
	Hustrun Anna Birgitta, född Andersson		1939 i Kisa
	Barn: Åsa		1963 i Malmö
	Barn: Pia		1967 i Skedevi

### EKET 1866 - 1946

1866-1886	Fiskaren Johan Sund	född	1822 i Tjärstad. Gift 1849
	Hustrun Anna Lisa Eriksdotter		1829 i Tjärstad.
	Barn: Vilhelm		1854 i Tjärstad.
	Barn: Pehr Gustaf		1858 i Tjärstad.
	Barn: Daniel		1860 i Tjärstad.
	Barn: Mathilda Charlotta		1863 i Tjärstad.
	Barn: Carl Johan		1865 i Tjärstad.
	Barn: Samuel Otto		1867 i Tjärstad.
	Barn: Vilhelm		1875 i Tjärstad.
	Barn: Per Gustaf		1876 i Tjärstad.
	Föräldrarna och en del av barnen flyttar till Skedevi 1886.		
1886-1918	Torparen Per Gustaf Carlsson	född	1846 i Slaka. Gift 1886
	Hustrun Emma Charlotta Nilsson		1858 i Örtomta
	Barn: Hedvig Maria		1887 i Tjärstad
	Barn: Gustaf Ture		1893 i Tjärstad
	Barn: Knut Hugo		1896 i Tjärstad
	Familjen flyttade till Linnäs 1918.		
1918-1943	Torparen Erik Ferdinand Gustafsson	född	1880 i Vårdsnäs
	Hustrun Alfrida Maria		1883 i Tjärstad
	Barn: Alva Maria Erika		1905 i Tjärstad
	Barn: Erik Edvard Folke		1906 i Tjärstad
	Barn: Gustaf Harald Göte		1908 i Tjärstad
	Barn: Karl Oskar Helge		1910 i Tjärstad
	Barn: Anna Märta Karolina		1913 i Tjärstad
	Barn: John Sture Ferdinand		1915 i Tjärstad
	Barn: Josef Algot Emanuel		1917 i Tjärstad
	Barn: Brita Ingrid Alfrida		1920 i Tjärstad
	Familjen kom från Rösshult på Rimforsa ägor år 1918. Barnen flyttade bortefter hand. Makarna Gustafsson flyttade till Laggårstugan 1943.		

1943-1946	Arrendatorn Erik Torsten Olsson	född	1909
	Hustrun Margit Elisabet, född Johansson		1912
	Barn: Anna Maria Elisabet		1939
	Barn: Kerstin Margareta		1945
	Familjen inflyttade från Hägerstad 1943. Till Hycklinge 1946. Eket blev därefter fritidsbostad.		
	Under en kort period, från år 1873 till 1916, fanns två torpare i Eket		
1873 -1905	Torparen Alexander Johansson	född	1850 i Tjärstad Gift 1875
	Hustrun Johanna Maria		1849 i Slaka
	Barn: Carl Oskar		1875 i Tjärstad
	Barn: Gustaf Salomon		1877 i Tjärstad
	Barn: Otilia Sofia		1879 i Tjärstad
	Barn: Alma Carolina		1882 i Tjärstad
	Barn: Axel Verner		1885 i Tjärstad
	Torpparet inflyttade från Vårdnäs. Han kom 1873, hon i samband med giftermålet 1875. Uppgift om vart de flyttade saknas.		
1905-1909	Torparen Anders Mauritz Andersson	född	1878 i Vikingstad
	Hustrun Anna Karolina Jonsson		1875 i Tunaberg
	Barn: Nils Mauritz;		1904 i Landeryd
	De kom från S:t Lars år 1905. Flyttade till Ö Husby 1909.		
1909-1910	Torparen och snickaren Karl Gustaf Andersson	född	1871
	Hustrun Anna Kristina Andersdotter		1873
	Barn: Karl Arvid		1903 i Tjärstad
	Barn: Gustaf Verner		1905 i Tjärstad
	Barn: Sven Elof		1907 i Tjärstad
	Barn: Ture Mauritz		1910 i Tjärstad
	Barn: Gunnar Emanuel		1912 i Tjärstad
	De kom från Hallstad 1909 och flyttade till Rimforsa Gästgivaregård 1910.		
1910-1916	Torparen Gustaf Alfred Karlsson	född	1865
	Hustrun Hulda Karolina, född Gabrielsson		1868
	Barn: Gunhild Viktoria		1892 i Tjärstad
	Barn: Tyra Maria		1896 i Tjärstad
	Barn: Gustaf Ture Emanuel		1900 i Tjärstad
	Familjen kom från Skedevi 1910 och flyttade till Kättilstad 1916. I fortsättningen hade Eket endast en brukare.		

**HASSELÅS 1884 - 1924.**

1884- 1903	Torparen Per Gustaf Jonsson	Född	1839 Gift 1869
	Hustrun Josefina Abrahamsdotter		1850 i Kisa
	Barn: Ernst Gustaf		1872 i Tjärstad
	Barn: Carl Oscar		1874 i Tjärstad
	Barn: Ida Charlotta		1876 i Hägerstad
	Barn: Frans Thure		1879 i Hägerstad
	Barn: Axel Edvard		1881 i Hägerstad
	Barn: August Albin		1884 i Hägerstad
	Barn: Otto Herman Knut		1887 i Tjärstad
	Familjen kom från Hägerstad 1884. Ida Charlotta emigrerade till Nord-Amerika 1897, Frans Thure 1899, föräldrarna samt Carl Oscar och August Albin 1903.		
1903-1919	Torparen Gustaf Adolf Persson	född	1870 i Åtvid
	Hustrun Karolina Johansdotter		1865 i S:t Lars
	Barn: Oskar Gunnar		1894 i Tjärstad
	Barn: Carl Gustaf		1896 i Kättilstad
	Barn: Hedvig Maria		1897 i Tjärstad
	Barn: Ester Mariana		1899 i V Eneby
	Barn: Linnea Carolina		1901 i Tjärstad
	Barn: Erik Gotthard		1903 i Tjärstad
	Barn: Gertrud Margareta		1905 i Tjärstad
	Barn: Nils Martin		1907 i Tjärstad
	Barn: Manne Gottfrid		1909 i Tjärstad
	Barn Anna Elisabet		1911 i Tjärstad
	Familjen kom från Skedevi 1903 och flyttade till Lund 1919.		
1919-1924	Torparen Axel Viktor Andersson	född	1876
	Hustrun Hulda Augusta, född Johansson		1886
	Barn: Gustaf Elis		1908
	Barn: Axel Ture Valdemar		1910
	Barn: Iris Nanny Alfrida		1912
	Barn: Tyra Margareta		1913
	Barn: Rut Alice Valborg		1916
	Barn: Karl Gustaf Albin		1918
	Barn: Hulda Elisabet		1921
	Familjen kom från Allhelgona 1919. Till Horn 1924		

Hasselås inköptes därefter av Gustaf Fridolf Johansson, född i Horn år 1884, och hustrun Hedvig Maria, född Olsson år 1902 i Kättilstad. Därmed upphörde Hasselås att vara torp under Skedevi.

## KARLSLUND 1831-1959

Karlslund bestod redan från början av två backstugor, belägna på var sin sida om den gamla landsvägen.

1831-1845	Statardrängen Johan Petter Persson	född	1795 i Tjärstad
	Hustrun Cajsa Månsdotter		1786 i Ulrika Död 1843
	Barn: Carl Magnus		1818 i Tjärstad
	Barn: Maja Stina		1822 i Tjärstad
	Barn: Lars Johan		1825 i Tjärstad
	Barn: Sophia		1831 i Tjärstad
	Familjen inflyttade från Bäckskog under Rimforsa 1831. Till "gården" 1845		
1832-1855	Statardrängen Israel Carlsson	född	1799 i Kisa. Död 1852
	Hustrun Stina Andersdotter		1799 i Tidersrum
	Barn: Johanna Maria		1825 i Tidersrum
	Barn: Anders Gustaf		1830 i Tjärstad
	Barn: Carl Johan		1834 i Tjärstad
	Barn: Lovisa		1837 i Tjärstad
	Barn: Eva Matilda		1840 i Tjärstad Död 1940
	Familjen kom från Rimforsa 1832. Flyttade bort 1855.		
1845-	Statardrängen Niklas Petersson	född	1814 i Målilla
	Hustrun Anna Karin Nilsson		1815 i Horn
	Barn: Maria Lovisa		1842 i Hägerstad
	Barn: Christina Carolina		1845 i Hägerstad
	" Familjen kom från Hägerstad 1845. Uppgift om utflyttning saknas.		
1855-1869	Fiskaren Nils Jonsson	född	1813 i Tjärstad
	Hustrun I Stina Sofia Engström		1806 i Åtvid. Död 1858
	Barn: Maria Sofia		1835 i Tjärstad
	Barn: Emma Augusta		1845 i Åtvid
	Barn: Johan Albert		1847 i Åtvid
	Barn: Anna Charlotta		1849 i Åtvid
	Hustru II Anna Maria Bosdotter		1823 i V Eneby
	Barn: Helen Christina		1861 i Tjärstad
	Barn: Maria Sophia		1863 i Tjärstad
	Barn: Carl Gustaf		1867 i Tjärstad
	Familjen kom från Ed år 1855. Till Oppeby 1869.		
1870-1873	Snickaren Sven Gustaf Johansson	född	1846 i Vårdsnäs. Gift 1870
	Hustrun Clara Charlotta Dahl		1841 i Vårdsnäs
	Barn: Alma Fredrika "		1871 i Tjärstad
	Barn: Elin Mathilda		1872 i Tjärstad
	De kom från Vårdsnäs år 1870. Flyttade till Slaka 1873		

I husförhörslängden för tiden 1873-78 är "Carlslund" överstruket och ersatt med "Eket", vilket kan betyda, att torparen Alexander Johansson, som först upptagits under "Carlslund", flyttat till Eket från Carlslund. Ingen är därefter upptagen under "Carlslund" förrän 1926. Detta behöver dock inte innebära, att Carlslund stått öde under denna period utan utgjort bostad åt anställda lönearbetare eller andra i Skedeby.

1926-1930	Skogsarbetaren Erik Reinhold Karlsson	född	1885 i Bankekind
	Hustrun Emma Adelia Ingeborg		1900 i Linderås
	Barn: Karl Erik		1917 i Säby
	Barn: Sven Olof		1919 i Säby
	Barn: Linnea Margareta		1926 i Tjärstad
	Familjen flyttade till Karlsberg under Hackel år 1930.		
	Stenarbetare Axel Konrad Granat	född	1885 i Vårdnäs. Död 1958
	Hustrun Elin Maria, född Johansson		1885 i Ö Ryd
	Barn: Karl Axel Bertil		1915 i Tjärstad
	Barn: Karl Erik Ragnar		1919 i Tjärstad
	Barn: Majken Viola Elisabet		1920 i Tjärstad
	Barn: Karl Gustaf Holger		1922 i Tjärstad
	Barn: Karl Oskar Fredrik		1923 i Tjärstad
1932-1959	Jordbruksarbetare Adolf Fredrik Karlsson	född	1880 i V Harg. Död 1957
	Hustrun Signe Alida, född Andersson		1882 i V Harg Död 1952
	Barn: Nils Adolf Allan		1906 i V Harg
	Barn: Gustaf Harald		1908 i V Harg
	Barn: John Erik Verner		1911 i V Harg
	Barn: Alva Linnea		1913 i V Harg
	Barn: Hugo Allan		1916 i V Harg
	Barn: Axel Elis		1918 i V Harg
	Barn: Gunnar Torsten		1921 i V Harg
	Familjen kom från Rösshult under Rimforsa 1932. Barnen flyttade bort efter hand, de sista, Gustaf Harald och Gunnar Torsten, till Brovaktarestugan vid Skedevi år 1959. Sedan dess har ingen fast boende varit upptagen under Carlslund.		

## SJÖGATA -1692 - 1860

- 1692 -	Anna, dopvittne 1692-1693 (Fl 1692-1693)		
- 1729-	Pigan Kerstin Pehrsson från Sjögata gifter sig med Måns Davidsson från Hackel (VI 1729).		
- 1786 -	Lars Hindrichsson	född	(Fl 1786)
	Hustrun Annika Ersdotter		
	Sonen Hindrich född den 24 februari 1786, död den 26 februari samma år.		
1812-1832	Daglönaren Sven Jonsson	född	1768 i Kisa. Gift 1812
	Hustrun Anna Lisa Jönsdotter		1773 i V Eneby. Död 1832
	Barn: Petter		1797 i V Eneby
	Barn: Stina		1799 i V Eneby Död 1815
	Barn: Ingrid		1802 i V Eneby
	Barn: Johannes		1805 i V Eneby
	Barn: Lina		1807 i V Eneby
	De inflyttade från V Eneby 1812. Till Skedevi år 1832, utfattiga, oförmögna till arbete. Hustrun dog 1832.		
- 1820-	"T.h." Zachris Svensson	född	i V Eneby

	Hustrun Carin Andersdotter		1743 i Kisa
	Barn: Jonas		1780 i Sandkullen
	Barn: Abram		1782 i Sandkullen
	Barn: Sara		i Sandkullen
1831-1832	Statardrängen Johan Jonsson	född	1805 i V Eneby. Död 1832
	Hustrun Anna Stina Andersdotter		1801 i Tjärstad
	Barn: Carl Johan		1830 i Tjärstad
	Mannen dog 1832, varefter de övriga i familjen flyttade bort.		
1832-1836	Statardrängen Peter Oppman	född	1808 i Tjärstad
	Hustrun Lena Svensdotter		1807 i Tjärstad
	Barn: Carl Johan		1833 i Tjärstad
	Barn: Gustava		1835 i Tjärstad
	De kom från Skedevi 1832 och flyttade sannolikt bort 1836.		
1836-1837	Statardrängen Jonas Svensson	född	1813 i Tjärstad
	Hustrun Anna Cajsa Carlsdotter		1805 i Grebo
	Den inflyttade 1836. Till Hägerstad 1837.		
1837-	Statdrängen Johan Svensson	född	1801 i Odensvi
	Hustrun Stina Lisa Danielsdotter		1804 i Horn
	Barn: Sven Gustaf		1829 i Hycklinge
	Barn: Jon Petter		1831 i Hycklinge
	Barn: Alexander Hector		1835 i Horn
	Barn: Carl Alfred		1838 i Tjärstad
	Familjen kom från Horn 1837. Uppgifter om utflyttning saknas.		
1841-1855	Statardrängen Gustaf Wång	född	1805 i Linköping
	Hustrun Margaretha Dahlgren		1803 i S:t Lars
	Barn: Lovisa		1834 i Hägerstad
	Barn: Carl Vilhelm		1836 i Tjärstad
	Barn: Per Alfred		1839 i Tjärstad
	Barn: Gustaf Fredrik "		1841 i Tjärstad
	Familjen flyttade till Skedevi år 1855. Under perioden 1856 - 1860 bodde flera statdrängar och drängar i Sjögata men endast mycket korta perioder och i nästa husförhörslängd, för 1861-1865 är ej Sjögata nämnt.		

Flera andra stugor på Skedevi ägor är nämnda i olika kyrkliga handlingar, men de har försvunnit efter kort tid eller har bytt namn eller har inlämnats i husbeståndet, som hörde till Skedevi. Här nämns dock dessa stugor med kända tidsuppgifter. Deras lägen är helt okända.

FISKARESTUGAN 1806 - 1819, TRÄDGÅRDSSTUGAN 1719 - 1727, KVINNEBO 1838, KOÖN, 1918 - 1930, MEJERIET 1900 - 1919 samt BROVAKTARESTUGAN 1919-.

## TJÄRSTAD.

Ortnamnet Tjärstad - Thaerastathum 1343, Tiaerastadha 1411 - har givits många tolkningar. Närmast till hands finns tolkningen, att förleden utgöres av mansnamnet Thaere, men även att den kan bestå av ett fornsvenskt ord med betydelsen "kärr". Området närmast kyrkhöjden har nämligen förr utgjorts av en vidsträckt kärrmark. Men även tolkningen, att förleden kan vara ordet "tjära", har förespråkare, då syftande på att tjärbränning förekom vid namnets uppkomst.

Bebyggelsen Tjärstad måste ha varit betydande, eftersom socknens första kyrka förlades dit och att den även gav namn åt socknen. I nutiden är emellertid kyrkbyn obetydlig, såväl beträffande bebyggelse som areal. Förklaringen kan vara, att Tjärstad var moderbyn, varifrån såväl Ytterbo och Överbo som Önnöborg flyttats ut. Kartbilderna över området ger stöd åt en sådan teori, och då blir namnen Ytterbo och Överbo lättare att förstå.

Handlingarna beträffande kyrkbyn rymmer ytterligare en hemlighet. Gårdslängden från år 1494 upptar namnet Prästgården, omfattande ett hemman, som beteckning på kyrkbyn och samma namn finns också i en boskapslängd från år 1620. Den äldsta kartan över området, från 1696, har följande information: "Tjärstad by som ock varder kallad Prästgården" och som bebos av Päder Runeskog (efternamnet är svårläst). Förklaringen måste vara, att "Prästgården" vid tiden för den namngivningen nyttjades till boställe åt socknens kyrkoherde. När Tjärstad vid en okänd tidpunkt och av okänt skäl (kanske i samband med reformationen) blev annexförsamling till Kätilstad, drogs bostället in till kronan. Prästen blev capelian (komminister) och fick disponera den tidigare av klockaren nyttjade kyrkojorden (Klockaregården på 1696 års karta) till boställe. Detta bestyrks också av andra handlingar.

Prästgården kom senare genom donation eller frälseköp i adelns ägo och hörde enligt boskapslängden från år 1620 till Holger von Scheiding och betecknades som ladugårdsgods under Skedevi. Vid den tiden utgjordes den av ett hemman men förmedlades vid mitten av 1600-talet till 1/2 hemman på grund av bristande bärighet. Från år 1700 åsattes den värdet 5/8 mantal, som gården därefter fick behålla.

Prästgården brukades, liksom Skedewis övriga underlydande gårdar, av landbönder. Deras namn återfinns i beskattningsslängderna (jordeböcker och mantalslängder). Det var Jöns år 1638, Simon år 1680, Bengt år 1690, Martin år 1700 och Marcus år 1731. Vid mitten av 1700-talet synes komministern ha brukat denna bydel även om han dock fortfarande bodde kvar i Klockaregården. Broocman använder för övrigt beteckningen "Capellanbostället", om 3/8 mantal krono, som namn på Klockaregården. Klockaren kanske också bodde där eller hade bostad i sockenstugan.

Omkring år 1800 brukades "Prästgården" direkt av Skedevi säteri. Bydelarna betecknades som "Tjärstad frälsehemman" om 5/8 mantal och "Tjärstads kyrkoutjord" om 3/8 mantal. Där fanns också "Klockarejorden" som benämning på en del av kyrkojorden. Sannolikt hade klockaren sitt boställe där.

ca 1695

44.



TJÄRSTAD KYRKBY. Arealavmätning från år 1695

1. KLOCKAREGÅRDEN, bebos av komministern
  - 2-8. Åker till Klockaregården och kyrkjorden. Till Klockaregården hör liten hage med fyra kobeten. C:a 6 Tld Åker hörde dit.
- TJÄRSTAD BY som kallas PRÄSTGÅRDEN och består av 1 hemman.
- A-K. Åker till Prästgården, totalt c:a 9 Tld
- L. Hustomt som består av ängsmark
- O. Björkhage till åtta kobeten
- M-N. Utanför kartan, kärrmark med starrvall, där 10 lass hö kan bärgas normala år.
- Prästgården bebos av Päder Runeskog (efternamnet svärläst).



## KOMMINISTRARNA I TJÄRSTAD.

Komministrarna bodde alltså i "Capellanbostället" eller "Tjärstad kyrkoutjord". Tack vare uppgifter i olika kyrkliga längder känner man ganska väl till namnen på dessa sedan början på 1700-talet, även om viss osäkerhet vidlåder de äldsta uppgifterna. Här följer en förteckning över kända komministrar fram till år 1962.

1700-	Komminister Utterbom var komminister i början av århundradet. Hans moder, Elin Johansdotter, dog år 1727, 81 år gammal.		
-1728	Komminister Johan Wetterholm.	född	Död 1728 46 år gammal
	Hustru		
	Barn: Lars		den 16 juni 1726
1728-	Komminister Lars Hofström	född	
	Hustru I. namn okänt		Hon dog 1730.
	Barn: Abraham		1730 i Tjärstad Död 1731
	Hustru II Hedvig Bergner		
	Barn: Anders		1731 i Tjärstad
	Barn: Christina		1733 i Tjärstad
	Barn: Brita		1735 i Tjärstad
	Barn: Haquinius		1737 i Tjärstad
	Barn: Anna		1738 i Tjärstad
	Barn: Sophia		1738 i Tjärstad
	Barn: Petrus		1741 i Tjärstad
	Komminister Lars Hofström är nämnd som dopvittne ett stort antal gånger under åren 1756-1764.		
-1777	Komminister Lars Wikblad	född	1730 i Kätilstad
	Hustrun Ingeborg Margareta De Rogier		
	Barn: Lars Herman		1768 i Tjärstad
	Barn: Anders		1770 i Tjärstad
	Barn: Catharina Margaretha		1771 i Tjärstad
	Barn: Melchior		1773 i Tjärstad
	Barn: Herrman		1775 i Tjärstad
	Komminister Wikblad blev kyrkoherde i Vårdnäs 1777, varför han sannolikt lämnade komministertjänsten i Tjärstad detta år.		
-1806	Komminister Eric Julius Modèe		
	Han var innehavare av tjänsten redan år 1785. Han flyttade till V Harg år 1806. Boställsjorden brukades av Jonas Svensson och hans hustru. De flyttade till Räfstad 1806.		
1808-1810	Komminister Johan Enslais	född	1762 i Kumla
1810-1821	Komminister Julius Björlingsson	född	1772 i Vadstena
	Hustrun Gustafa Wiman		1774 i Stockholm
	Barn: Carl Fredrik		1803 i Vimmerby
	Barn: Svante Petter		1806 i Vimmerby
	Under någon tid ägde komminister Björlingsson 5/8 mantal Tjärstadgården.		

1822-1839	Komminister J P Novander	född	1777 i Skänninge
	Hustrun Hedvig Elisabeth von Bohr		1779 i Vårdnäs
	De kom från Vimmerby 1822. Komminister Novander död 1839. Änkan flyttade till Tjärstadgården och blev hyresgäst där.		
1840-1856	Komminister Carl Anders Brodin	född	1796 i Vårdsberg
	Hustrun Fredrika Stuart		1804 i Tjärstad
	Komminister Brodin flyttade till V Husby 1856 och blev kyrkoherde där.		
1856-1862	Komminister Adolf Lindstedt	född	1813 i Norrköping
	Hustrun Sofia Justina Laurentia		1825 i Karlsborg
	Barn: Anna Maria Justina		1849 i Kisa
	Barn: Lars Anders Thure		1852 i Kisa
	Barn: Gunborg Ingeborg Helena		1855 i Kisa
	Barn: Märtha Ingegerd		1861 i Tjärstad
	Komminister Lindstedt kom från Kisa 1856. Flyttade till Vårdnäs 1862 för att bli komminister där.		
1862-1875	Komminister Carl August Högberg	född	1833 i Skänninge
	Hustrun Anna Katharina Andersson		1830 i Hästveda
	Barn: Gerda Maria Lovisa		1863 i Tjärstad
	Barn: Carl Thor Desiré		1864 i Tjärstad
	Komminister Högberg kom från Skänninge 1862. Flyttade till N Vi år 1875		
1875-1892	Komminister Gustaf Hjertberg	född	1844 i Bälaryd
	Hustrun I Mariana Charlotta Carlsson		1849 i Gävle. Död 1878
	Barn: Ester Hedvig Johanna		1877 i Tjärstad
	Barn: Mariana Charlotta		1878 i Tjärstad
	Hustru II Hildegard Johanna Carlsson		1850
	Barn: Folke Mauritz		1884 i Tjärstad
	Barn: Aina Maria		1886 i Tjärstad
	Familjen flyttade till Kättilstad, där Hjertberg blev komminister 1892.		
1892-1914	Komminister August Theodor Östedt	född	1858 i Asker, Örebro län
	Hustrun Rosa Amanda Svensson		1859 i Botkyrka, Stockholm län
	Barn: Edith Linnea		1894 i Tjärstad
	Barn: Ernst Theofil		1896 i Tjärstad
	Barn: Elsie Hildur Theodora		1897 i Tjärstad
	Barn: Yngve Natanael		1898 i Tjärstad
	Barn: Dagny Ruth Ingeborg		1902 i Tjärstad
	Komminister Östedt kom från Rönö 1892, hustrun från Botkyrka 1893. Familjen flyttade till Kättilstad 1914.		

1916-1920	Komminister Axel Fredrik Klefbäck	född	1871 i Skara
	Hustrun Gerda Helena Belfrage		1872 i Hogdal
	Barn: Brita Gertrud Maria		1900 i Mellby
	Barn: Stina Kerstin Margareta		1912 i Luleå
	Familjen flyttade till Skärkind 1920		
1920-1922	Komminister Pontus Elmstrand	född	1875 i Udelum
	Hustrun Tolla Axelina Gabriella		1881 i Nykyrka
	Fosterdottern Anna Paulina		1913 i Stockholm
	Familjen kom från Skärkind 1920. Flyttade till V Eneby 1922.		
1922-1928	Komminister Gunnar Oskar Henrik Torman	född	1878 i Bogsta
	Hustrun Signe Kristina, född Hansson		1885 i Skea
	Barn: Birgitta Maria		1919
	Barn: Helena Ingegerd Maria		1920
	Familjen Torman kom från Ö Harg 1922, till Tysslinge 1928		
1928-1945	Komminister Pontus Elmstrand	född	1875 i Udelum
	Hustrun Tolla Axelina Gabriella		1881 i Nykyrka
	Fosterdottern Anna Paulina "Ulla"		1913 i Stockholm
	Komminister Elmstrand tillbaka, från Åsbo. Familjen flyttade till Jönköping 1945.		
1945-1955	Komminister Per Svae	född	1913 i Oslo
	Hustrun Kersti Svae		1916 i Molde
	Barn: Siri		1940 i S:t Lars
	Barn: Erik		1943 i S:t Lars
	Barn: Tor		1945 i S:t Lars
	Familjen Svae kom från S:t Lars år 1945. Flyttade till Mjölby år 1955.		
1956-1962	Komminister Nils Erik Blomqvist	född	1922 i Säby
	Hustrun Birgitta		1925 i Habo
	Barn: Eva		1952 i Ö Eneby
	Barn: Lena		1955 i Gryt
	Barn: Kerstin		1958 i Tjärstad
	Familjen Blomqvist kom från Gryt år 1956. Flyttade till Hägerstad 1962.		

## KLOCKARE/ORGANISTER.

Klockaren ägde i sin tjänst rätt till ett boställe, med bostad och jord att bruka. Även klockaren i Tjärstad hade ursprungligen tilldelats ett sådant boställe. Detta framgår av flera handlingar, men okända omständigheter medförde, att Klockaregården i stället fick disponeras av capellanen. Församlingen måste dock svara för att klockaren hade bostad, varför han sannolikt tilldelades någon del av kyrkojorden till brukningsjord och där hölls han också med bostad.

Även de flesta klockarna/organisterna är kända genom olika kyrkliga handlingar, och i allmänhet är "Kyrkojorden" angiven som deras boställe. Här följer en förteckning över dessa tjänstemän från början av 1700-talet till 1943. Även ett antal andra boende på "Kyrkojorden" är medtagna i denna längd.

o - 1700-	Klockaren Jon Persson. I dödsängden för år 1722 nämnes det om att hans dotter Brita dött.		
- 1737	Klockaren Nils Nilsson nämnd flera gånger omkring år 1730. Hustrun okänd. Dottern Kierstin född den 29 januari 1737		
- 1756 -	Klockaren Hemming Nilsson	född	
	Hustrun Helena Zachrisdotter		
	Barn: Nils		1756
	Barn: Brita Christina		1761
	Hemming Nilsson uppges ha haft sin bostad i Överbo. Han omnämns flera gånger på 1750-talet som dopvittne.		
-1773-	Klockaren Nils Pehrsson, senare Asklöf	född	
	Hustrun Eva Lotta Danielsdotter		
	Barn: Daniel		1773, död samma år
	Barn: Daniel		1774, död före 1784
	Barn: Peter		1776, död före 1794
	Barn: Daniel		1784
	Barn: Christina		1786
	Barn: Greta Cajsa		1787
	Barn: Petter		1794
	Asklöf var kvar som klockare ännu år 1798, då han är antecknad som dopvittne.		
1801 1818	Klockaren M P Björkroth	född	1771 i Skärkind
	Hustrun Maria Christina Wibom		i v Eneby
	Barn: Anna Charlotta		1801 i Tjärstad
	Barn: Eva Christina		1804 i Tjärstad
	Barn: Lars Magnus		1810 i Tjärstad
	Barn: Gustafa		1813 i Tjärstad
	Björkroth inflyttade från Skärkind år 1801. Han arrenderade 1/2 mantal i Ytterbo under några år. Han dog 1818.		
1818-1819	Vik. organist Anders Torselius	född	1794 i Ulrika

1819-1839	Organisten Anders Gustafsson		1798 i Nässja
	Hustrun Maria Gustafa Hellström		1802 i Vårdnäs
	Barn: Gustaf Leonard		1823 i Härsjö
	Barn: Matilda Augusta		1825 i Tjärstad
	Barn: Alfred Leander		1830 i Tjärstad
	Barn: Carl August		1832 i Tjärstad
	Barn: Katarina Charlotta		1832 i Tjärstad
	Under en del av perioden i Tjärstad ägde organist Gustafsson den s k Tjärstadgården och säkerligen också brukade den och då även bodde på gården. Sannolikt sålde han den och flyttade från byn år 1839.		
1839-1855	Organisten Per Ulrik Wahlström	född	1815 i Hällestad
	Hustrun Gustafa Fredrika Holmgren		1822 i Norrköping
	Barn: Emma Cecilia		1845 i Tjärstad
	Barn: Hilda Teresia		1848 i Tjärstad
	Wahlström kom från Ljung 1839, hustrun från Hällestad 1842. Familjen flyttade till Ljung 1855 eller 1856.		

År 1847 inrättades folkskola i Tjärstad och skollärare anställdes. Skolan inrymdes i den år 1834 uppförda sockenstugan och där fick sannolikt läraren sin bostad. Sockenstugan byggdes på den s k Kyrkojorden.

1847-1867	Skolmästaren Erik Johan Pettersson	född	1813 i Svinstad
	Hustrun Anna Charlotta Persdotter		1816 i Törnevalla.
	Barn: Johan Germanus		1843 i Landeryd
	Barn: Gustafva Elisabeth		1846 i Landeryd
	Barn: Hildur Cecilia		1848 i Tjärstad
	Barn: Carl Erik Thure		1851 i Tjärstad
	Barn: Per Hjalmar		1854 i Tjärstad
	Barn: Kerstin		
	Barn: Sofia		1856 i Tjärstad
	Familjen inflyttade från Landeryd år 1847. skolmästare Pettersson död 1867.		
1855-1877	Organisten Carl Magnus Hedberg	född	1819 i Herrberga
	Hustrun Christa Helena Olofsson		1823 i Nykil. Död 18??
	Barn: Hilma Matilda		1848 i Linköping
	Barn: Helena Amalia		1851 i Linköping
	Barn: Hilda Olivia Charlotta		1858 i Tjärstad
	Hustru II Johanna Maria Jonsdotter.		1832 i Törnevalla
	Barn: Anna Maria Carolina		1861 i Tjärstad
	Barn: Hedvig Elisabeth Augusta		1863 i Tjärstad
	Barn: Hildegard Johanna Ottilia		1867 i Tjärstad
	Barn: Hulda Sofia Lovisa		1872 i Tjärstad
	Organist Hedberg inflyttade från Linköping år 1855 med hustru och två döttrar. Hustrun dog 1858. Han gifte om sig med Johanna Maria Jonsdotter, som kom från Törnevalla 1860. Hedberg dog år 1877. Änkan bodde kvar till år 1884, då hon flyttade till Kättilstad.		

1860-1875	Skräddaren Anders Erik Olof Widman	född	1828 i Linköping
	Hustrun Barnmorskan Emma Helena Gustafva Vennergren		1829 i Skärkind
	Barn: Amalia Helena Gabriella		1853 i Linköping
	Barn: Hulda Gustaviana		1858 i Linköping
	Barn: Carl Erik Filip		1861 i Tjärstad. Död 1862
	Barn: Ester Maria Cornelia		1866 i Tjärstad.
	Barn: David Olof Emanuel		1867 i Tjärstad. Död 1869
	Barn: David Josua Nathanael		1870 i Tjärstad.
	Barn: Anna Magdalena		1872 i Tjärstad.
	Skräddare Widman med hustru och två döttrar kom från V Husby år 1860. Familjen flyttade till Tjällrno år 1875.		
1869-1877	Folkskollärare. Anders Magnus Törnell	född	1847 i Ö Harg
	Hustrun Hilma Matilda Hedberg		1848 i Linköping
	Barn: Helga Teresia Sofia		1872 i Tjärstad
	Barn: Thora Helena Mathilda		1874 i Tjärstad
	Törnell kom från Ö Harg år 1869. Gifte sig med organisten Hedbergs dotter Hilrna Matilda 1871. Familjen flyttade till Vallerstad år 1877.		
1878-1904	Organisten och skolläraren Frans August Gustafsson	född	1841 i Kisa
	Hustrun Katarina Larsson		Död 1872
	Barn: Elfrida Christina Charlotta		1868 i Hult
	Barn: Frans Ivar Leander		1870 i Hult
	Barn: Jenny Amalia Sofia		1872 i Hult
	Hustru II Eva Charlotta Amalia Erdeman		1838 i Hult. Gift 1872
	Frans August Gustafsson blev den förste innehavaren av den förenade organist- och folkskollärartjänsten i Tjärstad. Han kom från Hult år 1878 med sin andra hustru och de tre barnen. År 1904 lämnade han tjänsten och bosatte sig med hustrun i Lövstaborg på Håkantorps ägor.		
1904-1906	Organisten och skolläraren. Gustaf Arvid Edman	född	1881
	Hustrun Iris Johansson		1880 i Linköping
	Barn: Ernst Gustaf Åke		1905 i Tjärstad
	Edman kom från Halltorp 1904. Familjen flyttade till Sigtuna 1906.		
1907-1909	Organisten och skolläraren Nils Otto Fröberg	född	1881
	Hustrun Anna Margareta Salén		1886
	Fröberg kom från Rengsjö och hustrun från Torsåker 1907. De flyttade till Ore år 1909.		

1909-1939	Organisten och skolläraren Simon Viktor Simonsson	född	1879 i Kättilstad
	Hustrun Sally Kristina Elisabet Johansson		1894 i Styra
	Barn: Gunvor Helena Elisabet		1921 i Tjärstad
	Barn: Anna Kristina		1923 i Tjärstad
	Barn: Gerd Sally Viktoria		1924 i Tjärstad
	Barn: Simon Henry		1927 i Tjärstad
	Barn: Sonja Helena		1931 i Tjärstad
	"Kantor" Simonsson kom från Ringkarleby 1909. Hustrun inflyttade 1917. Under den här tidsperioden började titeln "kantor" användas om innehavaren av den förenade organist- och folkskollärartjänsten. Familjen flyttade till Linköping 1939.		
1939-1941	Kantor Gösta Krantz	född	1915 i Linköping
	Han kom från Stockholm 1939 och flyttade till Lerbäck 1941.		
1941-1943	Kantor Teddy Grönbäck	född	1914 i Dalstorp
	Han kom från Uddevalla 1941 och flyttade till Västermo 1943. Under tiden som följde därefter bodde inte kantorn i sin tjänstebostad på kyrkojorden utan i Opphem, där han hade folkskollärartjänst. I kantorsbostaden bodde i stället		
1843-1851	Folkskolläraren Karl Josef Rimsten	född	1898 i Örebro
	Hustrun Nanna Netz		1906 i Fellingsbro
	Barn: Kerstin		1933 i Tjärstad
	Barn: Birgitta		1936 i Tjärstad
	Barn: Lars Åke		1937 i Tjärstad
	Barn: Barbro		1942 i Tjärstad
	Barn: Jan Olof		1942 i Tjärstad
	De inflyttade år 1943. Flyttade till Hagebyhöga 1951		
1851-1853	Folkskolläraren Erna Gruvberger	född	1926 i Linköping
	Hon flyttade till Lilkyrka år 1953. Skolan vid kyrkan lades ned och bostaden togs i bruk för andra ändamål.		

## KLOCKAREGÅRDENS – KYRKOJORDENS BRUKARE.

Långt ifrån alla innehavarna av tjänsteboställen (komministrar och organister, klockare) brukade jorden, som hörde till boställena, utan detta uppläts åt andra brukare/arendatorer. En del av dessa brukade jord på annan ort, t ex Per Larsson i Vigerstad, som är angiven som brukare av kyrkojorden fram till 1870. Uppställningen här nedan är ett försök att presentera dessa brukare, men den har många luckor.

1870-1871	Brukaren Olaus Petersson	född	1829 i Åtvid
	Hustrun Carin Lovisa Bröthlin		1825 i Hägerstad
	Barn: Maria Lovisa		1857 i Landeryd
	Barn: Carl Axel Valfrid		1870 i Tjärstad
	De kom från Kisa 1870 och flyttade till Skeda gård i Tjärstad 1871		
1878-1881	Brukaren Per Johan Jonsson	född	1833 i Hägerstad
	Hustrun Clara Lovisa		1845 i Kisa
	De hade fyra döttrar och två söner		
1883-1894	Brukaren Per Gustaf Johansson	född	1856 i Kisa
	Hustrun Christina Lovisa Carlsdotter		1856 i Lönneberga
	Barn: Gerda Maria		1885 i Tjärstad
	Barn: Nanny Ingeborg		1888 i Tjärstad
	Barn: Gustaf Edvin		1890 i Tjärstad
	De kom hit 1883 och flyttade till Hackel 1894.		
1894-1895	Brukaren Johan Gottfrid Karlsson Hall	född	1863 i Tjärstad
	Hustrun Mathilda Sofia Kling		1864 i Kättilstad
	Barn: Anna Cecilia		1886 i Tjärstad
	Barn: Gertrud Ingeborg		1888 i Tjärstad
	Barn: Signe Teresia		1891 i Tjärstad
	Barn: Karl Josef Valentin		1894 i Tjärstad
	Familjen kom från torpet Mörkvik under Bersebo år 1894 Flyttade till Kättilstad 1895.		
1895-1896	Brukaren Karl Johan Andersson	född	1838 i Tjärstad
	Hustrun Mathilda Edlund		1838 i Kättilstad
	De inflyttade från Vårdsnäs 1895. Till Hägerstad 1896.		
1899-1901	Brukaren Gustaf Samuelsson	född	1869 i Vårdsnäs. Gift 189?
	Hustrun Maja Greta Nilsson		1872 i V Skrukeby
	Barn: Ester Viktoria		1900 i Tjärstad
	De kom från Kättilstad 1899. Flyttade tillbaka dit år 1901.		
1901-1903	Brukaren Johan August Johansson	född	1866 i Oppeby
	Hustrun Emma Christina Jakobsdotter		1871 i Kättilstad
	Barn: Jonas Ossian		1894 i Ö Tollstad
	Barn: Tor Valfrid		1896 i Kisa
	Barn: Johan Martin		1902 i Tjärstad
	Familjen flyttar till torpet Skogen under Ytterbo år 1903		



-1913	Brukaren Anders Axel Vall	född	1868 i V Eneby
	Hustrun Sofia Johansdotter		1868 i Tjärstad
	Barn: Ida Maria		1894 i V Eneby
	Barn: Sigrid Elisabet		1897 i Tjärstad
	Barn: Knut Janne		1901 i Tjärstad
	Barn: Karin Gunhild		1904 i Tjärstad
	Barn: Frida Margareta		1906 i Tjärstad
	Familjen flyttade till Räfstad år 1913.		
1913-1916	Brukaren Karl Oskar Pettersson	född	1886 i Kättilstad
	Han flyttade till Kättilstad år 1916		
1916-1962	Brukaren Johan Albin Svensson	född	1878 i Kättilstad
	Hustrun Augusta Jakobsson		1874 i Tjärstad
	Barn: Nils Axel		1900 i Kättilstad
	Barn: Karin Axelina		1902 i Kättilstad
	Barn: Märta Sofia		1904 i Kättilstad
	Barn: Tyra Margareta		1905 i Kättilstad
	Barn: Sara Ingegerd		1907 i Kättilstad
	Barn: Stina Helena		1910 i Kättilstad
	Barn: Sven Arnold		1912 i Kättilstad
	Familjen inflyttade från Kättilstad år 1916. Efter hand lämnade barnen hemmet och flyttade åt olika håll. Nils Axel exempelvis blev 1922 torpare i Önnötorpet och Tyra Margareta och Märta Sofia fick tjänst på Ålderdomshemmet i Rimforsa. Augusta Jakobsson dog 1961 och maken dog följande år.		

Vid den här tiden nyttjades benämningen Lönebostället på Tjärstad kyrkojord, med den betydelsen, att detta var komministerns löningsjord, även om komministern inte själv brukade den. Det är oklart hur länge Johan Albin Svensson brukade denna gård. Så småningom övertogs emellertid arrendet av sonsonen Nils Gösta Erik, sannolikt i mitten av 1940-talet.

	Brukaren Nils Gösta Erik Svensson	född	1920 i Tjärstad
	Hustrun Inga Lisa		1920 i Hallingeberg
	Barn: Mats		1947 i Tjärstad
	Barn: Inger		1948 i Tjärstad
	Barn: Arne		1950 i Tjärstad
	Barn: Britt		1951 i Tjärstad

## STORSKIETESKARTA ÖVER TJÄRSTAD KYRKBY FRÅN ÅR 1796



TJÄRSTAD KYRKBY bestod av TJÄRSTAD FRÄLSEHEMMAN om 5/8 mantal och TJÄRSTAD KYRKOUTJORD sammanblandade med ägor hörande till Ytterbo. Skiftet avsåg att skilja ägorna från varandra.

a. Tjärstad kyrkoutjord, utgörande 3 Tld 18 Kpld åker och 17 Tld 20 Kpld kärräng. Innehades av komministern.

b. Ägor hörande till Ytterbo.

c. Tjärstad frälsehemman, utgörande 3 Tld 16 Kpld åker och 17 Tld 20 Kpld kärräng.

Kärrängen är ej medtagen på denna karta.



## PRÄSTGÅRDENS TJÄRSTAD FRÄLSEHEMMAN TJÄRSTADGÅRDEN.

Såsom det tidigare nämnts ägdes och brukades denna bydel av Skedevi säteri i början på 1800-talet. År 1816 förvärvades den av dåvarande komministern i Tjärstad, Julius Björlingsson. I mars 1821 inköptes den av kronolänsman J. Asklund för 2933 riksdaler 16 skilling Banco. Denne sålde i sin tur gården till organisten Anders Gustafsson, som i slutet på 1830-talet överlät den till Carl Magnus Nilsson.

1840-1853	Ägare och brukare Carl Magnus Nilsson	född	1817 i Kättilstad
	Hustrun Anna Cajsa Jonsdotter		1815 i Hycklinge
	Barn: Carl Johan		1841 i Tjärstad
	Barn: Maria Charlotta		1843 i Tjärstad
	Barn: Anna Lovisa		1845 i Tjärstad
	Barn: Petter Oscar		1847 i Tjärstad
	Barn: Adolf Richard		1850 i Tjärstad
	Barn: Nils August		1852 i Tjärstad
	Carl Magnus Nilsson kom från Kättilstad år 1840, hustrun från Hycklinge samma år i samband med giftermålet. C M Nilsson dog år 1853 och i fortsättningen ägdes gården av "Outrett dödsbo". Änkan bodde kvar till sin död år 1882. Från år 1866 brukades gården av sonen Carl Johan.		
1866-1917	Carl Johan Carlsson	född	1841 i Tjärstad. Gift 1866
	Hustrun Anna Sofia Persdotter		1844 i S:t Lars
	Barn: Anna Maria		1867 i Tjärstad
	Barn: Märta Sofia		1872 i Tjärstad
	Barn: Catharina Charlotta		1882 i Tjärstad Död 1897

På 1880-talet började namnet Tjärstadgården användas. Till en början ägdes den fortfarande av stärbhuset men delades snart upp på två gårdar, med bröderna Carl Johan och Nils August som brukare. Syskonen ägde tydligen var sina delar av gården. Brodern Adolf Richard var död. Fram till laga skiftet i kyrkbyn år 1892 hade ägandeförhållandena ändrats sålunda:

1/8 mantal ägdes av Carl Johan Carlsson

1/8 mantal ägdes av Maria Charlotta Carlsdotter.

1/4 mantal ägdes av Nils August Carlsson och

1/8 mantal ägdes av Anna Lovisa Carlsdotter och hennes make C M G Jacobsson.

Maria Charlotta överlät så småningom sin del till Carl Johan, och Nils August förvärvade Anna Lovisas del, varigenom denne blev ägare till 3/8 mantal i byn och Carl Johan till 2/8 mantal. Carl Johan Carlsson dog år 1917 och hans bydel ägdes därefter av stärbhuset. Änkan Anna Sofia Persdotter dog år 1924. Ägare bilden blir därefter oklar, men Carl Johan Carlssons döttrar Anna Maria och Märta Sofia ärvde var sin del av föräldrarnas bydel, och Nils August Carlssons 3/8 förvärvades av Karl Oskar Pettersson.

-1942	Hemmansägare Karl Oskar Pettersson	född	1873 i Kättilstad. Död 1942
	Hustrun Elin Amanda Alm		1878 i Hägerstad
	Barn: Elsa Susanna		1900 i Kättilstad
	Barn: Anna Amalia		1902 i Kättilstad
1934-1954	Brukaren Karl Axel Karlsson	född	1885 i Gärdserum. Död 1954
	Hustrun Elsa Susanna Pettersson		1900 i Kättilstad
	Sonen Lars Erik Rune		1932 i Tjärstad
-	Brukaren Lars Erik Karlsson	född	1932 i Tjärstad
	Hustrun Lilly Karlsson		1942 i Tjärstad
	Barn: Lars Ove		1963 i Tjärstad
	Barn: Per		1970 i Tjärstad

Övriga 2/8 mantal arrenderades av.

1943-1951	Arrendatorn Karl Oskar Pettersson	född	1886 i Kättilstad. Död 1951
	Hustrun Hilda Josefina		1889 i Kisa
	De inflyttade från Kättilstad år 1943. Efter mannens död återvände änkan dit.		

### **TJÄRSTADLUND 1902- ff.**

Lägenhet avsöndrad från Carl Johan Carlssons bydel.

1902-1946	Snickarmästare Karl Johan Andersson	född	1876 i Kättilstad. Död 1946
	Hustrun Anna Maria Carlsson		1867 i Tjärstad Död 1946
	Sonen Johan Ragnar		1903 i Tjärstad
1947- 1993	Hushållerskan Gerd Hildegard Andersson	född	1928 i Kättilstad. Infl. 1947

## VÄRNA

I 1494 års gårdslängd för Tjärstad socken uppträder Värna under namnformen "Waerenda", utgörande ett helt hemman. Ortnamnet Värna kan innehålla ett fornsvenskt ord med betydelsen "inhägnat område". Möjligen kan det i stället syfta på något slags försvarsanläggning, "värn".

I boskapslängden för år 1620 utgjordes Värna av en gård av frälse natur, tillhörande släkten von Scheiding på Skedevi. Några år senare betecknas den som "ladugårdsgods" under Hallstad för att mot mitten av 1600-talet återigen lyda under Skedevi, ett förhållande som rådde långt fram i tiden.

Bruket av frälsejord var i allmänhet upplåtet till arrendatorer, så kallade landbönder. Vid mitten av 1600-talet hette brukaren Per, 1680 hette han Bengt och tio år senare Carl. I början på 1700-talet delades Värna upp på två brukningsdelar, med Olof och Per som brukare. Samma förhållande rådde under nästan hela 1700-talet, tills gårdarna förvärvades av bönderna i byn. År 1731 hette brukarna Måns och Nils, 1754 Per och Nils, 1765 Per och Per Jonsson, 1785 Per Jonsson och Lars Johansson, och sannolikt var det denne Lars Johansson, som år 1797 köpte en gård i Värna av Isac Lagerfeldt i Lagerlunda och detsamma gjorde Jacob Pehrsson, vid den tiden boende i Efsinge. Vid storskiftet i Värna år 1801 ägde Lars Johansson ("Lars Jaensson") och Jakob Pehrsson vardera 1/2 mantal i byn. Förrättningen genomfördes av lantmätaren Per Anders Widen, och som gode män fungerade nämndemännen Jonas Eriksson i Nygård och Lars Jaensson från Boda.

Med hjälp av kyrkliga handlingar, i första hand födelselängder från 1700-talet och husförhörslängder från 1800-talets början kan man följa befolknings och bebyggelseutvecklingen i byn från den tiden framåt vår egen tid. Tyvärr finns åtskilliga luckor i denna redovisning, dels på grund av brister hos källorna, dels också på grund av svårigheter att följa utvecklingen på de enskilda gårdarna i byn, eftersom dessa delades i samband med arvskiften men även lades samman till större brukningsenheter genom förvärv vid olika tillfällen.

Den äldsta uppgiften härleder sig från år 1743, då bonden Måns Larsson och hans hustru var vittnen vid ett dop i byn. År 1751 var bonden Nils Månsson och hustrun Maria Rootkvist liksom Christin och Margaretha Nilsson vittnen vid ett sådant tillfälle.

### Gård 1. (Värna 1).

- 1773	Bonden Lars Johansson	född	1737 i Kätilstad. Död 1805
	Hustrun Maria Jonsdotter		1736 i Tjärstad
	Barn: Jonas		1773 i Värna död samma år
	Barn: Johan		1774 i Värna
	Barn: Greta		1777 i Värna
	Barn: Jonas		1784 i Värna död 1975
	Barn: Sara Lena		1785 i Värna
1805 - 1840	Bonden Johan (Jon)Larsson	född	1774 i Värna. Död 1840
	Hustrun Cajsa Persdotter		1778 i Tjärstad
	Barn: Inga		1806 i Värna
	Barn: Maja		1811 i Värna
	Barn: Catarina		1814 i Värna Död 1816
	Barn: Stina		1817 i Värna
	Barn: Lena		1821 i Värna
	Änkan Maria Jonsdotter bodde kvar på gården till 1812. Johan Larsson var son till Lars Johansson		



Gamla mangårdsbyggnaden i Värna 1:3. Den revs omkring 1950 av Erik Fransson i Rimforsa för att återuppföras i samhället. Det blev emellertid inte utförts.

1832 - 1848	Brukaren, senare ägaren Salomon Johansson	född	1808 i Kätilstad
	Hustrun Maja Jonsdotter		1811 i Värna
	Barn: Lovisa		1832 i Värna
	Barn: Inga Stina		1835 i Värna
	Barn: Anna Karin		1837 i Värna
	Barn: Johan		1840 i Värna
	Barn: Maja Lena		1844 i Värna
	Barn: Sara Charlotta		1846 i Värna
	Barn: Johanna Matilda		1850 i Värna
	Salomon Johansson uppges ha flyttat till Kätilstad 1848, medan hustrun och barnen bor kvar. Maja Jonsdotter äger gården 1848 - 1861. I husförhörlängden från 1856 - 60 bor hon "På undantag" på gården.		
1848 - 1856	Brukaren Nils Johansson	född	1816 i Kätilstad
	Hustrun Stina Jonsdotter		1817 i Värna
	Barn: Inga Catharina		1840 i Tjärstad
	Barn: Johan Alfred		1842 i Tjärstad
	Barn: Salomon		1845 i Värna
	Barn: Kristina Lovisa		1848 i Värna
	Barn: Johanna Maria		1851 i Värna
	Barn: Erik Göran		1853 i Värna
1861 - 1894	Ägare Sven Göransson i Svenmyra och dennes maka Sara Lisa Gustafsdotter		
1863 - 1928	Nils Peter Didrik Andersson	född	1839 i Horn Död 1928
	Hustrun Cristina Karolina* Svensdotter		1842 i Tjärstad Död 1894
	Barn: Sven Göran		1864 i Värna
	Barn: Anna Lovisa		1867 i Värna, död 1874
	Barn: Anders Gustav		1872 i Värna
	Barn: Karl Oskar		1876 i Värna
	Barn: Verner		1878 i Värna, död 1878
	Nils Peter Didrik Andersson inflyttade 1863 från Oppeby, i samband med giftermålet. Blev senare ägare till denna brukningsdel tillsammans med maken. Bodde på undantag på gården den sista tiden av sitt liv.		
1896 - 1938	Brukaren senare ägaren, Anders Gustav Nilsson	född	1872 i Värna
	Hustrun Anna Maria Andersdotter		1873 i Tjärstad i Oppvärna död 1934
	Barn: Dagmar Maria		1898 i Värna, Död 1975
	Barn: Elsa Frideborg		1900 i Värna död 1918
	Barn: Nils Gösta Ingvar		1906 i Värna död 1920
	Barn: Folke Sigfrid		1917 i Värna död 1992
	Anders Gustav Nilsson var son till Nils Peter Didrik Andersson. År 1900 inköpte han tillsammans med hustrun gården av syskonen. Gården ärvdes sedermera av sonen Folke Sigfrid		



1938 - 1981	Ägare och brukare Folke Sigfrid Nilsson	född	1917 i Värna Död 1992
	Hustrun Greta Maria Elisabet, född Andersson		1919 i Björsäter Död 1976
	Barn: Claes Göran		1943 i Värna
	Barn: Anna Birgitta		1946 i Värna
	Folke och "Maj-Lis" Nilsson gifte sig år 1942. De flyttade till Upp-Värna år 1953 och brukade därefter dessa båda gårdar i sambruk		
.			
1981 - ff	Anders Evert Wing	född	1947 i Linköping
	Hustrun Anna Birgitta Wing född Nilsson.		1946 i Värna
	Johan Anders		1980 i Värna (Lkpg)
	Gustav Didrik		1985 i Värna ((Lkpg)

### Gård 2 Oppvärna.

1797 -	Bonden Jakob Persson	född	1754 i V Eneby. Gift 1785
	Hustrun Maja Andersdotter		1768 i Tjärstad
	Barn: Kajsa		1792 i Tjärstad
	Barn: Jakob		1796 i Tjärstad
	Barn: Stina		1799 i Värna
	Barn: Sara Maja		1802 i Värna
	Barn: Anders		1805 i Värna
	Barn: Anna		1809 i Värna
1816 -	Brukaren Karl Aronsson	född	1771 i Kisa
	Hustrun Lena Jakobsdotter		1786 i V Eneby
	Barn: Isak		1806 i Kisa
	Barn: Aron Petter		1807 i Kisa
	Barn: Stina Maja		1809 i Kisa
	Barn: Anna Lisa		1812 i Kisa
	Barn: Karl Jakob		1814 i Kättilstad
	Barn: Lena Cajsa		1818 i Värna
	Familjen inflyttade från Valla i Kättilstad år 1816		
1822 - 1859	Bonden Jakob Jakobsson	född	1796 i Tjärstad. Död 1859
	Hustrun Kristin Jönsdotter		1804 i Vårdnäs
	Barn: Per Jakob		1822 i Värna. Död 1822
	Barn: Per Göran		1823 i Värna
	Barn: Maja Stina		1825 i Värna
	Barn: Anna Cajsa		1827 i Värna
	Barn: Karl Jakob		1831 i Värna
	Barn: Anders Gustaf		1834 i Värna
	Jakob Jakobsson var son till Jakob Persson. Han kom från Kättilstad till Värna i samband med giftermålet 1822. Hustrun inflyttade från Vårdnäs. Sönerna blev bönder i Värna, Per Göran som brukare av föräldrarnas gård åren 1854 - 1857, Karl Jakob först som brukare och senare som ägare och brukare, från år 1868 ägare av halva gården. Den andra hälften innehades av brodern Anders Gustaf.		

1854 - 1857	Brukaren Per Göran Jakobsson	född	1823 i Värna
	Hustrun Anna Charlotta Andersdotter		1830 i Skeda
	Barn: Göran Oskar		1854 i Värna
	Barn: Ingela Kristina		1856 i Värna
	Makarna kom från Skeda 1854. Flyttade bort 1857		
1857-1880	Brukaren senare ägaren Karl Jakob Jakobsson	född	1831 i Värna Gift 1858
	Hustrun Anna Lovisa Persdotter		1839 i Kättilstad
	Barn: Karl Johan		1859 i Värna
	Barn: Per Jakob		1861 i Värna
	Barn: Gustaf Gottfrid		1864 i Värna
	Barn: Göran Oscar		1866 i Värna
	Barn: Didrik Emil		1869 i Värna
	Barn: Axel Albin		1872 i Värna
	Barn: Salomon Viktor		1875 i Värna
	Barn: Otto Valfrid		1877 i Värna
	Familjen flyttade bort år 1880 och i samband därmed övertog brodern Anders Gustaf Jakobsson även den här gårdsdelen.		
1868 - 1920	Brukaren och ägaren Anders Gustaf Jakobsson	född	1834 i Värna. Död 1920
	Hustrun Gustafa Jonsdotter		1847 i Kisa Död 1914
	Barn: Amanda Christina		1870 i Värna Död 187
	Barn: Anders Johan Leander		1873 i Värna
	Barn: Augusta Charlotta		1878 i Värna
	Barn: Jenny Carolina		1882 i Värna Död 1882
1904 - 1916	Brukaren Johan Fredrik Nilsson	född	1879 i Horn Gift 1905
	Hustrun Augusta Charlotta Jakobsson		1878 i Värna Död 1915
	Barn: Nils Johan Torsten		1908 i Värna
	Barn: Anna Elsa Gunhild		1913 i Värna
	Johan Fredrik Nilsson kom från Horn år 1904, gifte sig året därpå med ägarens dotter Augusta Charlotta. Efter hennes död 1915, flyttade han och barnen till Åtvidaberg.		
1916 - 1921	Brukaren Jonas Oskar Karlsson	född	1888 Hägerstad. Gift 1917
	Hustrun Signe Axelina Önell		1891 i Tjärstad
	Barn: Hjördis Signe Viktoria		1918 i Värna
	Barn: Dagmar Mildred Elisabet		1920 i Värna
	Hustrun kom från Ytterbo i samband med giftermålet år 1917. Familjen utflyttade 1921.		
1921 - 1935	Ägaren Karl Magnus Johansson	född	1857 i Skeda Död 1935
	Hustrun Anna Elisabet, född Gustafsson		1863 i Skeda Död 1938
	Barn: Karl Johan Vallentin		1886 i Gammalkil
	Barn: Oskar Emil		1890 i Gammalkil
	Barn: Edit Linnea		1893 i Gammalkil
	Barn: David Torsten		1901 i Skeda
	Barn: Josef Folke		1903 i Skeda Död 1929
	Barn: Sigrid Elisabet		1905 i Skeda
	Gården inköptes år 1921 av Karl Magnus och hustrun Anna Elisabet Johansson för 28 000 kronor. De inflyttade samma år från Sundsmåla i Vårdnäs. Sonen Oskar Emil Johansson övertog bruket av gården.		

1921 - 1930	Brukaren Oskar Emil Johansson	född	1890 i Gammalkil
	Hustrun Ester Alida Spets		1896 i Vårdnäs
	De gifte sig i samband med tillträdet hans föräldrar flyttade till Värna.		
1930-1935	Brukaren Knut Algot Emanuel Eriksson	född	1898 i S:t Lars Gift 1924
	Hustrun Greta Maria, född Johansson		1906 i Vårdnäs
	Barn: Stig Algot		1924 i Vårdnäs
	Barn: Sten Rudolf		1927 i Hycklinge
	Barn: Iris Margareta		1929 i Odensvi
	Barn: Ingrid Ragnhild		1930 i Värna
	Familjen kom från Odensvi 1830. Flyttade till Bankekind år 1935		
1935-1948	Brukaren David Torsten Johansson	född	1901 i Skeda
	Han var son till Karl Magnus och Anna Elisabet Johansson och således delägare i gården. År 1948 sålde han och övriga syskon gården, omfattande ½ mantal, till Folke Sigfrid Nilsson i Värna, gård 1. Han flyttade därefter till Vårdnäs		
1948 - 1991	Ägare och brukare Claes-Göran Nilsson	född	1943 Gift 1972
	Hustrun Ingalill Irene Åhlund		1946 i Vänersborg
	Anna Maria		1975 i Värna
	Anders Göran Ingemar		1977 i Värna
	Bo-Göran Olof		1981 i Värna
	Familjen kom från Värna Lillegård. Gården sambrukas med övriga gårdar i Värna och med Birgitta Wing som hälftenägare		



Mangårdsbyggnaden till Värna 1:5 före renoveringen och flyttning omkring 1940. På fotot syns Karl Jakobsson med barnen Alvar och Alice.

**Mellangården (Alvar och Alices)**

- 1812	Brukaren Samuel Persson	född	1789 i Tjärstad Gift 1804
	Hustrun Stina Abrahamsdotter		1785 i V Eneby
	Barn: Peter		1805 i Värna
	Barn: Nils		1808 i Värna
	Barn: Stina		1811 i Värna
1811 - 1866	Bonden Gustaf Larsson	född	1789 i Tjärstad Död 1866
	Hustrun Brita Cajsa Isaksdotter		1793 i Tjärstad Död 1859
	Barn: Stina		1817 i Värna
	Barn: Sara Lisa		1823 i Värna
	I husförhörslängden för åren 1861 - 1866 bodde Gustaf Larsson "På undantag" på gården, som vid den tiden sannolikt ägdes av Johannes Tyrsson från Närstad.		
- 1877	Ägaren och brukaren Johannes Tyrsson	född	1814
	Hustrun Johanna Sofia Jonasdotter		1839
	Barn: Johanna Charlotta		1855
	Barn: Johan Albin		1870
	Barn: Emma Maria		1873 i Värna
	Sannolikt flyttade familjen till Värna år 1870. Till Hägerstad 1877.		
1877 - 1901	Ägaren och brukaren Jakob Jonsson	född	1826 i V Eneby Gift 1864
	Hustrun Johanna Olofsdotter		1835 i Kättilstad
	Barn: Hilda Carolina		1865 i V Eneby
	Barn: Jonas Alfred		1867 i V Eneby
	Barn: Karl Olof		1869 i V Eneby
	Barn: Emma Kristina		1871 i Kättilstad
	Jakob Jonsson och hans hustru bodde "På undantag" från år 1901.		
-1901	Brukaren Johan August Johansson	född	1866 i Oppeby Gift 1893
	Hustrun Emma Kristina Jakobsdotter		1871 i Kättilstad
	Barn: Jonas Ossian		1894 i Ö Tollstad
	Barn: Tor Valfrid		1896 i Kisa
	Barn: Ivar Emanuel		1901 i Värna
	Hustrun var ägarens dotter. Familjen flyttade till Tjärstad kyrkojord år 1901.		
1901-1950	Ägare och brukare Karl Olof Jakobsson	född	1869 i V Eneby Gift 1901
	Hustrun Elin Maria Johansdotter		1874 i Tjärstad.
	Sonen Kar l David		1902 i Värna
	Hustru II Emerentia Kristina Karlsdotter		1874 i Kättilstad död 1936
	Hustruns dotter Karin Elisabet		1905 i Åtvid död 1923
	Barn: Helge Alvar Olof		1909 i Värna
	Barn: Alice Maria Helena		1912 i Värna
	Karl Olof Jakobsson gifte om sig år 1909 med Emerentia Kristina Karlsdotter, från Åtvids församling. Han bodde kvar i Värna till sin död 1950, då gården övertogs av barnen Helge Alvar Olof Johansson och Alice Maria Helena Johansson. Den förstnämnde dog 1980, systemen år 1985.		



Flygfoto över Värna 1:4. Till höger syns mangårdsbyggnaden till Värna 1:5. Foto från c:a 1955



Ombyggnaden av mangårdsbyggnaden till Värna 1:3. Murare Ture Larsson med medhjälpare.



Gustav och Anna Nilsson utanför mangårdsbyggnaden till Värna 1:4.



Tröskning vid Värna 1:5 hos Karl Jakobsson omkring år 1930, innan ladugården revs.



Till vänster Gustav Nilsson till häst. I mitten troligen sonen Gösta. Foto omkring 1925.



Drängen Erik Bergstedt och Folke Nilsson samt barnen Katharina och Gunnar Elfors och Birgitta Nilsson. Foto omkring 1950.

**VÄRNA LILLEGÅRD, undantagsstuga.**

1932 - 1961	Sven Göran Nilsson	född	1864 i Tjärstad Gift 1896
	Hustrun Elin Sofia, född Andersson		1869 i Död 1952
	Barn: Judith Sofia Nilsson		1908 i Tjärstad
	De inflyttade från Boda Södergård år 1932 Sven Göran Nilsson dog 1961		
1961 - 1968	Judith Sofia Nilsson	född	1908 i Tjärstad död 1968
1973 - 1991	Claes-Göran Nilsson	född	1943 i Värna Gift 1972
	Hustrun Ingalill Irene född Åhlund		1946 i Vänersborg
	Barn: Anna Maria		1975 i Värna
	Barn: Anders Göran Ingemar		1977 i Värna
	Barn: Bo-Göran Olof		1981 i Värna
	Makarna inflyttade från Trollhättan år 1973 Till Övre Värna 1991.		

**Björklund 1875 – 1973.**

1875-1882	Arbetaren Sven Gustaf Eriksson	född	1851 i Tjärstad Gift 1873
	Hustrun Matilda Andersdotter		1850 i Vårdnäs
	Barn: Anna Matilda		1873 i Tjärstad
	Barn: Hilda Sofia		1875 i Tjärstad
	Barn: Emilia Maria		1877 i Björklund
	De kom till Björklund 1875. Flyttade till Kättilstad 1882		
1881-1932	Arbetaren Karl Johan Leonard Björkman	född	1854 i Kättilstad. Gift 1876
	Hustrun Augusta Bernhardina Malm		1852 i Vinnerstad Död 1923
	Barn: Augusta Josefina		1877 i V Stenby
	Barn: Anna Sofia		1879 i V Stenby
	Barn: Karl Oskar		1881 i Björklund
	Barn: Emma Kristina		1885 i Björklund
	Barn: Johan Ivar		1888 i Björklund
	Barn: Hildur Maria		1894 i Björklund
	Barnen flyttade efter hand åt olika håll. Makarna bodde kvar i Björklund, där hustrun dog år 1923 och mannen år 1932.		
1933-1973	Karl David Jakobsson	född	1902 i Värna. Död 1981
	Han flyttade 1973 till Västerliden, Rimforsa, där han dog 1981. I Björklund bodde vid den här tiden också Sören Bengt Otto Kinell, född 1903 i Hägerstad. Han kom till Björklund år 1933 och flyttade år 1953 till Bengtsro, Opphem.		



**Boxholm 1873 – 1991.**

1873 - 1926	Skomakare August Persson	född	1843 Gift 1868
	Hustrun Maja Stina Malm		1836 i Vårdnäs Död 1906
	Barn: Karl Gottfrid		1869 i Tjärstad Död 1878
	Barn: Maria Sofia		1871 i Tjärstad
	Barn: Anna Kristina		1874 i Boxholm Död 1874
	Barn: Jonas David		1879 i Boxholm Död 1883
	Familjen inflyttade från Lillgölen 1873. Dottern Maria Sofia lämnade hemmet år 1911. August Persson bodde kvar till 1926, då han flyttade till ålderdomshemmet. Där dog han 1934.		
1917 - 1956	Karl Gustaf Gustafsson	född	1872 i Kisa, Död 1956
	Hustrun Maria Sofia, född Persson		1871 i Tjärstad
	Barn: Elin Linnea		1912 i Tjärstad
	Gustafsson kom från Kronstad år 1917.		
1956 - 1991	Elin Linnea Gustafsson	född	1912 i Tjärstad
	År 1991 flyttade hon från stugan Boxholm till en pensionärlägenhet i Rimforsa.		

**Fridhem 1879 – ff.**

1879-1899	Snickaren Gustaf Leonard Carlsson	född	1841 i Åtvidaberg. Gift 1881
	Hustrun Hulda Josefina Svensdotter		1851 i Hycklinge
	Barn: Karl Leonard		1881 i Fridhem Död 1891
	Barn: Anna Josefina		1883 i Fridhem
	Barn: Signe Sofia		1885 i Fridhem
	Barn: Helga Matilda		1886 i Fridhem Död 1891
	Barn: Elin Maria		1888 i Fridhem
	Barn: Hilma Augusta		1891 i Fridhem
	Barn: Nanny Matilda		1893 i Fridhem
	Barn: Erik Otto		1894 i Fridhem Död 1896
	Barn: Selma Katarina		1897 i Fridhem
	Familjen flyttade till Flistad år 1899.		
1899-1901	Ägare Axel Andersson i Boda och N J Johansson i Tävelstad. Hyresgäster bebodde huset.		
1901-1920	Handlanden Erik Konrad Pettersson	född	1878 i Tjärstad Gift 1904
	Hustrun Ottilia Sofia Sund		1879 i Tjärstad
	Barn: Erik Sture		1904 i Fridhem
	Barn: Daga Erika		1913 i Fridhem
	Erik Konrad Pettersson inflyttade från Opphems kvarn år 1901. Hustrun kom från Klasbo i samband med giftermålet. Familjen flyttade till Vena 1920		
1920-1922	Handlanden Nils Oskar Rickard Gröndal	född	1885 i Bankekind Gift 1913.
	Hustrun Elisabet Dahlström		1888 i Eskilstuna
	Barn: Mary Elisabet		1913 i Ekeby
	Familjen kom från Vreta Kloster år 1920. Flyttade bort 1922		
1922-1926	Ägaren Karl Oskar Andersson	född	1885 i Horn Gift 1911
	Hustrun Ester Maria, född Johansson		1888 i Tjärstad
	Barn: Alva Maria		1913 i Tjärstad
1922-1975	Handlanden Gustaf Einar Lamhertz	född	1888 i Björsäter. Gift 1909

	Hustrun Helga Maria, född Johansson		1875 i Älfsborgs län
	Barn: Ellen Margareta		1910 i Linköping
	Barn: Allith Matilda Gustafa		1912 i Vaddö, Stockholms län
	Barn: Lars Gustaf Elof		1917 i Vaddö, Stockholms län
	Fostersonen Lars Gustaf Holger		1921 i Linköping
	Familjen kom år 1922 från affären i Opphem (filialen). Einar Lambertz dog år 1975, hustrun 1958. Dottern Ellen Margareta gifte sig år 1931 med Gustaf Martin Berg.		
-1966	Gustaf Martin Berg	född	1899 i Örebro län
	Hustrun Ellen Margareta född Lambertz		1910 i Linköping
	Barn: Hans Gustaf		1931 i :S:t Olai
	Barn: Ulla Margareta		1933 i Tjärstad
	Barn: Gunilla Eva		i Tjärstad
	Barn: Åke		1942 död 1942
	Familjen utflyttade 1966 till Opphems affär (filialen)		
1988-ff	Lars Ingemar Laxvik	född	1952 i Stockholm
	Hustrun Anette Elisabet		1951 i Nynäshamn
	Barn: Caroline Elisabet		1985 i Stockholm
	Familjen inflyttade från Huddinge år 1988.		

#### Lillstugan 1936-1977.

1936 - 1956	Anders Johan Leander Andersson	född	1871 i Tjärstad Död 1956
	Han kom från Oppvärna år 1936		

## YTTERBO.

Ortnamnet Ytterbo har ett klart samband med det näraliggande Överbo och säkerligen också med den äldre bebyggelsen Tjärstad: Ytterbo " Den yttre gården", den längst ut (mot sjön) belägna gården, och Överbo " Den övre gården", den längst upp, högst belägna gården. Ytterbo och Överbo är alltså sekundära bebyggelser i förhållande till Tjärstad.

Märkligt nog är inte Ytterbo nämnt i 1494 års gårdslängd och ändå är denna bebyggelse i de äldsta nyttjade dokumenten upptagen till två mantal, en mycket betydande enhet alltså. Har måhända längdskrivaren år 1494 missat gården? Samtidigt är Överbo upptaget, omfattande ett mantal.

I 1600-talets beskattningslängder betecknas Ytterbo som frälsejord, i början som ladugårdsgods till Brokind, från senare delen av århundradet under Skedevi. Jorden brukades av landbönder, under 1600-talet av två brukare, från år 1731 i allmänhet av fyra, med vardera ½ hemman i bruk. År 1754 var det Jon, Per, Jon och Måns, som var landbönder, och år 1785 och 1790 hette brukarna Samuel Danielsson, Nils Persson, Sven Nilsson och Nils Nilsson.

I husförhörslängderna från 1800 alets början bestod Ytterbo av två helgårdar, Uppgården och Nergården, vardera delad i två brukningsdelar. Det är ytterst svårt att med dessa handlingar som underlag upprätta:- brukarlängder för de olika enheterna. I uppställningen här nedan görs dock ett försök att förteckna landbönderna i kronologisk ordning fram till mitten av århundradet, då förhållandena i Ytterbo markant förändras.

## UPPGÅRDEN

1781-1805	Bonden Sven Nilsson	född	1756 i Skälfalla
	Hustrun Lirken Persdotter		1756 i Ytterbo
	Barn: Petter		1781 i Ytterbo
	Barn: Maja		1783 i Ytterbo
	Barn: Stina		1786 i Ytterbo
	Barn: Nils		1790 i Ytterbo
	Den äldsta uppgiften är från 1781, men de kan ha bott där redan tidigare. De flyttade från Ytterbo senast 1805.		
1805-1815	Bonden Lars Larsson	född	1773 i Vårdnäs
	Hustrun Stina Larsdotter		1776 i Vårdnäs
	Barn: Eric		1798 i Vårdnäs
	Barn: Lars		1801 i Vårdnäs
	Barn: Nils		1804 i Vårdnäs
	Hustru II Lisa Nilsson		1778 i Virserum
	Barn: Samuel		1811 i Ytterbo
	Barn: Anna Greta		1814 i Ytterbo
	Familjen kom från Vårdnäs år 1805. Flyttade bort 1815.		
1815-1819	Brukaren Carl Jonsson	född	i Hägerstad
	Hustrun Maria Jonsdotter		1779 i Kättilstad
	Barn: Anna		1802 i Kättilstad
	Barn: Maria		1809 i Kättilstad
	Barn: Inga		1817 i Ytterbo
	De inflyttade från Kättilstad år 1815. Flyttade bort 1819.		

1819-1837	Brukaren Sven Månsson	född	1789 i Tjärstad
	Hustrun Anna Johansdotter		1798 i Vårdnäs
	Barn: Lena Catharina		1822 i Ytterbo
	Barn: Anna Stina		1825 i Ytterbo
	Barn: Samuel Johan		1827 i Ytterbo
	Barn: Gustava		1830 i Ytterbo
	Barn: Lars Magnus		1832 i Ytterbo
	Barn: Lovisa		1837 i Ytterbo
	Sven Månsson kom från Opphem år 1819. Hustrun från Vårdnäs 1821. Familjen flyttade till Vårdnäs 1837.		
1838-1848	Brukaren Zachris Stephansson	född	1776 i Kättilstad
	Hustrun Stina Persdotter		1784 i Hägerstad. Död 1847
	Barn: Anders Petter		1810 i Hägerstad
	Barn: Stephan		1820 i Kättilstad
	Barn: Inga		1825 i Kättilstad
	De inflyttade från Kättilstad bodde kvar "T.h." sedan sonen år 1838. Zachris Stephansson tillträtt som brukare.		
1848-1854	Brukaren Stephan Zachrisson		född 1820 i Kättilstad
	Hustrun Christa Persdotter		1819 i Vårdnäs
	Barn: Anna Stina		1849 i Ytterbo
	Efter 1854 brukades all jord i Ytterbo till "Schedevid".		

## UPPGÅRDEN II

- 1800 -	Bonden Nils Persson	född	1739 i Ytterbo
	Hustrun ?		1742 i Småbäck
1802-1815	Bonden Jöns Larsson		1776 i Vårdnäs
	Hustrun Catharina Pehrsdotter		1776 i Vårdnäs
	Barn: Petter		1804 i Ytterbo
	Barn: Jöran		1810 i Ytterbo
	Familjen flyttade till Vårdnäs 1815		
1823-1848	Bonden Jonas Larsson	född	1796 i Kättilstad
	Hustrun Anna Carlsdotter		1803 i Kättilstad
	Barn: Maja Stina		1824 i Ytterbo
	Barn: Carl		1827 i Ytterbo
	Barn: Lars		1830 i Ytterbo
	Barn: Carl Johan		1833 i Ytterbo
	Barn: Anna Sophia		1835 i Ytterbo
	Barn: Per Gustaf		1838 i Ytterbo Död 1839
	Barn: Inga Karin		1840 i Ytterbo
	Jonas Larsson död 1846. Familjen flyttade till Kättilstad år 1848.		
1847-1854	Brukaren Anders Andersson	född	1821 i Oppeby. Gift 1847
	Hustrun Lisa Månsdotter		1817 i Hycklinge
	Barn: Christina Lovisa		1850 i Ytterbo
	Barn: Anders Gustaf		1854 i Ytterbo
	Familjen flyttade bort 1854. Därefter "Eges och Br till Schedevis.		

## NEREGÅRDEN I

1770-1802	Bonden Nils Nilsson	född	1733 i Oppeby
	Hustrun Lirken Månsdotter		i Ytterbo
	Barn: Jon		1770 i Ytterbo
	Barn: Stina		1772 i Ytterbo
	Familjen flyttade till Åtvid år 1802.		
1803-1813	Brukaren Nils Persson	född	1777 i Tjärstad
	Hustrun Eva Carlsdotter		1770 i Tjärstad Död 1812
	Barn: Stina Cajsa		1803 i Ytterbo
	Barn: Anna		1807 i Ytterbo
	De flyttade till Tävelstad år 1813.		
1813-1822	Brukaren Jöns Larsson	född	1764 i Tjärstad
	Hustrun Lena Nilsson		1772 i Hägerstad. Död 1812
	Barn: Lars		1796 i Tjärstad
	Barn: Maja Stina		1799 i Tjärstad
	Barn: Greta		1807 i Tjärstad
	Barn: Jöns		1810 i Tjärstad
	Hustru II Anna Maria Jaensdotter		1772 i Kätilstad
1822-1838	Brukaren Lars Jönsson	född	1796 i Tjärstad
	Hustrun Brita Cajsa Persdotter		1798 i Kaga
	Barn: Maja Lena		1823 i Ytterbo
	Barn: Johan Petter		1825 i Ytterbo
	Barn: Jöns August		1828 i Ytterbo
	Barn: Lena Cajsa		1830 i Ytterbo
	Barn: Gustafa		1833 i Ytterbo
	Barn: Lovisa		1836 i Ytterbo
	Lars Jönsson var son till Jöns Larsson. Tog sannolikt över arrendet 1822. Familjen flyttade till Sund år 1838.		
1837-1854	Brukaren Petter Persson	född	1795 i Kisa
	Hustrun Inga Carin Amundsdotter		1808 i Kisa
	Barn: Per August		1828 i Tjärstad
	Barn: Carl Johan		1831 i Tjärstad
	Barn: Carolina		1836 i Tjärstad
	Barn: Inga Lovisa		1839 i Ytterbo
	Barn: Alfred		1841 i Ytterbo Död 1843
	Barn: Matilda		1844 i Ytterbo
	Barn: Gustaf Alfred		1847 i Ytterbo Död 1848
	Barn: Alexander		1849 i Ytterbo
	Familjen inflyttade från Nygård år 1837. Flyttade till Gårdeby 1854. Därefter brukades även denna bydel direkt till Skedevi.		

## NERGÅRDEN II.

1788-1798	Bonden Samuel Danielsson	född	1742 i Oppeby
	Hustrun Cajsa Månsdotter		1753 i Lund
	Barn: Stina		1782 i Ytterbo
	Barn: Cajsa		1788 i Ytterbo
	Familjen flyttade till Linnås 1798		
1796-1807	Brukaren Lars Johansson	född	i Tjärstad
	Hustrun Anna Persdotter		1774 i Tjärstad
	Barn: Lena Cajsa		i Tjärstad
	Barn: Anna Stina		1796 i Ytterbo
	Barn: Lena		1801 i Ytterbo
	Familjen flyttade till Oppeby år 1807.		
-1848	Brukaren Stephan Nilsson	född	1796 i Kättilstad
	Hustrun Anna Cajsa Gustafsdotter		1802 i Tjärstad. Död 1844
	Barn: Stina Greta		1828 i Ytterbo
	Barn: Lena Catharina		1830 i Ytterbo
	De flyttade till Överbo år 1848.		
1847-1855	Brukaren Olaus Svensson	född	1816 i Tjärstad
	Hustrun Maja Stina Jonsdotter		1824 i Tjärstad
	Barn: Johan Oskar		1848 i Ytterbo
	Barn: Anna Matilda		1851 i Ytterbo
	De flyttade bort 1855 och jordbruket lades till Skedevi.		

Under de närmaste åren upptages inga brukare under Ytterbo, endast gifta drängar och pigor. "Eges och Br till Schedevit", förmåler husförhörslängden från 1856 - 1860.

1856-1873	Ladugårdsarrendator Jonas Peter Eklöf	född	1825 i Horn
	Hustrun Stina Carin Persdotter		1829 i Vårdnäs. Död 1869
	Barn: Sven Gottfrid		1856 i Ytterbo. Död 1863
	Barn: Per Oscar		1858 i Ytterbo.
	Barn: Carl Johan		1861 i Ytterbo.
	Barn: Emma Carolina		1865 i Ytterbo.
	Barn: Anna Maria		1868 i Ytterbo. Död 1869
	Hustru II Carin Magnusdotter		1836 i Tjärstad
	Barn: Anna Maria		1872 i Ytterbo
	De flyttade till Landeryd 1873.		
-1890	Anställda i Skedevi upptagna under Ytterbo den angivna tiden. Under åren 1890 - 1905 finns ingen upptagen under gårdsnamnet.		
1905-	Nyttjades någon del av Ytterbo som torp med		
	Torparen Johan Magnus Johansson	född	1841 i Tidarsrum
	Hustrun Eva Charlotta Persdotter		1838 i Vårdnäs
	De inflyttade från Krågedal år 1905. Ingen uppgift om när de flyttade därifrån, möjligen 1907.		
1907-	Ytterbo brukades under Skedevi under några år, ej angivna, och rättare, statdrängar m fl bodde i Ytterbo. Längre fram uppläts bruket åt Gustaf Sunden i Viksholm i Hägerstad.		

1928-1957	Ägare och brukare Oskar Konrad Lundberg	född	1884 i Tjärstad
	Hustrun Gerda Maria, född Pettersson		1885 i Tjärstad
	Barn: Erik Oskar		1910 i Tjärstad död 1929
	Barn: Oskar Gunnar		1910 i Tjärstad
	Barn: Karl Gustaf		1912 i Tjärstad
	Barn: John Olof		1914 i Tjärstad
	Barn: David Konrad		1916 i Tjärstad
	Barn: Ingegärd Maria		1919 i Tjärstad
	Barn: Rut Emma Kristina		1921 i Tjärstad
	Barn: Per Axel		1927 i Tjärstad
	Ytterbo inköptes på 1920-talet av Norra Kinda Sparbank, som drev jordbruket några år, innan gården år 1928 förvärvades av Konrad Lundberg och hans hustru. Familjen inflyttade från Krågedal samma år. Konrad och Gerda Lundberg flyttade till Borgen i Rimforsa samhälle år 1948 och gårdens bruk övertogs av sonen John, som inköpte gården från stärbhuset år 1957.		
1947-1981	Arrendator John Lundberg	född	1914 i Tjärstad
	Hustrun Stina Ingeborg Gustafsson		1925 i Linköping
	Barn: Olof Lennart		1948 i Tjärstad
	Barn: Jan Oskar		1952 i Tjärstad
	Barn: Olof Gabriel		1957 i Tjärstad
1981-ff	År 1981 överläts bruket av Ytterbo till sonen Olof Gabriel som år 1983 blev ägare till gården.		

### FREDEN/FRIDEN 1833-1921.

1833-1855	Avsked. livgren. Magnus Öman	född	1770 i Asby. Död 1849
	Dottern Anna Brita		1802 i Tjärstad. Död 1855
	Magnus (Måns) Öman inflyttade 1833. Dottern bodde kvar till sin död 1855.		
1860-1894	Torparen Anders Fredrik Månsson	född	1822 i Tjärstad
	Hustrun Inga Carlsdotter		1817 i Tjärstad
	Barn: Lovisa Strand		1844 i Rävtorpet
	Barn: Carl Axel Strand		1847 i Rävtorpet
	Barn: Johan Otto Strand		1852 i Rävtorpet
	Barn: Matilda Strand		1854 i Rävtorpet
	Barn: Anders Gustaf Strand		1857 i Rävtorpet
	Inga Carlsdotter var änka efter livgren. Carl Johan Strand i Rävtorpet sedan 1858. Två år senare gifte hon om sig, med Anders Fredrik Månsson och flyttade in i Freden. De bodde kvar "T.h.", sedan bruket av torpet upphört. Båda makarna dog år 1900. sedan 1894 brukades torpet av torparen Anders Gustaf Andersson i Rävtorpet. Under några år nyttjades Freden till bostad åt anställda på Skedevi.		

1917-1921	Arrendator Sven Viktor Önell	född	1867 i Oppeby
	Hustrun Alma Kristina, född Johansdotter		1865 i Kisa
	Barn: Signe Axelina		1891 i Tjärstad
	Barn: Axel		1893 i Tjärstad
	Barn: Karl Gunnar		1895 i Tjärstad
	Barn: Tyra Maria		1897 i Tjärstad
	Barn: Nils Folke		1902 i Tjärstad
	Barn: Erik Emanuel		i Tjärstad
	Barn: Johan Viktor		1904 i Tjärstad
	Barn: Sture Elliot		1907 i Tjärstad
	Familjen kom från Linnäs 1917. Uppgift om vart de flyttat saknas. Freden gick också under namnet Friden eller Fridhem. Efter år 1921 ströks stället i husförhörslängden.		

#### GUSTAFSBERG 1934-

1934 i-1946	Gustaf Adolf Persson	född	1870 i Åtvid
	Hustrun Carolina, född Jonsdotter		1865 i S:t Lars. Död 1946
	Barn: Manne Gottfrid		1909 i Tjärstad
	De kom från Lund, sannolikt 1934. Flyttade bort efter hustruns död 1946. Stugan flyttades från Krågedal till Gustafsberg, som fått sitt namn efter den första innehavaren.		
1955-1973	Lägenhetsägaren August Lennart Westerling	född	1892 i Oppeby
	Hustrun Judith Charlotta, född Johansson		1898 i S: t Lars, Död 196?
	Barn: Dagny Charlotta		1926 i Oppeby
	De kom från Oppeby 1955. Samtidigt kom nästa ägare Tore Henry Westerling, född 1924 i Oppeby.		
1973-	Erhard Pettersson		
	Hustrun Karin Pettersson		



## SKOGEN 1869 – 1962.

1869-1880	Torparen Otto Andersson	född	1838 i Lönneberga
	Hustrun Anna Sofia Johansdotter		1833 i Vårdnäs
	Barn: Maria Sofia		1863 i Kättilstad
	Barn: Anna Lovisa		1865 i Kättilstad
	Barn: Emma Charlotta		1873 i Skogen
	Familjen kom från Kättilstad 1869. Flyttade till Efsinge 1880.		
1880-1915	Torparen Lars Peter Carlsson	född	1856 i Tjärstad
	Hustrun Lena Lotta Jonsdotter		1839 i V Eneby
	Hon blev änka 1875. Gifte sig med Lars Peter Carlsson 1879		
	Hustruns barn: Anna Lovisa		1864 i Tjärstad
	Hustruns barn: Jakob Peter Samuelsson		1867 i Tjärstad
	Hustruns barn: Maria Charlotta		1870 i Tjärstad
	Hustruns barn: Gustaf Albert		1874 i Tjärstad
	Gemensamma barn: Alma Matilda		1879 i Tjärstad
	Gemensamma barn Carl Oscar		1881 i Skogen Död 1885
	Familjen inflyttade 1880. Till Skedevi 1915, där Carlsson blev gårdskar. Från år 1884 upptar husförhörslängden ytterligare en torpare i Skogen. Behov av arbetskraft utgjorde måhända anledning till en sådan utveckling. Ännu en torpstuga med behövliga uthus uppfördes. Åker och övrig nyttomark delades mellan de två torparna. Kanske nyodling av åker ökade utrymmet för de två brukarna.		
1884-1899	Torparen Per Gustaf Sund	född	1858 i Tjärstad
	Hustrun Clara Charlotta Samuelsdotter		1857 i Vist
	Barn: Gustaf Sigurd		1880 i Tjärstad
	Barn: Carl Hjalmar		1882 i Tjärstad
	Barn: Tor Arvid		1885 i Skogen
	Barn: Oscar Conrad Verner		1887 i Skogen
	Barn: Ture Valentin		1890 i Skogen
	Barn: Edith Victoria		1891 i Skogen
	Barn: Helvid Charlotta		1893 i Skogen
	Barn: Otto Eliot Salomon		1895 i Skogen
	Barn: Alva Ebba Elisabet		1897 i Skogen
	De inflyttade år 1884. Till Hägerstad 1899.		
1899-1903	Torparen Ernst Gustaf Pettersson	född	1872 i Tjärstad
	Hustrun Elin Charlotta Karlsdotter		1872 i Tjärstad
	Barn: Gustaf Emanuel		1895 i Tjärstad
	Barn: Elsa Elisabet		1897 i Tjärstad
	Familjen inflyttade 1899. De emigrerade till Nord-Amerika 190?		
1903-1914	Torparen Johan August Johansson	född	1866 i Oppeby
	Hustrun Emma Kristina Jakobsdotter		1871 i Kättilstad
	Barn: Jonas Ossian		1894 i Östra Tollstad
	Barn: Tor Valfrid		i Kisa
	Barn: Johan Martin		1902 i Tjärstad
	Barn: Karl Helge		1907 i Skogen
	De inflyttade från Tjärstad kyrkojord 1903. Till Öneborg 191?		

1914-1917	Torparen Nils Johan Skytt	född	1870 i Hägerstad
	Hustrun Kristina Karolina född Johansson		1875 i Kisa
	Barn: Ragnhild Maria		1897 i Tjärstad
	Barn: Nils Gunnar		1898 i Hägerstad
	Barn: Rut Ingeborg		1901 i Hägerstad
	Barn: Ingrid Dagmar Elisabet		1904 i Kättilstad
	Barn: Svea Anna Karolina		1907 i Kättilstad
	Barn: Alva Elsa Viola		1909 i Kättilstad
	Barn: Harry Tage Olof		1912 i Hägerstad
	Barn: Dagny Adele Birgitta		1914 i Skogen
	Familjen inflyttade från Hägerstad 1914. Nils Johan Skytt död 1917. Änkan bodde kvar till 1927, då hon flyttade "till stugan vid Sjön". Sonen Nils Gunnar tog över bruket av torpet efter faderns död.		
1917-1927	Torparen Nils Gunnar Skytt	född	1898 i Hägerstad
	Han lämnade torpet och flyttade till Viby år 1927		
1927-1928	Torparen Johan Gereon Johansson	född	1870 i Tjärstad
	Hustrun Ellen Karolina, född Johansson		1891 i Bankekind
	Barn: Einar Herbert August		1913 i Vårdnäs
	Barn: Anna Lisa Viola		1920 i Tjärstad
	Barn: Astrid Ingegerd		1921 i Tjärstad
	De kom från Kindlycke i Rimforsa 1927. Flyttade till Skoglund på Opphems ägor 1928.		
1928-1932	Brukaren Richard Einar Nyberg	född	1899 i Tjärstad
	Hustrun Agda Maria Linnea, född Larsson		1904 i Tjärstad
	Barn: Vivan Maria		född 1931 i Skogen
	De kom från Tignemåla år 1928. Flyttade till Öneborg 1932. Nyttjandeförhållandena på de två torpen är oklar från år 1915, då Lars Peter Carlsson lämnade det först nämnda torpet för att bli gårdskarlar på Skedevi. Sannolikt tillträdde ingen ny torpare, utan bostaden användes till annat arbetsfolk.		
1932-1935	Ladugårdskarlen Axel Peter Lönn	född	1872 i Horn
	Hustrun Kristina Karolina född Andersson		1857 i Horn
	De kom från Sandegård i Rimforsa 1932 och flyttade till Värna 1935		
1935-1947	Skogsarbetaren Erik Reinhold Karlsson	född	1885 i Bankekind
	Hustrun Emma Adele Ingeborg, född Johansson		1900 i Linderås
	Hustruns barn: Karl Erik		1917 i Säby
	Hustruns barn: Sven Olof		1919 i Säby
	Gemensamma barn:		
	Linnea Margareta Ingeborg		1926 i Tjärstad
	Bror Gustaf		1929 i Tjärstad
	Märta Viola Gunborg		1932 i Tjärstad
	Rosa Ingrid Maria		1937 i Skogen
	Inga Tyra Sibylla		1943 i Skogen
	De kom från Långsbohagen år 1935. Flyttade till Rävtorpet 1947. Ingen har därefter varit upptagen under Skogen i husförhörlängderna.		

**RÄVTORPET. Soldattorp för rote nr 102 av Kinds kompani.**

Till rote nummer 102 hörde Ytterbo, Dal och en del av Gårdeby i Kättilstads socken, med Ytterbo som stamhemman, och där anlades torpet för rotens soldat. Detta skulle han disponera till bostad och dess avkastning skulle han få disponera som en del av sin avlöning för den tjänst han gjorde åt rotebönderna.

Till en början fick inte torpet något eget namn utan gick under be- teckningen Ytterbo soldattorp eller Ytterbotorp. Efter den första knekten för roten, Daniel Månsson Rääf har den sedan fått namnet Rävtorpet. Uppgifterna här nedan är hämtade från generalmönsterrullorna eller olika kyrkliga handlingar.

1684-	Daniel Månsson Rääf		
1709-1710	Sven Bryngelsson Ytterbom blev soldat för rote nr 102 år 1809. Den 9 mars 1710 anmäldes han försvunnen med full mundering. Möjligen kan detta ha skett i samband med kriget i Finland. Tjänsten blev därefter vakant under några år.		
1714-1741	Anders Larsson Ytterbom	född	1695 i Tjärstad
	Hustrun Anna Jonsdotter		
	Barn: Lars		1719 i Ytterbotorp
	Barn: Jan		1722 i Ytterbotorp
	Barn: Britta		1724 i Ytterbotorp
	Barn: Kierstin		1726 i Ytterbotorp
	Barn: Agneta		1728 i Ytterbotorp
	Anders Ytterbom åtog sig tjänsten som soldat för rote nr 102 i april 1714. I generalmönsterrullan från år 1718 talas det om att Anders Ytterbom fått nya skor och strumpor av roten. Kappa, rock; väst, byxor, handskar, hatt och en del andra klädespersedlar, liksom vapen och annan utrustning höll honom kronan med. Skjortor, halsdukar, skor m. m. fick han skaffa sig själv eller erhöll han av roten. Den 2 maj 1741 erhöll Ytterbom på grund av sjukdom avsked från sin tjänst under pågående fälttåg i Finland. Den 28 oktober samma år ersattes han av Samuel Persson Ytterbom, men denne dog redan den 4 november i Finland. Det finns ingen uppgift om att han dog i strid eller av sjukdom. Den 12 januari 1742 blev Johan Jonsson soldat för roten, men han dog ombord på skeppet Hoppet den 3 september samma år under transport till Finland. Den 14 januari 1743 inställde sig Hindrick Jönsson Ytterbom till tjänst för roten. I mönsterrullan beklagar man, att roten under så kort tid förlorat tre karlar.		
1743-	Hindrick Jönsson Ytterbom	född	1721
	Hustrun Anna Jönsdotter		
	Barn: Anna		1753 i Ytterbotorp (Fl 1753)
	Barn: Lars		1756 i Ytterbotorp (Fl 1756)
- 1771-	Anders Ytterbom	född	
	Hustrun Maria Eriksdotter,		Död 1781
	Barn: Stina		1771 (Fl 1771)
	Hustru II Agneta Jonsdotter		
	Barn: Johan		1783 (Fl 1783)
	Barn: Anna Cajsa		1785 (Fl 1785)
	Barn: Johannes		1787 (Fl 1787)
	I mantalslängden för år 1790 uppges tjänsten för rote nr 102 vara vakant. soldattorpet brukades till gården. Avskedade livgrenadjären Anders Ytterbom bodde "T.h." i soldattorpet.		

-1801	Livgrenadjär Lars Ytterbom	född	1767 i Kisa
	Hustrun Annica Danielsdotter		1754 i Hägerstad
	Barn: Anna Sophia		1792 i Rävtorpet
	Barn: Daniel Petter		1793 i Rävtorpet
	Barn: Carl Anders		1795 i Rävtorpet
	Barn: Magnus		1797 i Rävtorpet
1802-1810	Livgrenadjär Anders Ytterling	född	1779 i Vårdnäs Död 1810
	Hustrun Cajsa Gustafsdotter		1773 i V Eneby död i barnsäng 13/2 1802
	Barn: Nils		Född 13/ 2 1802 död samma år.
	Barn: Inga Lisa		Född 13/ 2 1802 död samma år.
	Hustru II Stina Samuelsdotter		1782 i Tjärstad
	Nils		1805 i Rävtorpet
	Cajsa		1807 i Rävtorpet
	I husförhörslängden för åren 1807 - 1812 uppges Anders Ytterling vara fången i Danmark. Han dog år 1810, med största sannolikhet under fångenskapen.		
1810-1833	Livgrenadjär Magnus Öman	född	1770 i Asby
	Hustrun Chersti Månsdotter		1763 i Tjärstad
	Barn: Lena Maja		1795 i Önnötorpet. död 1810
	Barn: Johannes		1799 i Önnötorpet, död 1817
	Barn: Anna Brita		1802 i Önnötorpet.
	Barn: Stina		1805 i Önnötorpet.
	Magnus Öman lämnade sin tjänst för rote nr 101 och övergick till nr 102, sannolikt 1810 eller 1811. År 1813 uppgavs han vara i fält. Erhöll sannolikt avsked 1833.		
-1858	Livgrenadjär Carl Johan Strand	född	1815 i Tjärstad. Död 1858
	Hustrun Inga Carlsdotter		1817
	Barn: Anna Maja		1836 i Rävtorpet
	Barn: Carolina		1837 i Rävtorpet
	Barn: Inga Stina		1839 i Rävtorpet
	Barn: Lena Sofia		1842 i Rävtorpet
	Barn: Lovisa		1844 i Rävtorpet
	Barn: Carl August		1847 i Rävtorpet
	Barn: Gustava Olivia		1849 i Rävtorpet
	Barn: Johan Otto		1852 i Rävtorpet
	Barn: Mathilda		1854 i Rävtorpet
	Tillträdesår ej nämnt i husförhörslängden, men det kan ha varit 1833. Strand dog 1858.		
1858-1885	Livgrenadjär Carl Johan Lund	född	1834 i S:t Lars
	Hustrun Inga Brita Andersdotter		1834 i S:t Lars
	Dottern Hulda Lovisa		1860 i Tjärstad
	Livgrenadjär Lund inflyttade år 1858. Han erhöll avsked 1885 och flyttade därefter till Steninge under Efsinge.		
1886-1892	Livgrenadjär Carl Axel Winell	född	1866 i Tjärstad. Gift 1887
	Hustrun Hilda Jonsson		1866 i Ed i Värmland
	Sonen Carl Ivar		1888 i Rävtorpet. Död samma år
	Winell kom från Nykil år 1886, hustrun året därefter, också från Nykil. De återvände till Nykil år 1892.		

1892-1898	Livgrenadjär Nils Johan Adolfsson Drott född 1871 i Kisa Drott inflyttade från Hägerstad år 1892. Han lämnade tjänsten efter sex år och flyttade till Linköping. Någon ny livgrenadjär tillsattes ej efter honom.		
-1913	Brukaren Anders Gustaf Andersson	född	1848 i Tjärstad. Gift 1875
	Hustrun Christina Albertina Johansdotter		1849 i Tjärstad
	Barn: Anna Alfrida		1876 i Tjärstad
	Barn: Elin Justina		1879 i Tjärstad
	Barn: Elin Maria		1881 i Tjärstad
	Barn: Carl Arvid Gustaf		1885 i Tjärstad
	Barn: Gerda Mathilda		1888 i Tjärstad
	Barn: Magda Ingeborg		1892 i Tjärstad
	De brukade soldattorpet redan på livgrenadjär Winells tid. År 1913 flyttade de till torpet Skogen på Ytterbo ägor och blev torpare där.		
1913-1941	Torparen Frans Oskar Samuelsson	Född	1875 i Kättilstad Gift 1899
	Hustrun Klara Sofia, född Karlsson		1876 i Hägerstad
	Barn: Anna Maria Victoria		1896 i Hägerstad
	Barn: Nils Oskar Holger		1903 i Hägerstad
	Barn: Gustaf Axel Helge		1907 i Oppeby
	Barn: Ture Gunnar Birger		1910 i Tjärstad
	Barn: Gösta Otto Sigvard		1913 i Tjärstad
	Barn: Evert Arne Fredrik		1915 Rävtorpet
	Barn: Simon Valdemar Sigfrid		1917 Rävtorpet
	Familjen kom från Ytterbo 1913. Flyttade till Kättilstad 1941		
1937-1941	Torparen Ture Gunnar Birger Samuelsson	född	1910 i Tjärstad. Gift 1936
	Hustrun Agnes Linnea Frideborg, född Andersson		1913 i Horn
	Barn: Sven Arne Birger		1937 i V Eneby
	Barn: Gunnar Evert Åke		1940 i Rävtorpet
	Ture Gunnar Birger Samuelsson var son till torparen Frans Oskar Samuelsson. Efter giftermålet 1936 flyttade makarna till Rävtorpet och blev torpare där, samtidigt med Frans Oskar Samuelsson. År 1941 flyttade också denna familj till Kättilstad		
1947-1959	Fd. skogsarbetaren Erik Reinhold Karlsson	född	1885 i Bankekind. Gift 1927
	Hustrun Emma Adele Ingeborg		1900 i Linderås
	Barn: Linnea Margareta Ingeborg		1926 i Tjärstad
	Barn: Rosa Ingrid Maria		1937 i Skogen
	Barn: Inga Tyra Sibylla		1943 i Skogen
	Familjen Karlsson kom från torpet Skogen år 1947. År 1959 flyttade Erik Reinhold Karlsson och hans hustru till pensionärshemmet i Rimforsa. Där efter är ingen fast boende upptagen under Rävtorpet.		

## ÖNNÖBORG.

I en längd från år 1494 förekommer gården under namnet Önebo. Detta har ändrats flera gånger under tiden därefter. En boskapslängd från år 1620 använder benämningen Öne. Jordeboken från år 1635 nyttjar namnformen Öne. Sedan dess har det omväxlande skrivits Önnö, Öne eller Ohna under en lång tidsperiod, innan det moderna namnet Önnöborg började användas.

Förstavelsen i ortnamnet Önebo kan utgöras av mansnamnet Öne, men den kan också vara terrängbetecknande och då syfta på att gården ligger på en "ö", omgiven av låglänt mark, som förr till stor del åtminstone tidvis stod under vatten. Den ursprungliga ändelsen -bo (eller -boda) är vanlig hos ortnamn, tillkomna under forntidens sista århundraden, under medeltiden och ända in i nya tiden. Den anses ha betydelsen "bod" = förvaringsbod men också vara = "boning, bostad". Den nutida ändelsen -borg har tillagts, för att man tyckt, att det lät vackert och har ingenting med "borg" = "försvarsanläggning" att göra.

Gården utgjorde redan år 1494 ett hemman. I 1620 års boskapslängd hade den frälsekaraktär och tillhörde Holger von Scheiding i Skedevi. Under en följd av år betecknades den som ladugårdsgods under Skedevi, dvs säteriet bedrev förmånlig ladugårdsskötsel på gården. Från den senare delen av 1600-talet var den utarrenderad, och brukaren, landbonden, erlade sina utskylder till innehavarna av Skedevi, som åtnjöt frälsefrihet för sina underlydande gårdar.

Landbönderna omnämns i beskattningslängder av olika slag, t ex jordeböcker (Jb) och mantalslängder (Mtl), under de första hundra åren endast med förnamn: Anders (Jb 1680), Per (Jb 1690 och 1700) och Pher (Jb 1731).

Vid mitten av 1700-talet delades gården upp på två brukningsdelar, vardera utgörande 1/2 mantal. År 1754 brukades dessa av Nils Persson och Carl Persson, Nils Persson även år 1765, då den andra gården brukades av änkan Lisa, måhända Carl Perssons hustru. År 1785 och 1790 hette brukarna Daniel Jonsson och Nils Jonsson.

Från omkring år 1800 lämnar husförhörslängderna omfattande information om gårdarnas innevånare. Även om uppgifter ofta saknas, är ofullständiga eller svårlästa kan man med deras hjälp följa befolkningsförändringarna på gårdarna. I den följande sammanställningen är Önnöborg till en början fortfarande uppdelat på två brukningsdelar.

### Önnöborg A

1800-	Bonden Nils Jonsson	född	1735 i Hägerstad
	Hustrun Liskan		
- 1800 -	Brukaren Måns Ericsson	född	1756 i Tjärstad
	Hustrun Maja Carlsdotter		1750 i Tjärstad
	Sonen Carl		1786 i Tjärstad
1817-1824	Brukaren Anders Jonsson	född	1775 i Oppeby
	Hustrun Stina Bengtsdotter		1782 i V Eneby
	Barn: Anna Brita		1807 i Hägerstad
	Barn: Stina		1809 i Tjärstad
	Barn: Helena Sofia		1814 i Vårdnäs
	Barn: Sara Greta		1817 i Tjärstad
	Familjen inflyttade från Vårdnäs år 1817. Flyttade till Skeda 1824		

1824-	Mönsterskrivare Anders Dansson	född	1793 i Lönsås
	Hustrun Inga Greta Månsdotter		1799 i Hägerstad
	De inflyttade från Törneviks Mönsterskrivaregård år 1824 och tog sannolikt hela Önnö i bruk. Från den tiden finns nämligen endast en brukare upptagen under Önnö. Det finns inga uppgifter om hur länge de stannade kvar på gården. Kanske inte mer än ett par år, för år 1826 flyttade lant hushållaren Johan Gustaf Söderberg, född 1800 i Kärna, till Önnö. Ägandeförhållandena vid den tiden är oklara, men troligen hade gården avyttrats av Skedevi och inköpts av någon av brukarna.		

### Önnöborg B

1785-	Bonden Daniel Jonsson	född	1754 i Kättilstad
	Hustrun Stina Nilsdotter		1766 i Tjärstad
	Barn: Stina		1788 i Tjärstad
	Barn: Nils		1792 i Tjärstad
- 1800 -	Bonden Hans Nilsson	född	i Loftahammar
	Hustrun Maja Carlsdotter		1750 i Önnö
	Barn: Eric		1784 i Hägerstad
	Barn: Carl		1786 i Håkantorps
1804-1808	Brukaren Jonas Carlsson	född	1778 i Kättilstad. Död 1808
	Hustrun Stina Danielsdotter		1778 i Tjärstad
	Barn: Carl		1809 i Tjärstad
	Familjen kom från Kättilstad år 1804.		
1810-1814	Brukaren Nils Larsson	född	1769, gift 1798
	Hustrun ? Torbjörnsdotter		1774
	Barn: Lars Petter		1799
	Barn: Maja		1807
	Barn: Brita Stina		1808
	Barn: Carl Fredrik		1811 i Önnö
	Familjen inflyttade från Kisa år 1810. Flyttade till Vårdnäs 1814.		
1814-	Nämndeman Nils Månsson	född	1774 i Hägerstad. Gift 1796
	Hustrun Gustafa Månsdotter		1779 i Hägerstad
	Barn: Inga Greta		1799 i Hägerstad
	Barn: Stina Sofia		1802 i Hägerstad
	Barn: Anna Maja		1805 i Hägerstad
	Barn: Magnus		1809 i Hägerstad
	Barn: Lovisa		1815 i Önnö
	Barn: Gustafa		1818 i Önnö
	De kom från Hägerstad år 1814. Inga uppgifter om utflyttning		
1832-1843	f d Nämndeman Peter Andersson	född	1794 i Nykil
	Hustrun Anna Catharina Månsdotter		1792 i Gammalkil
	Barn: Brita Christina		1819 i Nykil
	Barn: Anders Magnus		1821 i Nykil
	Barn: Lovisa		1823 i Nykil
	Barn: Carolina		1824 i Nykil
	Barn: Per August		1826 i Nykil
	Barn: Johanna Matilda		1828 i Nykil
	Barn: Carl Johan		1829 i Nykil
	Barn: Hedvig Sophia		1832 i Önnö
	Familjen kom från Nykil år 1832. Flyttade bort 1843.		

-1850-	Omkring år 1850 ägdes Önnö av prosten Johan Olof Waeners i Hägerstad. Bruket av gården sköttes med hjälp av rättare, drängar och pigor. 1851 – 1855.		
1851-1855	Äg bokhållare Anders Andersson	född	1802 i Vårdnäs
	Hustrun Carolina Rylander		1825 i Oppeby
	Barn: Anna Maria Elisabeth		1852 i Önnö
	De inflyttade år 1851, han från Hägerstad, hon från Linköping. De flyttade till Linköping 1855. Det finns inga uppgifter i husförhörlängden om Anders också brukade gården, men sannolikt var det så.		
1855-1875	Ägare Gustaf Bear Vilhelm Lindh	född	1830 i Blackstad
	Hustrun Lovisa Augusta Amdia Elmström		1833 i Hallingeberg
	Barn: Hulda Ottilia		1857 i Önnö
	De kom från Hallingeberg år 1855. Flyttade till S:t Lars 1875.		
1875-1897	Ägaren och brukare Johan Johansson, född 1848 i Eds kapellförsamling. Han inflyttade från Loftahammar 1875. Han brukade gården med hjälp av hushållerska, drängar och pigor. Hushållerskan bodde kvar "T.h." efter Johan Johanssons död år 1897. Gården ägdes därefter av stärbhus ett par år. Omkring år 1900 förvärvades Önnö återigen av Skedevi och arrenderades därefter ut.		
1899-1905	Johan Peter Petersson	född	1864 i Hägerstad
	Hustrun Ida Maria Johansson		1875 i Tjärstad
	Barn: Nils Paul		1902 i Önnö
	Johan Peter Petersson blev brukare år 1899. Hustrun inflyttade från Åtvid år 1901 i samband med giftermålet. Familjen flyttade till Vårdsberg 1905. Under en period därefter var gården återigen uppdelad i två brukningsdelar.		
1905-	Arrendator Daniel Sund	född	1860 i Tjärstad. Gift 188?
	Hustrun Johanna Magdalena Östergren,		1859 i Brunneby
	Barn: Knut Gerhard		1888 i Tjärstad
	Barn: Ester Elisabet		1893 i Tjärstad
	Familjen inflyttade år 1905 från Skedevi, där Sund varit kusk.		
1905-1916	Arrendator Karl Johan Sund	född	1865 i Tjärstad, gift 18??
	Hustrun Fredrika Matilda Zetterlund		1860 i Nykil
	Barn: Ture Alexis		1890 i Tjärstad
	Familjen kom år 1805 från Skedevi, där Sund varit statdräng. De flyttade till Ukna år 1916.		
1916-1921	Arrendator Karl Albin Pettersson,	född	1880 i Kättilstad
	Hustrun Elin Sofia Svensson		1881 i Oppeby
	Barn: Karl Martin Harry		1910 i Kättilstad
	Barn: Sture Tage Ingemar		1914 i Kättilstad
	Barn: Sonja Doris Viola		1916 i Önnö
	Barn: Ruth Elly Valborg		1920 i Önnö
	Familjen inflyttade från kyrkbyn år 1916. Till Kättilstad 1922		
1922-1932	Brukare Axel Pettersson	född	1893 i Kättilstad
	Hustrun Thyra Maria, född Örnell		1897 i Tjärstad
	Barn: Axel Eskil Sigfrid		1924 i Önnö
	Barn: Margit Thyra Kristina		1925 i Önnö
	Familjen inflyttade från Ytterbo år 1922. Till Dunker i Södermanland 1932.		



1928-1940	Ägaren Nils Viktor Andersson	född	1863 i Kisa, gift 1896
	Hustrun Alma Kristina, född Andersson		1871 i V Eneby. Död 193?
	Barn: Anders Sigvard		1905 i Tjärstad
	Barn: Ingeborg Elisabet		1908 i Tjärstad
	Familjen inflyttade från Kättilstad år 1928, sedan gården inköpts från Skedevi. Nils Viktor Andersson flyttade till Signehill, Rimforsa, år 1940.		
1933-1938	Brukaren Karl Erik Gunnar Johansson	född	1898 i Vårdnäs
	Hustrun Julia Maria Ingeborg, född Norr.		1907 i Skeda
	Barn: Alva Erika Maria		1926 i Ulrika
	Barn: Elsie Ingeborg Viola		1929 i Oppeby
	Barn: Henry Bertil Erik		1936 i Önnö
	Barn: Sture Harry Gunnar		1937 i Önnö
	Familjen inflyttade från Oppeby år 1933. Till Högby 1938.		
1938-1939	Brukaren Lars Oskar Konstans Larsson	född	1884 i Frödinge
	Hustrun Jenny Martina, född Karlsson		1892 i Locknevi
	Barn: Naimy Ingrid Linnea		1912 i Djursdala
	Barn: Greta Dagmar Matilda		1916 i Djursdala
	Barn: Bengt Alvar Lennart		1918 i Locknevi
	Barn: Torsten Edgar Valter		1922 i Locknevi
	Barn: Anna Lisa Valborg		1928 i Locknevi
	Barn: Hans Axel Gunnar		1932 i Locknevi
	Barn: Karl Olle Runar		1936 i Locknevi
	Familjen inflyttade från Horn år 1938. Till Hycklinge 1939.		
1939-1940	Brukaren Samuel Andreas Andersson	född	1906 i Kättilstad
	Han kom från Kättilstad 1939 och flyttade tillbaka dit året därefter.		
1940-1943	Ägaren Oskar Helmer Karlsson	född	1902 i Björsäter
	Hustrun Karin Kristina, född Jonsson		1900 i Gärdserum
	Barn: Erik Helmer		1923 i Åtvid
	Barn: Sven Arne Göran		1937 i Linköping
	Familjen inflyttade från Björsäter 1940. Till Räfstad 1943		
1943-1947	Ägaren Karl Oskar Gotthard Nilsson	född	1888 i Kristdala
	Hustrun Syster Sally Elisa, född Johansson		1891 i Mörlunda
	Barn: Karl Ivar		1914 i Högsby
	Familjen inflyttade från Tveta år 1943. Mannen död 1946. Änkan flyttade till Ulrika 1947.		

1943-1945	Brukaren Martin Olof Franzen	född	1914 i Grebo. Gift 1940
	Hustrun Astrid Beda Maria, född Karlsson		1918 i Svanhals
	Barn: Birgit Maria		1939 i Linköping
	Barn: Bengt Olof		1942 i Linköping
	Barn: Bernt Ove		1943 i Linköping
	Familjen kom från Örtomta 1943. Till Klockrike 1945.		
1945-	Arrendatorn Ernst Gustaf Robert Axelsson	född	1894 i Horn
	Hustrun Ellen Otilia, född Sandborg		1895 i Djursdala
	Barn: Erik Gustaf Alvar		1917 i Horn
	Barn: Johan Martin Robert		1921 i Horn
	Barn: Manne Axel		1923 i Horn
	Barn: Stig Holger Valdemar		1925 i Horn
	Barn: Arne Henry Gunnar		1929 i Kisa
	Barn: Vivan Ester Margareta		1931 i Horn
	Barn: Eva Vera Viola		1932 i Horn
	Barn: Sven Ingemar		1934 i Horn
	Barn: Sten Gösta Allan		1936 i Horn
	Barn: Gun Hjördis Eleonora		1937 i Horn
	Barn: Siri Gulli Birgitta		1939 i Djursdala
	Familjen inflyttade från Djursdala 1945		
1950-1969	Hemmansägaren Karl Erik Nilsson	född	1903 i Vårdnäs. Gift 1928
	Hustrun Svea Anna Karolina, född Skytt		1907 i Kättilstad
	Barn: Jan Erik Gustaf		1928 i Tjärstad
	Barn: Birgitta Marianne		1931 i V Eneby tvilling
	Barn: Sven Gustaf		1931 i V Eneby tvilling
	Barn: Lars Olof		1934 i V Eneby
	Barn: Bo Ragnar		1937 i Vreta Kloster
	Barn: Anne-Marie Elisabet		1941 i Linköping
	Barn: Hans Göran		1944 i Linköping
	Barn: Karl Inge Bertil		1949 i Kisa
	Familjen kom från Kisa 1950, först som arrendator senare ägare. Flyttade till Anniehill, Rimforsa 1969.		
1969-f	Hemmansägare Hans Sune Månsson	född	1927 i Jonsberg. Gift 1952
	Hustrun Ingegerd Viktoria, född Johansson		1930 i Linköping
	Barn: Hans Evert		född 1954 i Lerbäck
	Barn: Jenny Elisabet		född 1957 i Lerbäck
	Familjen inflyttade från Vånga år 1969		
1990-ff	Ägare och brukare Hans Evert Månsson	född	1954 i Lerbäck
	Hustrun Sonja, född Karlsson		1958 i Lerbäck
	Barn: Fredrik		1978 i Önnöborg
	Barn: Johan		1983 i Önnöborg
	Barn: Anders		1985 i Önnöborg

### ÖNNÖTORPET, soldattorp för rote nr. 101 av Kinds kompani.

Vid indelningsverkets införande på 1680-talet blev Önnö stamhemman för rote nr 101 av Kinds kompani. Roten bestod för övrigt av Lund och Skälfalla i Tjärstad. Åt soldaten anlade rotebönderna ett torp, som dock ej erhöll ett eget namn utan endast kallades Livgrenadjärtorp, soldattorp eller oftast Önnötorpet.

Uppgifterna om soldaterna, som tjänade för rote nr 101, är hämta från generalmönsterrullorna, som sammanställdes tid efter annan, bl a inför viktiga förändringar inom försvaret eller i samband med fälttåg, och dessutom ur olika kyrkliga längder.

1684-	Livgrenadjär Börje Pehrsson Öman, den förste soldaten för roten, upptagen i generalmönsterrullan för år 1684. soldaterna erhöll nya namn vid mönstringen, ofta namn som på något sätt anknöt till roten, i första hand stamhemmanet. Ofta ärvdes det av efterträdarna son-namnet föll därvid bort och användes ej i tjänsten.		
1692-	Livgrenadjär Hans Johansson Öman		
1709-1722	Livgrenadjär Per Jönsson Öman	född	1687 i Tjärstad
	Hustrun Ingrid Persdotter, änka från Forssa (Rimforsa)		
	Barn: Kerstin		1719 i Önnötorpet (FI 1719)
	Barn: Maja		1721 i Önnötorpet (FI 1721)
	Per Öman blev soldat år 1709. Han gifte sig år 1715 med änkan Ingrid Persdotter från Forssa.		
1722-1741	Livgrenadjär Jöns Johansson Holmqvist	född	1703
	Hustruns namn okänt		
	Barn: Kerstin		1724 i Önnötorpet
	Barn: Ingrid		1726 i Önnötorpet
	Barn: Karin		1729 i Önnötorpet
	Jöns Holmqvist blev soldat 1722. Inför fälttåget till Finland 1741 - 1743 anmäldes han sjuk och erhöll preliminärt avsked från sin tjänst.		
1741-1743	Per Holmgren	född	1721
	Fick följa med till Finland i Jöns Holmqvists ställe		
1743-1757	Livgrenadjär Pehr Månsson Holmqvist	född	1719
	Hustrun Anna Svendsdotter		
	Dottern Ingrid		1746 i Önnötorpet
1757-	Livgrenadjär Måns (Magnus) Hedengren	född	1734. Soldat 1757
	Hustrun Agneta Persdotter		
	Barn: Christina		1763 i Önnötorpet
	Barn: Eva		1765 i Önnötorpet
- 1775 -	Livgrenadjär Sven Öman		
	Hustrun Eva Larsdotter		
	Barn: Stina		1776 i Önnötorpet
	Barn: Tobias		1779 i Önnötorpet
	Barn: Anna		1781 i Önnötorpet
	Hustru II Maria Håkansdotter		
	Barn: Ingrid		1783 i Önnötorpet
	Barn: Sven		1786 i Önnötorpet

- 1790 -	Livgrenadjär Anders Öman är upptagen i mantalslängden för år 1790.		
- 1795 -	Livgrenadjär Måns (Magnus) Öman	född	1770 i Asby
	Hustrun Chersti Månsdotter		1763 i Tjärstad
	Barn: Lena Maja		1795 i Önnötorpet. Död 1810
	Barn: Johannes		1799 i Önnötorpet. Död 1817
	Barn: Anna Brita		1802 i Önnötorpet.
	Barn: Stina		1805 i Önnötorpet.
	Det finns ingen uppgift i husförhörlängden om när Magnus Öman tog tjänst som soldat eller lämnade den, men år 1810 är han upptagen som soldat för rote nr 102 och boende i Rävtorpet. Orsaken till denna förflyttning är okänd. Någon ny soldat för rote nr 101 anställdes ej förrän år 1825		
1816-1817	Avskedade livgren. Petter Fors	född	1782 i Tjärstad
	Hustrun Lena Hansdotter		1780 i Horn
	De inflyttade från Gatstugan, Rimforsa, 1816 och flyttade tillbaka till Rimforsa året därpå.		
1825-1853	Livgrenadjär Carl Carlsson Örn	född	1800 i Hägerstad. Död 1853
	Hustrun Carin Gustafsdotter		1808 i Oppeby
	Barn: Lena Cajsa		1828 i Önnötorpet
	Barn: Stina Sophia		1832 i Önnötorpet
	Barn: Anna Lovisa		1835 i Önnötorpet Död 1842
	Barn: Anna Lovisa		1843 i Önnötorpet
	Barn: Gustava		1850 i Önnötorpet
	Carl Örn inflyttade från Hägerstad år 1825. Han dog 1853.		
1854-1858	Livgrenadjär Carl Johan Lund	född	1834 i S:t Lars
	Hustrun Inga Brita Andersdotter		1834 i S:t Lars
	Lund inflyttade 1854, hustrun i samband med giftermålet 1857. De flyttade bort året därpå.		
1858-1863	Livgrenadjär Gustaf Victor Örn	född	1837 i V Eneby
	Hustrun Lovisa Sofia Carlsdotter		1840 i Tjärstad
	Örn kom från V Eneby år 1858, hustrun från Hägerstad i samband med giftermålet 1860. De flyttade till soldattorpet Siggemåla under Törnevik år 1863.		
1863-1888	Corporalen Sven Johan Svensson Önnerth		1833 i V Eneby
	Hustrun Anna Stina Andersdotter		1835 i Kisa
	Barn: Albertina Carolina		1864 i Önnötorpet
	Barn: Anna Maria		1866 i Önnötorpet
	Barn: Bertha Vilhelmina		1869 i Önnötorpet
	Barn: Augusta Amalia		1870 i Önnötorpet
	Barn: Carl Johan Erik		1873 i Önnötorpet
	Barn: Frans Oscar Primus		1875 i Önnötorpet
	Barn: Bernhard Gustaf Adolf		1878 i Önnötorpet
	Barn: Carl Otto		1881 i Önnötorpet
	Önnerth inflyttade från Hägerstad år 1863. Han lämnade tjänsten år 1888.		

1888-1908	Livgrenadjär Sven Viktor Andersson Öhnell	född	1867 i Oppeby
	Hustrun Alma Christina Johansdotter		1865 i Kisa
	Barn: Hedvig		1889 i Önnötorpet
	Barn: Signe Axelina		1891 i Önnötorpet
	Barn: Axel		1893 i Önnötorpet
	Barn: Karl Gunnar		1895 i Önnötorpet
	Barn: Thyra Maria		1897 i Önnötorpet
	Barn: Erik Timar		1899 i Önnötorpet
	Barn: Alma Victoria		1900 i Önnötorpet
	Barn: Nils Folke		1902 i Önnötorpet tvilling
	Barn: Erik Emanuel		1902 i Önnötorpet tvilling
	Barn: Johan Victor		1904 i Önnötorpet
	Barn: Sture Elliot		1907 i Önnötorpet
	Öhnell kom från Hägerstad år 1888. När Önnötorpet år 1901 upphörde att vara soldattorp, stannade Öhnell kvar som torpare till år 1908.		
1908-1921	Torparen Anders Gottfrid Persson	född	1873 i Horn. Gift 1897
	Hustrun Kristina Matilda, född Karlsson		1876 i Kättilstad
	Barn: Simon Gotthard		1898 i Kättilstad
	Barn: Jenny Ingeborg		1900 i Kättilstad
	Barn: Margit Kristina		1913 i Önnötorpet
	Familjen inflyttade från Skedevi 1908. Till Nygård 1921.		
1921-1922	Torparen Karl Johan Axel Oskarsson	född	1872 i Horn. Gift 1899
	Hustrun Elin Augusta, född Andersson		1878 i Nykil
	Barn: Agnes Maria		1900 i V Eneby
	De inflyttade från Linnäs år 1921. Till Oppeby 1922.		
1922-1946	Torparen Nils Axel Svensson	född	1900 i Kättilstad
	Hustrun Alma Viktoria, född Önell		1900 i Önnötorpet
	Barn Nils Gösta Erik		1920 i Tjärstad
	Barn: Ingeborg Viktoria		1921 i Tjärstad
	Barn: Gunnar Bertil		1922 i Önnötorpet
	Barn: Ulla Ingegerd		1923 i Önnötorpet
	Barn: Hans Sven Jörgen		1925 i Önnötorpet
	Barn: Lars Kuno Sune		1926 i Önnötorpet
	Barn: Sven Inge		1931 i Önnötorpet
	Barn: Nils Arne Håkan		1934 i Önnötorpet
	De inflyttade från Prästgården år 1922. Är upptagna som ägare och brukare i husförhörlängden från perioden 1934 - 1950. Flyttade till Horn 1946.		
1951-ff	Hemmansägare Karl Olof Fors	född	1918 i Hycklinge
	Hustrun Ester Maria Kristina, född Karlsson		1922 i V Eneby
	Barn: Ylva Berit		1944 i Kisa
	Familjen inflyttade från Vist år 1951. Gården brukas till Tjärstadgården.		

**ÖNNÖTORPET, BACKSTUGA.**

1851-1876	Statardrängen Carl Nilsson	född	1795 i Rappestad
	Hustrun Karin Gustafsdotter		1794 i Rappestad
	De inflyttade sannolikt år 1851. Hustrun dog år 1862 och mannen 1876.		
1876-1895	Statardrängen Carl Johan Andersson	född	1842 i Tjärstad
	Hustrun Mathilda Strand		1854 i Tjärstad
	Barn Carl Verner		1878 i Önnötorpet
	Barn Erik Hjalmar		1884 i Önnötorpet
	De inflyttade år 1876. Till torpet Sandkullen under Håkantorpet 1895.		
1878-1895	Statardrängen Per Emil Nilsson	född	1851 i Kättilstad
	Hustrun Stina Sofia Kronstrand		1857 i Tjärstad
	Barn: Carl Ludvig		1879 i Önnötorpet
	Barn: Hedvig Antonia		1881 i Önnötorpet
	Barn: Almida Sofia		1884 i Önnötorpet
	Barn: Agda Marta Desideria		1886 i Önnötorpet
	Barn: Axel Ivar		1888 i Önnötorpet
	Barn: Ebba Maria		1891 i Önnötorpet
	Barn: David Isidor		1893 i Önnötorpet
	De inflyttade från Önnö år 1878. Till Skedevi 1895, där Nilsson blev statdräng.		
1895-1903	Statardrängen Anders Oskar Larsson	född	1854 i Kisa. Gift 1883
	Hustrun Johanna Vilhelmina Jarl		1859 i Kättilstad
	Barn: Karl Oskar		1883 i Kättilstad
	Barn: Gustaf Ivar		1887 i Tjärstad
	Barn: Alfred Ragnar		1891 i Vårdsnäs
	Barn: Elsa Vilhelmina		1894 i Vårdsnäs
	Familjen kom från Vårdsnäs år 1895. Till Ljung 1903. Backstugan vid soldattorpet är ej upptagen i senare husförhörslängder.		

**NYÄNGEN.**

1837-1838	Torparen Jonas Petter Jaensson	född	1807 i Skeda
	Hustrun Anna Cajsa Johansdotter		1808 i Kättilstad
	De kom till Nyängen från Önnö 1837 men lämnade torpet redan året därpå och var därefter skrivna "På socknen", dvs de saknade fast bostad.		
1838-1840	Torparen Carl Eriksson		1789 i Tjärstad
	Hustrun Stina Lisa Johansdotter		1785 i Horn
	De kom från Vånbacken under Boda år 1838. Flyttade bort 1840.		
1840-1877	Torparen Adolf Farman	född	1808 i V Harg
	Hustrun Maja Stina Andersdotter		1811 i Oppeby
	Barn: Carolina Mathilda		1835 i Tjärstad
	Barn: Gustava		1839 i Tjärstad
	Barn: Gustava Lovisa		1842 i Nyängen
	Barn: Carl Gustaf		1849 i Nyängen
	Barn: Maria Charlotta		1853 i Nyängen
	De inflyttade från Hackel 1840. Farman dog 1877. Änkan bodde kvar "T.h." till sin död år 1892		

1876	Torparen Carl August Nilsson	född	1843 i V Eneby
	Hustrun Lovisa Carolina Isaksdotter		1841 i V Eneby
	Barn: Carl August		1870 i Kisa
	Barn: Axel Herman		1872 i Kisa
	Barn: Elin Carolina		1873 i Kisa
	Barn: Oscar Filemon		1876 i Nyängen
	Sannolikt bodde de i Nyängen endast år 1876. Samma år flyttade de till V Eneby.		
	Under åren därefter bodde statdrängar i Nyängen, vardera endast under kortare perioder. Den siste av dessa var:		
-1908	Statdrängen Karl Gustaf Hammarlund,	född	1871 i Grebo
	Hustrun Hilma Kristina Karlsson		1879 i Vist
	Barn: Karl Axel		1903 i St. Skedevi
	Barn: Gustaf David		1905 i Nyängen
	Barn: Oskar Verner		1907 i Nyängen
	De inflyttade från Stora Skedevi i Kopparbergs län troligen år 1904. Till Kättilstad år 1908. Därefter blev Nyängen öde. I husförhörslängden för åren 1922 - 1933 uppges det vara rivet.		

### PARIS. 1820 - 1937

I husförhörslängden för åren 1816 - 1821 är stället upptaget under beteckningen "Parisstugan, Nyodling". Namnet är sedan överstruket och ersatt med "Sant Helena". Ortnamnet S:t Helena är okänt i bygden och har ej återfunnits på någon karta, varför man kan dra slutsatsen, att det åsyftar samma bebyggelse, som längre fram kallas Paris.

1820-	Drängen Anders Persson Bonapart	född	1770 i Tidarsrum
	Hustrun Margareta Kilström		1797 i Stockholm
	Anders Persson bevistade husförhör första gången 1820, vilket kan vara inflyttningsår. Hustrun kom från Kättilstad år 1826 sannolikt dog mannen kort därefter. I nästa husförhörslängd uppges hustrun vara omgift.		
1829-1832	Jonas Jonsson	född	1799 i Höreda, gift 1830
	Hustrun Margareta Kilström		1797 i Stockholm
	Barn: Sven Johan		1831 i Tjärstad
	Jonas Jonsson kom från Kättilstad år 1829. Familjen flyttade tillbaka dit år 1832.		
1832-1838	Carl Kindstedt	född	1793 i Kisa
	Hustrun Anna Greta Svensdotter		1794 i Hägerstad
	Barn: Carl Johan		? i Hägerstad
	De inflyttade från Bersebo år 1832. Från år 1838 är familjen upptagen under rubriken "På socknen".		

1838-1843	Torparen Fredric Carlsson	född	1800 i Odensvi. Död 1843
	Hustrun Stina Lisa Svendsdotter		1808 i Horn
	Barn: Carl Gustaf Reinhold		1827 i Odensvi
	Barn: Sven Petter Vilhelm		1831 i Horn
	Barn: Johan Victor		1835 i Horn
	Barn: Alfred		1839 i Tjärstad
	Familjen kom från Skedevi 1838. Änkan och barnen bodde kvar efter mannens död. I husförhörlängden för 1841 - 1845 är namnet S:t Helena överstruket och ersatt med "Rom", vilket kan betyda, att änkan efter mannens död flyttat till "Rom nästa husförhörlängd uppges änkan ha flyttat till Krågedal. Inga personer upptagna under "Rom" är identiska med dem som finns under "S:t Helena". S:t Helena (Paris) och Rom måste alltså vara olika bebyggelser.		
1846-1889	Torparen Magnus Isaksson	född	1808 i Tjärstad Död 1889
	Hustrun Stina Larsdotter		1806 i N Vi. Död 1877
	Barn: Anna Lisa		1834 i Tjärstad
	Barn: Karin		1836 i Tjärstad
	Barn: Maria Charlotta		1838 i Hägerstad
	Barn: Carl Johan Petter		1843 i Hägerstad
	Barn: Carl Magnus		1846 i Hägerstad
	De inflyttade från Hägerstad år 1846. Hustrun dog år 1877 och mannen år 1889. Torpet övertogs, helt eller delvis av mågen Carl Peter Forslund, kanske från år 1873. Denne betecknas dock till en början som statardräng.		
1873-1903	Statardrängen/Torparen Carl Peter Forslund	född	1836 i Tjärstad
	Hustrun Anna Lisa Magnusdotter		1834 i Tjärstad
	De gifte sig år 1873 och bosatte sig i Paris, där hustrun dog år 1903. Det är osäkert om mannen bodde kvar därefter.		
1903-1914	Brukades Paris till gården.		
1914-1918	Torparen Malkolm Johansson	född	1847 i Vårdnäs
	Hustrun Gustafa Amalia Elisabet Jakobsdotter		1857 i Ätvidaberg
	Barn: Karl Jonas Efraim		1892 i Tjärstad
	Barn: Nils David Gabriel		1894 i Tjärstad
	Barn: Olof Erik Sipus.		1900 i Tjärstad
	Familjen inflyttade år 1914 från Udden under Linnäs. År 1918 flyttade de till Slaka		
1919-1932	Torparen Ferdinand Valdemar Pettersson	född	1883 i S:t Anna
	Hustrun Eva Kristina, född Rotman		1899 i Kättilstad
	De inflyttade från Ytterbo år 1919. Till Åländersö 1932.		
1932-1934	Torparen Rickard Einar Nyberg	född	1899
	Hustrun Agda Maria Linnea, född Larsson		1904 i Tjärstad
	Barn: Vivan Maria		1931 i Tjärstad
	Barn: Gun Matilda		1933 i Tjärstad
	De kom från Skogen under Ytterbo år 1932. Till Nykil 1934.		



1933-1937	Torparen Ivar Helge Larsson		född 1902 i Tjärstad. Gift 1927
	Hustrun Johanna Matilda Elisabet		1908 i Fornåsa
	Barn: Elsa Elisabet		1932 i Oppeby
	Barn: Ellen Margareta		1934 i Tjärstad
	De inflyttade från Oppeby år 1933. Till Nykil 1937. Därefter har ingen fast boende varit upptagen under Paris. Numera är stället fritidsbostad.		

### ROM 1834 - 1844

Denna bebyggelse är inte dokumenterad på annat sätt än genom uppgifter i husförhörslängderna. Den är inte upptagen på någon karta och ingen i bygden känner till dess läge. Det säges dock, att den ska ha legat cirka 300 m från Nyängen åt Lillvalla. Några spår av den har ej återfunnits.

1834-1838	Torparen Petter Nilsson Hustrun		1806 i Kättilstad
	Hustrun Greta Lisa Nilsdotter		1805 i Klockrike
	Anders		1827 i Tjärstad
	Susanna		1832 i Tjärstad
	Anna Lisa		1834 i Tjärstad
	Familjen inflyttade år 1834. Till Hackel 1838.		
1838-1843	Torparen Daniel Samuelsson	född	1794 i Linköping
	Hustrun Cajsa Persdotter		1800 i Tjärstad
	Barn: Samuel Petter		1827 i Tjärstad
	Barn: Lars Magnus		1830 i Tjärstad
	Barn: Carl Johan		1835 i Tjärstad
	De inflyttade 1838. Flyttade bort 1843. I husförhörslängden 1836 - 1840 uppges det, att Daniel Samuelsson "Slitit spö för stöld".		
1842-1844	Torparen Nils Gustaf Jönsson		1818 i Tjärstad. Gift 184?
	Hustrun Anna Stina Månsdotter		1819 i Vist
	Barn: Gustava		1842 i Tjärstad
	Barn: Carolina		1844 i Tjärstad
	Familjen kom från Eksnäs år 1842. Flyttade till Nygård 1844. Därefter har ingen upptagits under "Rom".		

### ÖVERBO

Överbo är upptaget som 1 hemman i gårdslängden från år 1494. I 1620 års boskapslängd betecknas gården som frälse, donerad till Christopher von Scheiding år 1583. År 1620 tillhörde den Holger von Scheiding. I 1635 års jordebok anges den som "ladugårdsgods" under Skedevi, inom "Rå och Rör" under detta gods. Jorden brukades av landbönder, år 1638 av Hemming, av Måns Nilsson 1650 och av Bengt 1680. År 1683 blev Överbo indraget till Kronan enligt beslut av reduktionskommittén. Men redan i jordeboken från år 1700 uppges det, att gården åter blivit frälse, genom att greve Jacob Spens tillbytt sig den mot räntan för år 1700. Efter ett antal år förmedlades Överbo till 5/8 mantal, på grund av dålig bärighet.

Från år 1754 hade Överbo två brukare, Jan och Hemming, år 1759 Jan och Sven, 1765 Jan och Johan, 1785 Anders och Johan och år 1790 Per Andersson och Lars Johansson.

Under hela 1800-talet brukades Överbo direkt av Skedevi och gårds- byggnaderna nyttjades till bostäder åt säteriets anställda: stat- drängar, daglönare, gårdssmeder och många andra. Tidvis bodde socken- skräddare, skomakare och sömmerskor där.

Vid 1900-talets början betecknades Överbo som torp, som brukades av:

-1900-1928	Torparen Alexander Fabian Johansson,	född	1861 i Tjärstad
	Hustru Signe Charlotta Karlsdotter		1871 i Nykil
	Barn: Axel Halvar		1896 i Tjärstad
	Barn: Hildur Magna Viktoria		1899 i Tjärstad
	Barn: Ingeborg Svea Sofia		1901 i Tjärstad
	Barn: Olof Filip		1902 i Tjärstad
	Barn: Helge Emanuel		1903 i Tjärstad
	Barn: Knut Erik		1906 i Tjärstad
	Familjen kom från Skedevi och flyttade tillbaka dit år 1928.		
1928-1947	Ägare och brukare Anders Gottfrid Pettersson	född	1873 i Horn
	Hustrun Kristina Matilda, född Karlsson		1876 i Kättilstad
	Barn: Margit Kristina		1913 i Tjärstad
	Barn: Sven Sture		1915 i Tjärstad
	Familjen inflyttade från Kättilstad år 1928. Hustrun dog år 1943 och mannen 1947.		
1936-1988	Ägare och brukare Simon Gotthard Pettersson	född	1898 i Kättilstad
	Hustrun Stina Matilda Karolina född Andersson		1905 i Oppeby
	Barn: Simon Yngve Anton		1928 i Tjärstad
	Barn: Ulla Brita Kristina		1932 i Kättilstad
	Familjen kom från Kättilstad år 1936 och flyttade in i en lägenhet i Överbo, där mannens föräldrar också bodde. Simon Pettersson dog år 1972. Änkan, "Stina i Svängen", bodde kvar till sin död år 1988. Från mitten av 1970-talet ägs och brukas Överbo av Lars Karlsson i Tjärstadgården. Överbo står tomt numera.		

### ÖVERBO STATSTUGA.

Denna stuga omnämnes första gången i husförhörslängden för tiden 1907 - 1921. Där bodde från år 1918 Änkan Stina Sofia Nilsson, född Kronstrand 1857 i Tjärstad. Dottern Ingrid Matilda född 1901 i Tjärstad samt Fosterdottern Stina Margareta Hasselström, född 1909 i Linköping. De inflyttade från Skedevi år 1918. Stina Sofia Nilsson dog omkring år 1940. För närvarande nyttjas stugan av lantbrukare Olle Lundberg i Ytterbo till bostad.